

Μήπως εμπιστευόμαστε τον Θεό λιγότερο από τον Πρωθυπουργό;

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Του π. Χρήστου Αιγίδη στην Romfea.gr

Για μια ακόμα φορά μου φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα καλοστημένο πολιτικό παιχνίδι.

Σαν και αυτά που είδαμε και ζήσαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά προσπάθησαν να μπλέξουνε και την ηγεσία της Εκκλησίας (όχι την Εκκλησία την ίδια), και αυτή την φορά θιγόμαστε άμεσα.

Αυτό που αισθάνομαι πως συμβαίνει είναι πως έθιξαν το θέμα της μισθοδοσίας μας, και τσιμπήσαμε, για να περάσουν άλλες διατάξεις ανενόχλητοι ή ίσως με λιγότερες αντιδράσεις.

Αυτό που βλέπουμε είναι ομολογουμένως πρωτοφανές για τα Εκκλησιαστικά δεδομένα. Σε καμία άλλη διένεξη τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τέτοια αντίδραση της Ιεραρχίας μας.

Και περάσανε και θεσμοθετήσανε και νομοθετήσανε τόσα και τόσα εξευτελιστικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντίθετα με την Εκκλησία μας τα τελευταία χρόνια.

Αλλά η σιωπή και η ανοχή κυριαρχούσε. Ένας Άγιος Καλαβρύτων μιλούσε αλλά δεν...

Μου είναι αδιανόητο πως κάποιιοι κάνουνε πλάτες στον Πρωθυπουργό λόγω των επικείμενων εκλογών...

Μου είναι ακόμα πιο αδιανόητο πως κάποιιοι (Ιεράρχες) αντιδρούνε προσβλέποντας στην επόμενη μέρα...

Τα δυο παραπάνω, ας μην κρυβόμαστε, ακούστηκαν έντονα τελευταία.

Είναι σύνηθες η αντιπολίτευση (όποια και να ήταν αυτό θα έκανε) να μας στηρίζει. Και αυτό μικροπολιτική είναι, το ξέρουμε αλλά μας βολεύει.

Σχετικά με την άποψη πως αν περάσει η συμφωνία οι Ιερείς θα γίνουμε πιόνια στα χέρια των Επισκόπων, αναρωτιέμαι αν θα είναι κάτι καινούργιο αυτό;

Μου είναι ακόμα άβολος ο παπαδικός συνδικαλισμός...

Ίσως όσο αναγκαίος είναι άλλο τόσο ανοίκειος φαντάζει!!!

Νιώθω ακόμα πιο άβολα διαβάζοντας τα σχόλια των Ελλήνων Χριστιανών...

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υβριστικά και πολύ υποτιμητικά για το τιμημένο ράσο που φορούμε.

Γνωρίζω Ιερείς που θυσιάζονται ταπεινά και διακονούν τους ενορίτες τους 18 ώρες την ημέρα.

Γνωρίζω όμως και ιερείς που εργάζονται 10 ώρες τον μήνα. (Νομίζω πως ετούτοι πιο πολύ αντιδρούν από τους πρώτους).

Αναζητούμε λογικούς Επισκόπους έτοιμους να μας στηρίξουν αλλά δεν βρίσκουμε αληθινούς Πατέρες όντως να μας αγαπήσουν...

Φοβόμαστε την Δεσποτοκρατία γιατί είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.

Γιατί δεν βιώνουμε αληθινά και ουσιαστικά την εν Χριστώ Αδελφότητα μας σαν οικογένεια.

Γιατί φοβόμαστε τον Δεσπότη περισσότερο από τον Θεό...

Ίσως τελικά εμπιστευόμαστε τον Θεό λιγότερο από τον Πρωθυπουργό!!!

<https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/25300-mipos-empisteuomaste-ton-theo-ligotero-apo-ton-prothourgo>

Εκτυπώσιμο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2018/tsip-ierwn9.pdf>