

Η «ΟΥ-ΚΡΑΝΙΚΗ» ΕΠΟΧΗ! υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου



Ισαπόστολος, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:

«Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου». (108η προφητεία) (1)

«Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πέννα». (48η προφητεία) (1)

άγιος Λουκάς Περιοχές της Ουκρανίας με Ρωσικό πληθυσμό που ξεσηκώθηκαν πρόσφατα κατά της Ε.Ε. και υπέρ της Ρωσίας, μετά την υποκινηθείσα από τη Δύση ανατροπή της φιλορωσικής Ουκρανικής κυβέρνησης:



Αριστερά αναπτυγμένη η προεδρική σημαία της Ρωσίας, από το 1994 (Link). Ο πρόεδρος Πούτιν δεν την άλλαξε, παρόλο που επανέφερε τον Σοβιετικό εθνικό ύμνο και τον πεντάκτινο αστέρα...! (2)

Το είχαμε επισημάνει. Δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους αυτά που προσπαθεί να ενώσει ο Βλαδίσμηρος Πούτιν! Δεν ανήκουν, απλώς, σε αντίπαλους πολιτικά χώρους, αλλά σε αντίπαλες πνευματικά δυνάμεις.

Η Νεοταξίτικη όμως νοοτροπία είναι γήινη, και οι ταξινομήσεις που κάνει δείχνουν ότι δεν έχει ικανότητα διάκρισης καλού και κακού. Όλα μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι.



Αριστερά περίεργη συνύπαρξη των κομμουνιστικών συμβόλων με τον αυτοκρατορικό δικάφαλο, και τον μασονικό 5άκτινο αστέρα!

Ο Πούτιν είναι πολιτικός, και δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά από αυτόν στον πνευματικό τομέα. Όμως τα γεγονότα τρέχουν, και μας ενδιαφέρει η πνευματική διάστασή τους, διότι ο νόμος είναι πνευματικός, και αυτός διέπει το σύμπαν των λογικών οντοτήτων (ανθρώπων και αγγέλων) και από αυτόν, και όχι την τύχη, εξαρτάται η θετική ή αρνητική έκβασή τους.

Στην Κριμαία φαίνεται να κερδίζει ο Πούτιν και η Ρωσία, μια υπερδύναμη της Ανατολής, ενώ μέχρι τώρα από τις "δημοκρατικοποιήσεις" της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής φαινόταν να κερδίζει η δυτική υπερδύναμη (Αμερική) με την οποία συνεργάζονται και μεγάλα Ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τις κοσμοκρατορίες κινούν βέβαια τα (γήινα) συμφέροντα και όχι οι (ουράνιες) αξίες που διαφημίζουν. Αυτή ακριβώς η υποκρισία είναι μία προχωρημένη κακία, χαρακτηριστική της εποχής μας και της στάθμης της πνευματικότητάς της.

Ο πάπας της Ρώμης σταδιακά ξεπέφτοντας από την αληθινή πίστη είναι τώρα ο αρχηγός στην υποκρισία. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2013, ο πάπας Φραντζίσκος, από το Time. Τι έκανε; Τίποτα. Απλά διαφημίζεται... Πάντως αν και εμφανίζεται ως πρόβατο... τρώει (σαν λύκος) ωμό κρέας! (video) «Ο πάπας του Νέου Κόσμου» γράφει το Time, δηλ. ο πάπας της Νέας Τάξης! Υπάρχουν και άλλου είδους διαφημίσεις του πάπα Francis, σε άλλα περιοδικά. Ο πάπας ευλογεί, με την παρουσία του σε περιοδικό ροκ μουσικής, τα συγκροτήματα με τους σατανικούς στίχους! Διότι οι καιροί αλλάζουν! Ο πάπας "ευλόγησε" και την ειρήνη στην Ουκρανία, μόλις εκεί άρχισαν τα γεγονότα των διαδηλώσεων. Αλλά όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ο "οιωνός" της συμβολικής απελευθέρωσης δύο περιστεριών δεν είναι καθόλου καλός!



Ένας γλάρος (άνω αριστερά) επιτίθεται στο περιστέρι που αφέθηκε ελεύθερο από το ένα παιδί δίπλα στον πάπα. Το άλλο περιστέρι που αφέθηκε από το άλλο παιδί δέχτηκε την μανιασμένη επίθεση μιας κουρούνας...

Τα νέα των ταραχών στην Ουκρανία άρχισαν να επαληθεύουν τα κακά προμηνύματα από το περιστατικό των περιστεριών. Η φιλορωσική κυβέρνηση ανατράπηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 από υποστηριζόμενους από τη Δύση διαδηλωτές, και εγκαταστάθηκε νέα κυβέρνηση, αλλά η πρακτική αυτή δεν θεωρήθηκε νόμιμη από τους Ρώσους. Ο πρόεδρος Πούτιν διαβεβαιώνει ότι ιδιαίτερα στην Κριμαία έχει το δίκιο με το μέρος του. Υποστηρίζει ότι εκεί ακολουθεί ακριβώς την ίδια τακτική που οι δυτικοί διαφήμιζαν σαν δίκαιη για την ανεξαρτησία του Κοσσοβό: **«Οι Δυτικοί εταίροι μας, δημιούργησαν το προηγούμενο του Κοσσυφοπεδίου με τα ίδια τα χέρια τους. Σε μια κατάσταση απολύτως ίδια με αυτή στην Κριμαία αναγνώρισαν την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία ως νόμιμη, ενώ συμφώνησαν ότι καμία άδεια από την κεντρική αρχή της χώρας για την μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας δεν είναι απαραίτητη»**, υπενθύμισε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησε με τα επιχειρήματα αυτά. «Αυτό είναι

ό,τι έγραψαν, αυτό ότι διαλάλησαν σε όλο τον κόσμο, εξαναγκάζοντας όλους σε αυτό - και τώρα διαμαρτύρονται. Γιατί συμβαίνει αυτό»; ρώτησε. <Link>

Ο Πούτιν δεν καλοπιάνει απλώς τους δυτικούς λέγοντάς τους «εταίρους», κοινώς συνεταιρικά στην Νέα Τάξη! Τους υπενθυμίζει και τις υποχρεώσεις τους από αυτό, και προτρέπει να πάψουν να είναι «υστερικοί» τονίζοντας: **«Η Ρωσία είναι ένας ανεξάρτητος και ενεργός συμμετοχος στις διεθνείς σχέσεις (παγκοσμιοποίηση). Ακριβώς, όπως κάθε έθνος, έχει εθνικά συμφέροντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να γίνουν σεβαστά»**. Αλλά οι υπερδυνάμεις δεν σκέφτονται τους μικρούς... Χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να επιβάλουν τη θέλησή τους, έστω και αν είναι άδικη. Οι μικρές χώρες αν δεν καταλάβουν ότι πρέπει εσωτερικά να είναι μονιασμένες καταστρέφονται με ευκολία από τις διαμάχες που ανάβουν οι μεγάλοι. Κομμουνιστές και ακροδεξιόι, όπως δείχνει φωτογραφία, πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Ουκρανικό κοινοβούλιο (8-4-2014).

Το καινούργιο και πιο εμφανές με την Ουκρανία, είναι ότι από την χώρα αυτή άρχισε πλέον διαμάχη μεταξύ Χριστιανών. Μέχρι τώρα είχαμε, σε άλλες χώρες, διαμάχες μεταξύ μουσουλμάνων ή μουσουλμάνων με Χριστιανούς. Τίθεται όμως για πρώτη φορά οφθαλμοφανώς η δυνατότητα να εξελιχθεί η διαμάχη αυτή σε πόλεμο «έμφυλο» κατά την προφητεία, δηλ. πόλεμο μεταξύ Χριστιανών:

«Το δε ξανθόν γένος, άμα μετά των πρακτόρων (δορυφόρων κρατών) όλον Ισμαήλ (κατα)τροπώσουν, την Επτάλοφον (Κων/πολη) επάρουν μετά των προνομίων (στενών κλπ). Τότε (κατόπιν) πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον μέχρι της πεμπταίας ώρας...» (3) Εξηγεί ο γέρων Ιωσήφ: **«Το ξανθόν γένος κατά την κοινή γνώμη, συναδόντων (συνηγορούντων) περί τούτου και των επομένων χρησμών που θα αναφέρουμε, είναι η Ρωσία μετά των "πρακτόρων της" δηλ. των δορυφόρων κρατών.... Επειδή θα είναι μεταξύ Χριστιανών η μάχη (κυρίως, διότι θα έχει προηγηθεί η κατάληψη της Πόλης) και όχι με τους μουσουλμάνους, αναφέρει η προφητεία έμφυλον, το δε "ηγριωμένον" σημαίνει την λυσσωδη πάλη της επικρατήσεως»...** (3)

Και το **«τριχρονίτικο δαμάλι»** της προφητείας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (1, 58η), που θα κολυμπήσει στο αίμα, **σημαίνει, πνευματικά ερμηνευόμενο, τον αλληλοσπαραγμό των χριστιανών.** Διότι οι αποστάτες χριστιανοί της 1ης, 2ης, και 3ης Ρώμης λατρεύοντας πλέον αντί του αληθινού Θεού τον "χρυσό μόσχο" (ή δαμάλι) θα έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους όχι μόνο οικονομικά, αλλά τελικά και με όπλα. (4). Πολλές περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη έχουν όνομα Βους ή παρόμοιο, ενώ άλλη προφητεία λέει: **«Βους βοήσει και Ξηρόλοφος θρηνήσει»**. Η Μόσχα που και το όνομά της θυμίζει έντονα "μοσχάρι" υπήρξε 3η Ρώμη, αλλά πολιτικά μόνο, γιατί η Κωνσταντινούπολη έπεσε παρασυρμένη από τους πολιτικούς της άρχοντες, ενώ υπήρξαν μεγάλα αναστήματα που κράτησαν την πίστη, όπως ο άγιος Γεννάδιος, οικουμενικός πατριάρχης μετά την άλωση. Μετά τον "έμφυλο πόλεμο" θα υπάρξει γενική αναλαμπή της Ορθοδοξίας, με κέντρο τις Ορθόδοξες χώρες. Τότε θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει εν μέσω ειρηνικής περιόδου, η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος. Πάντως δεν θα υπάρξει 4η Ρώμη, γι' αυτό γράψαμε: **«Τρίτη Ρώμη και τέλος»** (5).

Οι συνθήκες τώρα είναι μάλλον θερμο-πολεμικές, και επομένως κρισιμότερες από τις μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο (ψυχρο-πολεμικές)... Από αυτή την άποψη είναι **υπεραισιόδοξη η προσπάθεια σύγκλησης Πανορθόδοξης Συνόδου πριν να ξεκαθαρίσουν τα σύννεφα των απειλών και συγκρούσεων** κυρίως στις Ορθόδοξες χώρες. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της κοσμικής ειρήνης. Αν δεν αποκατασταθεί **φιλόθεη εξουσία** αποδεκτή από τον Ορθόδοξο λαό, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανεπηρέαστη, ελεύθερη από πολιτικές, ψευδοπνευματικές και άλλες πιέσεις, εκκλησιαστική έκφραση για να θεωρηθούν οι αποφάσεις της Συνόδου έγκυρες. Αυτό μάλιστα που συμβαίνει τώρα, η πολιτική εξουσία, σε όλη τη Δύση, να σκέπτεται και να νομοθετεί όλο και πιο αντίθετα προς τον νόμο του Θεού, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της

νοοτροπίας η οποία οδηγεί στον Αντίχριστο, επειδή ακριβώς μάχεται τον Χριστό. Όσο περισσότερο περιφρονείται ο νόμος του Θεού, τόσο περισσότερο ενισχύεται η δράση των πονηρών πνευμάτων.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο **ο δράκοντας της Αποκάλυψης έχει δέκα κέρατα. Διότι η δύναμή του στηρίζεται στην καταπάτηση των δέκα εντολών του Θεού: «Δέκα κέρατα είναι οι πονηρίες και κακομηχανίες του (διαβόλου), διά των οποίων κερατίζει και πολεμάει τις δέκα εντολές του Θεού»** (6).

Με επισημότητα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, είχε ανακηρύξει τον Ιούνιο 2009 ως μήνα αφιερωμένο προς τιμήν των LGBT! Τα αρχικά LGBT, στα αγγλικά σημαίνουν Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender και αναφέρονται συνολικά στα Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα... Αντί να μειώσει τη διαφορά πλουσίων - φτωχών η οποία ουσιαστικά δημιουργεί τη διαφθορά των κάθε λογής ποικιλο-φίλων, διότι η υπερβολική άνεση είναι μητέρα και της κακίας αυτής, καθιερώνει μήνα τιμής μιας προχωρημένης εμπάθειας. Αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει ...παρελθόν! <2009β>

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική ανεβάζουν σε δόγμα πίστης την ομοφυλοφιλία! Έτσι στην εποχή μας αντί να τιμώνται οι αρετές τιμώνται οι κακίες, και εμείς ψάχνουμε το πότε θα έρθει ο Αντίχριστος...!

Secretary Kerry: U.S. To Send Scientists To Discuss Homosexuality With Ugandan President

"Maybe we can reach a point of reconsideration" on Uganda's Anti-Homosexuality Bill, Kerry said during a forum at the State Department.

Ο Αμερικανός μάλιστα ΥΠ.ΕΞ. Κέρρυ, που ανήκει στην αποκρυφιστική λέσχη "**Κρανίο και κόκκαλα**" ενδιαφέρεται να μεταπείσει όσους ηγέτες αντιπάσσονται στον προοδευτισμό της Νεοταξίτικης ηθικής, όπως τον πρόεδρο της

Ουγκάντα! Οι Αμερικανοί δεν συνηθίζουν να δρουν χωρίς συμφέρον, αλλά εδώ αυτό που δεν φαίνεται να υπάρχει είναι το σημαντικότερο για τους νεοταξίτες: **ο πόλεμος στις εντολές του Θεού! Έτσι ο διάβολος από μυρμήγκι γίνεται λιοντάρι!** (7) Αν ο κόσμος πεισθεί να τους ακολουθήσει στην νέα "ηθική" τους, τότε ο **Καταστροφέας** της Αποκάλυψης θα έρθει γρήγορα. Θα έρθει και σε προσωπικό επίπεδο, και σε γενικό με τον γνωστό **Αρμαγεδδόνα**, ο οποίος θα τιμωρήσει στην ίδια περιοχή που ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορρα την αμαρτία των συγχρόνων για την οποία και αυτά καταστράφηκαν. (8) Γέροντας Παΐσιος: **«Δεν θα γυρίσει κανείς νικητής. Γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη, τάφος τους η Νεκρά Θάλασσα. Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο».** (9,220)

Οι Ρώσοι όμως κρατάνε ακόμα: **«Σε γενικές γραμμές, θα αντιπαχθούμε στη συμπερίληψη αναφορών για τον σεξουαλικό προσανατολισμό στα διεθνή νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων των οργάνων του ΟΗΕ»**, δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ (αναπληρωτής του Ρώσου ΥΠ.ΕΞ.) σε συνέντευξή του, ένα αντίγραφο της οποίας δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών (Interfax-10/12/2013). <Link>

Ο Ρώσος πατριάρχης σωστά επισημαίνει ότι η κύρια απειλή για τη Ρωσία (και όλους βέβαια τους Ορθοδόξους) είναι η απώλεια της πίστης.

Να μην ξεχνάμε, επίσης, ότι από τα μεγαλύτερα πάθη στον άνθρωπο και **ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία** (Α Τιμ. Στ 10). Ο **Βίων Ο Βορυσθενίτης**, που έζησε κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα στην περιοχή του ποταμού Βορυσθένη της σημερινής Ουκρανίας, έλεγε ότι **«ο φιλάργυρος δεν κατέχει περιουσία, αλλά η περιουσία τον κατέχει»**. Ο **Μέγας Αθανάσιος** απαριθμεί ποιων κακών αιτία είναι η φιλαργυρία: **«Η επιθυμία του πλούτου, η επιορκία, η κλοπή, η αρπαγή, η πορνεία, ο φθόνος, η μισαδελφία, ο πόλεμος, η ειδωλολατρεία, η πλεονεξία, και οι παραφυάδες αυτών, η υποκρισία, η κολακεία, η κοροϊδία: όλων τούτων αιτία ομολογείται ότι είναι η φιλαργυρία»**. (PG 28,1508)

Μάλιστα η φιλαργυρία κινεί και την τελευταία (γύρω στο 1990) προσπάθεια της

παγκοσμιοποίησης, με κύρια όργανά της τους μεγαλοτραπεζίτες και χρηματιστές. Την "ελίτ" αυτή υποστηρίζουν επιστημονικά επιτελεία, οι "διαβασμένοι" οικονομολόγοι, πολιτικοί, ιδιοκτήτες ΜΜΕ κλπ, για τους οποίους ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προείπε: **«Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους»!** (1, 54η). Και ο David Rockefeller, ιδρυτής της Trilateral Commission, είπε σε ομιλία του το 1991: **«Θα καθίστατο αδύνατο σε μας να πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας για τον κόσμο, αν είχαμε γίνει θέμα των λαμπρών φώτων της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Αλλά ο κόσμος τώρα είναι περισσότερο περίπλοκος και προετοιμασμένος να τρέξει μέσω μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Η υπερεθνική κυρίαρχη πολιτική εξουσία, από μια ελίτ της διανοήσης και των παγκόσμιων τραπεζιτών, είναι βέβαια προτιμότερη από τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό που δοκιμάσθηκε στους προηγούμενους αιώνες».** Δεν δοκιμάσθηκε όμως ο "εθνικός αυτοπροσδιορισμός" αλλά η εμπάθεια των ανθρώπων. Αυτή κατέστρεφε πότε τη μια χώρα πότε την άλλη. Αν όλη η γη γίνει μια χώρα, περιφρονώντας, όπως τώρα, τις εντολές του Χριστού, τότε θα καταστραφεί ολόκληρη και δεν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Αυτό θα συμβεί επί του τελικού Αντιχρίστου, τον οποίο συνειδητά ή όχι προσπαθεί να φέρει από τώρα η παγκοσμιοποίηση, μετά τον οποίο ακολουθεί άμεσα η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση συνεδριάζει και αποφασίζει σε ανώτατο επίπεδο τι πρέπει να συμβεί, εν τούτοις τα γεγονότα δεν προχωρούν όπως θα ήθελε, αλλά ακολουθούν μια πολύ πιο σύνθετη πορεία την οποία καθορίζει η συνολική διάθεση της ψυχής αρχόντων και αρχομένων, ώστε όσο αυτή γίνεται εμπαιθέστερη, τόσο πιο παράλογα γεγονότα συμβαίνουν. Γι' αυτό και σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ο γέροντας Παΐσιος (+1994) έλεγε: **«Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει κακό, αλλά θα γίνουν όμως πράγματα και θάματα που δεν θα εξηγούνται με τη λογική»!** (10,165)

Οι άνθρωποι "παλαβώνουν" όλο και περισσότερο, γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, και υποτιμούν τον λόγο του Ευαγγελίου. Όμως τα γεγονότα, ακολουθώντας τον πνευματικό νόμο, αποδεικνύεται ότι είναι σύμφωνα με όσα η Αγία Γραφή προβλέπει σε σχέση με την τήρηση ή όχι των εντολών του Θεού από τους ανθρώπους. Οι αληθινά πιστοί επομένως που δεν ερμηνεύουν πολιτικά ή γενικώς συμφεροντολογικά τα γεγονότα, αλλά τα εξαρτούν από το λόγο του Θεού και τις εντολές Του, καταλαβαίνουν την πνευματική ποιότητα όσων συμβαίνουν. Και έτσι γνωρίζουν το κατά πόσον με τους αποκρυφιστές και αμφιβόλου ηθικής παγκοσμιοποιητές πηγαίνομε στην πρόοδο ή αντίθετα στην καταστροφή. Αυτό ως ένα σημείο μπορεί και ένας ολιγοπαθής, ακόμα και μη Χριστιανός, να το καταλάβει. Στην αρχαιότητα, πχ, ο Πλούταρχος έλεγε βλέποντας την κατάσταση της εποχής του: **«Εγώ, όμως, βλέπω σε μας την φιλαδελφία να είναι τόσο σπάνια, όπως ήταν η μισαδελφία στους παλαιούς».** Και στην περίπτωση της Ουκρανίας η μισαδελφία έχει τώρα γίνει φανερή από τη διάδοση των γεγονότων με τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Να μην νομίζομε όμως ότι πρόκειται για εξαίρεση, αλλά αντίθετα για την αρχή της φανέρωσης των αντιπαραθέσεων μέσα στις Χριστιανικές χώρες, στις οποίες πάντως λίγοι διατηρούν ανόθευτη την παραδοθείσα από τον Χριστό, διά των Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, πίστη.

Ένας άλλος φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Διογένης ο κυνικός (400-325 π.Χ.), από τη Σινώπη του Εύξεινου Πόντου, απέναντι από την σημερινή Ουκρανία, δίδασκε ότι: **Η φύση εφοδίασε τον άνθρωπο με όλα τα προς το ζην, αλλά αυτός δημιουργήσε τεχνητές και ανύπαρκτες επιθυμίες και ανάγκες που τον οδηγούν συχνά στην πονηρία και στη διαφθορά. Ο φυσικός και λιτός βίος είναι ασύγκριτα πιο ηδονικός από το βίο του πολιτισμένου ανθρώπου, ο οποίος κυνηγά τεχνητές ηδονές και ζει βίο αθλιότερο και από εκείνο των ζώων.** Παρά το ότι ο Διογένης έπαιρνε κάποτε ακραίες θέσεις, θεωρώντας πχ κάποιες επιστήμες όπως την Γεωμετρία, Μουσική και Αστρονομία σαν άχρηστες, εντούτοις παρατηρούσε σωστά το πόσο μάταια ζουν όσοι δεν έχουν φιλοσοφημένη άποψη για τη ζωή.

Μόνο, όμως, ο Δημιουργός, που υπάρχει εκτός της Δημιουργίας, γνωρίζει καλύτερα τα δημιουργήματά του, γι' αυτό μόνο ότι Αυτός μας αποκάλυψε καθορίζει το σωστό νόημα της ζωής. Η όντως φιλοσοφία της ζωής δόθηκε επομένως αποκαλυπτικά στην ανθρωπότητα και μάλιστα διά της Εκκλησίας, όπως αποδεικνύεται από την μοναδική ικανότητά της να μεταμορφώνει ψυχικά τους ανθρώπους και να αγιάζει τους πρώην αναξίους, όσους μεταμελήθηκαν για ότι κακό έπραξαν και κοπιάζουν μέχρι τέλους στην αρετή, αλλά και από τα μοναδικά θεόπνευστα κείμενα που κατέχει. Αυτά δεν περιέχουν εφήμερες συμβουλές, αλλά λόγο Θεού ο οποίος, ακόμη και αν ο ουρανός και η γη παρέλθουν, δεν παρέρχεται επειδή αφορά την πνευματική και όχι τη φθαρτή κτίση. (Ματθ. Κδ 35)

Και η ψυχή μας, σαν πνεύμα που είναι, ανήκει στην πνευματική κτίση η οποία δημιουργήθηκε από τον Θεό λογική και αθάνατη. (11)

Ο άνθρωπος έχοντας ξεπέσει από την υψηλή πνευματική και απαθή κατάσταση στην οποία ζούσε ο Αδάμ, και στην οποία μας επαναφέρει ο Χριστός (κυρίως διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας Του), τότε δεν βλέπει το αληθινό και αιώνιο συμφέρον που αφορά την ψυχή του, και του μένει μόνο η δυνατότητα να εξετάζει με μία, περιορισμένη από τα πάθη, φυσική λογική ικανότητα, τις περιστάσεις του βίου του. Έτσι σε προσωπικό επίπεδο αναπτύσσει μία κάπως φιλοσοφημένη αντίληψη του εαυτού του, επειδή όπως έλεγε ο **Αντισθένης ο κυνικός** (Αθήνα 444 - 366 π.Χ.) **«το κέρδος από τη φιλοσοφία είναι να μπορείς να επικοινωνείς με τον εαυτό σου»**. Έτσι φιλοσοφώντας ο Σωκράτης (470 - 399 π.Χ.) κατέληξε στο ότι **«η ψυχή του αληθινού φιλοσόφου απέχει από τις ηδονές, τις επιθυμίες, τις λύπες και τους φόβους»**.

Γενικότερα όταν η ανθρωπότητα δεν έχει παραδοθεί πλήρως στα πάθη, λέμε ότι έχει μείνει μια κάποια λογική ικανότητα ακόμη στο να λύνει τα προβλήματά της. Το κεφάλι δουλεύει για να τα λύσει. Στους Χριστιανούς κεφαλή είναι ο Χριστός, και όσοι τον ακολουθούν τηρούν στην ζωή τους το νόμο Του, που είναι νόμος ζωής και ελευθερίας όπως ο ίδιος είπε: **«Εγώ δεν μίλησα από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατήρ που με απέστειλε Αυτός μου έδωσε εντολή τι να πω και τι να διαλαλήσω. Και γνωρίζω ότι η εντολή Του είναι ζωή αιώνια»**. (Ιω. Ιβ 49-50) **Και «εάν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι»**. (Ιω. Η 36)

Η ελευθερία ήρθε, σε όσους θέλησαν και την έλαβαν, από τον **«Κρανίου Τόπο»** όπου έπαθε για την σωτηρία μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή, η πνευματική ελευθερία, κηρύχθηκε



από ιεραποστολές που μετάδοσαν το Ευαγγέλιο διά του Βυζαντίου και στα μέρη της Ουκρανίας, όπου ζούσαν πριν βάρβαροι λαοί, όπως οι Σκύθες, που κάποτε έκαναν επιδρομή στον παλιό Ισραήλ.

Δίπλα χάρτης της πιθανής διαδρομής των Σκυθών κατά το κατέβασμά τους μέχρι την Αίγυπτο:

Με την σύγχρονη διαμάχη και μισαδελφία που ενέσκηψε έντονη μεταξύ, τώρα, των Χριστιανών, στην περιοχή της Ουκρανίας, έχουμε ολοφάνερη τη δυνατότητα να πραγμα-

τοποιοηθεί τελικά η προφητεία του «**έμφυλου πολέμου**», η οποία προβλέπει ότι ο πόλεμος θα σαρώσει διά του Βυζαντίου τη Μέση Ανατολή και θα καταλήξει στην μάχη του Αρμαγεδδώνα στα χώματα του Ισραήλ.

Επομένως τώρα, που βρισκόμαστε σε καιρούς αποστασίας, **βαδίζουμε αντίστροφα**, από την Ουκρανία προς τα Ιεροσόλυμα και τον «Κρανίου Τόπο», για να μάθουμε από όσα θα πάθουμε, ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, και χωρίς μετάνοια όσα δεινά προέγραψαν οι προφήτες θα συμβούν. Γι' αυτό, στα ελληνικά, το όνομα της Ουκρανίας είναι χαρακτηριστικό της εποχής που εισήλθαμε, στην οποία κυβερνούν τη ζωή αρχόντων και αρχομένων τα τρία κυρίαρχα πάθη: **η φιλαργυρία, η φιληδονία και η φιλοδοξία**, που φτάνοντας στο μέγιστό τους προκαλούν την αλληλοεξόντωση των αμετανόητων ανθρώπων. Επομένως μιλώντας εδώ για «**Ου-κρανική εποχή**» αυτό ακριβώς δηλώνομε: ότι από την Ουκρανία αρχίζει να διαφαίνεται η ακραία εμπάθεια των Χριστιανικών πληθυσμών και οι μεταξύ των διαμάχες, οι οποίοι, όπως δείχνεται από το όνομά της, δεν χρησιμοποιούν ούτε τα υπερφυσικά μέσα που μας δίνει ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, ούτε όσα εργάζονται τα κεφάλια των ανθρώπων με τρόπο φυσικό όταν είναι ολιγοπαθείς, αλλά μάλλον κινούνται «παρά φύσιν» και ανεγκέφαλα από πάθη ζωώδη ή δαιμονικά.

Υπάρχει και ο "**ακέφαλος καβαλάρης**" μιας τηλεοπτικής σειράς της Αμερικάνικης FOX. «**Μην χάσετε το κεφάλι σας**», όμως, προειδοποιεί η ταμπέλα! Αυτός ο καβαλάρης λένε ότι είναι σημάδι της Αποκάλυψης! (SLEEPY HOLLOW).

Και στην Ουκρανία, όπως στις Αραβικές χώρες και τη Συρία, ξένοι είναι οι κύριοι υποκινητές των ταραχών και του διχασμού του λαού. Ας μην νομίζουμε επομένως ότι οι εκεί λαοί είναι οι αμαρτωλότεροι των ανθρώπων, επειδή τους συμβαίνουν αυτά, αλλά να θυμόμαστε ότι **ισχύουν για όλη την οικουμένη τώρα**, σαν ευρύτερη Ιερουσαλήμ, όσα είπε ο Κύριος στους παλιούς Ισραηλίτες, τότε που ο πύργος του Σιλωάμ έπεσε και σκότωσε 18 άτομα: «**Νομίζετε ότι αυτοί έφταιξαν περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν την Ιερουσαλήμ; Όχι σας λέγω. Αλλά αν δεν μετανοήσετε, όμοια θα απωλεσθείτε όλοι!**»! (Λουκ. Ιγ 1-5)

Οι αποκρυφιστές αντιλήφθηκαν την εισοδό μας στην "ακέφαλη" ή "Ου-κρανική" εποχή; Αυτοί, μάλλον, διαισθάνονται λόγω της (πλανεμένης πάντως) νοοτροπίας τους, τι ταιριάζει σαν σύμβολο τώρα, που δεν έχει εμφανισθεί ο παγκόσμιος ηγέτης τους. Οι υπάρχοντες ηγέτες φαίνονται πολλοί μικροί (σχεδόν ανύπαρκτοι) για να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα, και γι' αυτό, επειδή ο κόσμος αισθάνεται σαν ακέφαλος, οι αποκρυφιστές χρησιμοποιούν ακέφαλα σήματα, που προειδοποιούν να μην μείνουμε χωρίς τον επερχόμενο ηγέτη τους! (λινκ)



Τα ακέφαλα ανθρωπάκια σε μπλουζάκια! Μας φτιάχνουν ρούχα που μας βρίζουν, σαν ανεγκέφαλο όχλο, και όμως κάποιοι τα φοράνε!



Χρειάζεται κεφάλι λέει το σήμα αριστερά ... εννοώντας μάλλον τον παγκόσμιο ηγέτη (Αντίχριστο) που θεωρείται απαραίτητος, μαζί με την κυβέρνησή του, ακόμη και από τον πάπα! Σαν σήμα δρόμου... και ο "ακέφαλος"



που εγκαταλείπει το κεφάλι του. Και αυτό είναι στάμπα πάνω σε μπλουζάκι.



Η μόδα είναι κατευθυνόμενη, για να προβάλλει ψυχολογικά την ανάγκη ενός νέου ηγέτη, εφόσον τώρα, **όσοι έχουν κοσμική νοοτροπία και δεν θεωρούν τον Χριστό σαν κεφαλή τους, αισθάνονται σαν ακέφαλοι από την έλλειψη κατάλληλων ηγετών...**

Βιβλία, παιχνίδια και sites, όλα θυμήθηκαν τώρα ότι οι ακέφαλοι άνθρωποι είναι... «διασκεδαστικοί»! Αλλά μόνο για όσους έχουν δαιμονική νοοτροπία!

Συμπέρασμα: Η κοσμική νοοτροπία οδηγεί στον Αντίχριστο, υποβάλλοντας την αναγκαιότητα έλευσης του παγκόσμιου ηγέτη τον οποίο ετοιμάζει η Νέα Τάξη με τις συνθήκες διαφθοράς, σαρκολατρείας, και άκρατης φιλοδοξίας τις οποίες καλλιεργεί και επιβάλλει διεθνώς.

Κατά τα λεγόμενα του **Φρόυντ**, η Νεοταξική πορεία της παγκοσμιοποίησης πρέπει να ειδωθεί σαν **επιστροφή στην βαρβαρότητα και τα ζώδη ένστικτα**, τα οποία όμως καταργούν τον πολιτισμό: «**Ο άνθρωπος στέκει εμπρός σε μια εκλογή: απόλυτη ενστικτική ικανοποίηση - και βαρβαρότητα - ή μερική ενστικτική μη ικανοποίηση σε συνδυασμό με πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη**». (13)

Ο Χριστιανισμός στη Δύση έχει φθαρεί από την **ψεύδο-πνευματικότητα του πάπα, των προτεσταντικών ομάδων, και τελευταία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (WCC)**, που όχι μόνο δεν έχουν διάθεση να αντιμετωπίσουν το κακό, αλλά το ενστερνίζονται και το προωθούν. Εισάγουν κοσμικά δόγματα στις θεωρούμενες εκκλησίες τους, και **ξαναγράφουν τη Βίβλο, για να είναι πολιτικά ορθή!** (12-link) Κάνουν επίσης γυναίκες "ιέρειες" ή "επισκοπίνες", και ευλογούν τα πάθη αντί να διδάσκουν τον τρόπο απελευθέρωσης από αυτά.



Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έχει και αυτό την ακέφαλη εικόνα του! Υπάρχει στην πέμπτη διαφάνεια της παρουσίασης για την 9η Συνέλευση. (9th_assembly_english.ppt). Η εικόνα (ολόκληρη) προβάλλει και τιμά την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Θεοτόκο Μαρία, και επειδή αυτό δεν το θέλουν... **της κόβουν το κεφάλι !!!** Αυτού του είδους η "ευσέβεια" κυριαρχεί στον οργανισμό αυτό... Οι Ορθόδοξοι συμμετέχουν σ' αυτόν, και μετά μερικοί λένε ότι δεν ξέρουν αν ζούμε στα έσχατα χρόνια!

Ο π. Γεώργιος Καψάνης ηγούμενος (τότε) στην Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου έγραφε: «**Ζούμε σε εποχή συγχύσεως, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκρητισμού (αναμείξεως), προωθήσεως της λεγομένης «Νέας Εποχής» (ή Νέας Τάξης). Το πλήρωμα της Εκκλησίας μας επηρεάζεται. Πρόσφατα Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών έγραφε ότι μπορεί να ανάψει κεριά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, όπως και μπροστά στο άγαλμα μιας από τις θεές του Ινδουισμού!**... (14-περισσότερα)

Η "πνευματικότητα" αυτή των αποστατών, πρώην Χριστιανών, με αρχηγό τον Ψευδοπροφήτη, θα βοηθήσει στην ανάδειξη του Αντιχρίστου όπως προβλέπεται και από την Αποκάλυψη: «**Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα όμοια με Αρνίο, αλλά μιλούσε σαν δράκος**» (Σατανικά λόγια, κατά των εντολών του Χριστού) όπως λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. (Αποκ. Ιγ 11) Και παρουσιάζει πλήρως δαιμονικό το «θηρίο» αυτό στη συνέχεια: «**Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου (Αντιχρίστου) την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σ' αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του**». (Αποκ. Ιγ 12) (15)

Μπήκαμε επομένως στην εποχή που ισοπεδώνει και αφανίζει τους ηγέτες (στην συντριπτική τους πλειοψηφία) και κάνει τους (μόνο) κοσμικά σκεπτόμενους ανθρώπους να αισθάνονται σαν ακέφαλοι, αναμένοντας ένα κοσμικό "σωτήρα" ή ψευδο-Χριστό, αντί να έχουν την κεφαλή της Εκκλησίας για αληθινό Σωτήρα, ο οποίος είναι πάντα μαζί με τους πιστούς, αρκεί να μην εγκαταλείπεται από αυτούς με την μη τήρηση των εντολών Του.

Σαν άτομα μπορούμε να κρίνομε με την βοήθεια κατάλληλου πνευματικού πατέρα σε ποια κατάσταση είμαστε, σύμφωνα πάντα με τη διδασκαλία του Χριστού και των αγίων της

Εκκλησίας. Τώρα όμως διαδραματίζονται συγκλονιστικά γεγονότα σε όλη την γη. Αν και ο πνευματικός νόμος είναι ο ίδιος και για τα άτομα και για τα σύνολα των ατόμων, όμως για την Οικουμένη, επειδή η διάνοιά μας είναι πολύ μικρή για να καταλάβει τι συμβαίνει, γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε στην Αποκάλυψη τα σημάδια της πνευματικής της κατάστασης, για να μην πλανόμαστε από κοσμικές φαντασιώσεις που εμποδίζουν την μετάνοιά μας, και να εξηγήσει και διαβεβαιώσει την πρόνοια του Θεού στους ανθρώπους κάθε εποχής.

Έτσι παρά τις γεμάτες φαντασία διακηρύξεις για "καλύτερο μέλλον" από την Ευρωπαϊκή Ένωση, **η τέταρτη σάλπιγγα της Αποκάλυψης** μας έδειξε μέσω του ηφαιστείου της Ισλανδίας που με την τέφρα του διέκοψε τις αεροπορικές συγκοινωνίες και σκοτείνιασε τότε (από τις 21-3-2010) τον αισθητό ήλιο, ότι κατά αντιστοιχία, **η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων ήταν οριακά συσκοτισμένη από τα πάθη** (κατά το 1/3). Και για το λόγο αυτό η κατάσταση στην κοινωνία σχεδόν δεν θα ελέγχεται σε λίγο, όχι ένεκα κακών σχεδιασμών πολιτικής ή οικονομίας, αλλά από την εμπάθεια των ανθρώπων. (4η σάλπιγγα - pdf) Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προείπε: **«Οι κληρικοί θα γίνουν σαν τους λαϊκούς, και οι λαϊκοί σαν τα ζώα»!** (Βλ. προφ. 57)

Η καταστροφική πορεία έχει ξεκινήσει, και προχωρώντας με τον τρόπο αυτό η ανθρωπότητα θα βαδίσει μέσα στον αλληλοσπαραγμό, που θα φθάσει να μεγιστοποιηθεί όταν ο πόλεμος πιασθεί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Το εθνόσημο της Ουκρανίας είναι μία τρίαινα, που επίσημα έχει αναφορά στην Αγία Τριάδα, αλλά μυθολογικά στον Ποσειδώνα και το όπλο του, την τρίαινα. Τώρα που επικρατεί το ειδωλολατρικό πνεύμα, λόγω της αποστασίας, είναι φανερό ότι **η μάχη θα προχωρήσει στη θάλασσα και μάλιστα τα θαλάσσια φρέατα άντλησης πετρελαίου της 5ης σάλπιγγας της Αποκάλυψης. Ο πόλεμος του νερού και ο Αρμαγεδδών της 6ης σάλπιγγας, έρχεται ύστερα.** Προηγείται το κατέβασμα του "ξανθού γένους" στην πρώην περιοχή του Βυζαντίου, που είναι γεγονός που περιλαμβάνεται στην 5η σάλπιγγα, και δεν είναι τότε η λυσιώδης μάχη που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, προς το τέλος των γεγονότων του Γενικού Πολέμου της 6ης σάλπιγγας. **Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός** προφητεύει γεγονότα των τριών τελευταίων σαλπίγγων, αλλά και ενωρίτερα όσα πχ συμβαίνουν τώρα, όπως **τον βαρύ και δυσβάσταχτο φόρο!** Προβλέπει ότι **θα ζητήσουν να μας πάρουν (τους Έλληνες) και στρατιώτες αλλά δεν θα μπορέσουν - προλάβουν!** (69η προφητεία).



Στην Τουρκία συγχρόνως με την Ουκρανία, εκδηλώθηκε και εκεί βία μέσα στο κοινοβούλιο, που από τις ειδήσεις μεταδόθηκε την ίδια ώρα, πράγμα που επίσης δείχνει το (πνευματικά) αλληλένδετο του θέματος.

Η προειδοποίηση ότι προχωρούμε ακάθεκτοι προς τα γεγονότα της 5ης σάλπιγγας δόθηκε με την έκρηξη του φρέατος πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού. Τότε μάλιστα ο **"αστέρας" που ανοίγει την άβυσσο** είχε φτάσει στον ορίζοντά της, πράγμα που δηλώνεται και από το όνομα του εκραγέντος φρέατος: **Deepwater Horizon**. Η άβυσσος πνευματικά είναι η Κόλαση, που κυριολεκτικά δεν έχει βυθό, και "αστέρας" που την ανοίγει είναι ο επίσκοπος που πέφτει διαρκώς από πλάνη σε πλάνη, και κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αλλά και από τα γεγονότα, αποδεικνύεται ότι είναι ο πάπας του Βατικανού. (Διαβάστε για τις τρεις προειδοποιήσεις της Αποκάλυψης, που όπως και οι αντίστοιχες σάλπιγγες, ονομάζονται "αλλοίμονο" στο **3 ΟΥΑΙ**).

Τα γεγονότα αν και τρέχουν γρήγορα, δεν εκτυλίσσονται όμως (ακόμη) αστραπιαία, χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να σκεφθούν και να μετανοήσουν, γιατί η ορμητικότητα του κακού περιορίζεται από τον Θεό. Έτσι θα λάβει θέση ο καθένας σε σχέση με όσα συμβαίνουν, πριν να γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα, για να κριθούν όλοι και να προφυλαχθούν οι αληθινά πιστοί. Στην τελική φάση κανείς δεν θα προλαβαίνει να μετανοήσει, και γι' αυτό ο

στάρετς Λαυρέντιος έχει προειδοποιήσει ότι **ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι για μετάνοια αλλά για εξολόθρευση!** (16 -Επίτομος υπό ΛΜΔ, 208)

Ο γέροντας Γρηγόριος Θεοδώροβιτς (+1987): «Έλεγε φανερά μπροστά σε όλους, ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά στην Ουκρανία. Μερικούς ιερείς που ήθελαν να περάσουν από τις Ρωσικές στις Ουκρανικές επαρχίες δεν τους έδωσε ευλογία. Λίγο πριν την κοίμησή του έλεγε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει μια αναγέννηση της πνευματικής ζωής. Θα ανοίξουν ναοί και μοναστήρια, αλλά για λίγο καιρό». (Επίσης στον Επίτομο σ. 69)

Έλεγε ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982), από την Αμερική: «Όσο ο καιρός του τέλους αυτού του κόσμου πλησιάζει, είναι αληθές ότι θα υπάρξουν μεγάλες δοκιμασίες, τέτοιες που ο κόσμος δεν έχει ποτέ ξαναζήσει. (Ματθαίος 24,21) Θα υπάρξουν πείνες, αρρώστιες, σεισμοί, πόλεμοι και ακοές πολέμων, διωγμοί, ψευδοπροφήτες και ψευδοχριστοί, και η αγάπη των πολλών, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, θα ψυχρανθεί.

Αλλά αυτή την εποχή το Ευαγγέλιο θα μεταδοθεί σε όλα τα έθνη, και αυτοί που θα υπομείνουν ως το τέλος, με τη χάρη του Χριστού, θα σωθούν. Η διαβολική και ψεύτικη θρησκεία θα μεσουρανή κατά την βασιλεία του Αντιχρίστου, ενός παγκόσμιου ηγέτη που θα φαίνεται ότι θα φέρνει ειρήνη στην ακαταστασία του κόσμου και θα φαίνεται να είναι σαν Χριστός που ήρθε πίσω στη Γη για να βασιλεύσει από τον ξαναφτιαγμένο Ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά θα υπάρξουν αυτοί που βλέπουν πέρα από αυτή την απάτη. Συγκεκριμένα θα επανεμφανισθούν οι δύο προφήτες που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ηλίας για να μεταστρέψει στην πίστη τους Εβραίους, και ο Ενώχ για να επιστρέψει τα άλλα έθνη. Η σύντομη βασιλεία του Αντιχρίστου - μόνο 3,5 έτη - θα τερματισθεί με τον ερχομό του Χριστού από τον Ουρανό, προηγούμενου του Σταυρού του, και αυτός ο κόσμος θα αναλωθεί από το πυρ και θα ανανεωθεί πλήρως, ενώ τον ίδιο καιρό τα σώματα των νεκρών θα εγερθούν από τους τάφους και θα ξαναενωθούν με τις ψυχές, προκειμένου να παραστούν στο τελικό Κριτήριο του Θεού». (Επίτομος σ. 102)

Τώρα, ηγέτες που μάχονται το νόμο του Θεού, αντίχριστοι κατά τη Γραφή, μας οδηγούν στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος με την μορφή του Γενικού Πολέμου, κατά τον άγιο Κοσμά, έχει αρχίσει, και τα γεγονότα μοιάζουν μ' αυτά της Συντελείας. Μάλιστα υπάρχει και κάποια αναλογία μεταξύ όσων συμβαίνουν στις σάλπιγγες που διανύομε τώρα, με αυτά των φιαλών που αφορούν το τέλος. Παρατηρούμε ότι μεσουρανούν και τώρα οι πλάνες, η Εκκλησία ανθίσταται σ' αυτές με το κήρυγμα του Θείου λόγου, χωρίς η παρουσία τώρα των ζώντων δύο προφητών να είναι εμφανής, ενώ παράλληλα συμβαίνουν πολλών ειδών συμφορές. (Ενημερωθείτε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, από το: www.imdleio.gr)

Ο τελικός Αντίχριστος θα σφραγίζει τους ανθρώπους του, αλλά και **ο πρόεδρος Ομπάμα στην Αμερική σφραγίζει από τώρα τους Αμερικανούς με υποδόριο τσιπ.** Στην Ευρώπη, την Ρωσία, και την Ελλάδα, προωθούν τον έλεγχο του πληθυσμού μέσω ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Γενικά θέλουν να ελέγχουν απόλυτα τον άνθρωπο μέσω τροφής, επικοινωνιών, χρημάτων που τα θέλουν να είναι μόνο ηλεκτρονικά και φαρμάκων, ενώ συγχρόνως μιλάνε για... δημοκρατία! Αν και θα αποτύχουν, όμως θα επιτρέψει για λίγο ο Θεός κάποιες δοκιμασίες, γι' αυτό οι γέροντες στην Ελλάδα συνιστούν να έχομε ένα κτήμα (χωραφάκι) και να το καλλιεργούμε, για να ζούμε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα από το νεοταξικό σύστημα που θα συνεχίσει την προσπάθεια επικράτησής του, μέχρι την ξαφνική συντριβή του από τον παγκόσμιο πόλεμο.

Περισσότερο ενδιαφέρει, ατενίζοντες προς την αιώνια ουράνια πατρίδα, να είμαστε σταθεροί στην παραδοθείσα από τον Χριστό πίστη, έτσι όπως αυτή διαφυλάσσεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και να μην την αλλάζομε με σύγχρονες πλάνες για λόγους

συμφεροντολογικούς. **«Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι»**, είπε στην Σιάτιστα ο άγιος Κοσμάς. (5η προφ.) **«Θα ρωτάνε σε λίγο για τους Χριστιανούς όπως παλιότερα ρωτούσαν για τα πολιτικά φρονήματα»** έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994). Είμαστε στο **2014** που, με αναδιάρθρωση ψηφίων, μας θυμίζει το **1204** και την άλωση της Πόλης, τότε, από τους σταυροφόρους του πάπα. **Ο πάπας είναι ο πνευματικός ηγέτης της παγκοσμιοποίησης**, που συγκεντρώνει όλες τις θρησκευτικές και χριστιανικές "ομολογίες" (ακόμα και τους αθέους στην Ασία!) για να τις προσφέρει στον, θεωρούμενο σαν απαραίτητο από αυτόν, παγκόσμιο ηγέτη. Οι πολιτικοί φαίνεται να αναπαύονται στην ψευδο-πνευματικότητα του πάπα, γιατί έχουν κοινό στόχο: Με οποιοδήποτε κόστος να επιτύχουν την παγκόσμια κυβέρνηση!

Ο Ρώσος πρόεδρος, όπως και ο Κινέζος, δεν είναι (κατ' αρχήν) αντίθετοι στην παγκοσμιοποίηση. Ιδιαίτερα **για την Κριμαία φαίνεται ότι υπήρχε συμφωνία σε ανώτατο επίπεδο**, γι' αυτό και δεν υπήρξαν αντιδράσεις από τη Δύση. Στην υπόλοιπη Ουκρανία υπάρχουν, γιατί εκεί έχει συμφέροντα ο παπισμός. Αν τα γεγονότα της Κριμαίας ήταν πραγματικά κρίσιμα για την ασφάλεια του πλανήτη, το Κρεμλίνο δεν θα ανακοίνωνε τις ημέρες της κρίσης... **το διαζύγιο Πούτιν!** Αλλά φαίνεται πως ο τελευταίος τρέφει ελπίδες ότι θα ζήσει χαρούμενα και η εξέλιξη της κατάστασης δεν θα καταλήξει στην τραγωδία του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Κάνει όμως λάθος, γιατί απλά όλα είναι ζήτημα χρόνου. Ότι τα γεγονότα της Κριμαίας ήταν προσχεδιασμένα φαίνεται και από το γεγονός ότι τις ημέρες εκείνες "χάθηκε" χωρίς να αφήσει ίχνη το αεροπλάνο της πτήσης MH370 της Μαλαισιανής αεροπορίας, και ακόμη το ψάχνουν... **Γνώριζαν τα γεγονότα της Κριμαίας και θέλησαν να τα εκμεταλλευθούν.** Πρόκειται για συμπαιγνία Αμερικανικών - Ρωσικών και Κινεζικών υπηρεσιών, τουλάχιστον. Διότι αν δεν μπορούν να ξέρουν που πηγαίνει ένα γιγάντιο τζάμπο με συμβατική ταχύτητα, πως θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχουν βαλλιστικά και αντιβαλλιστικά συστήματα που ανιχνεύουν απειλές από πολύ μικρών διαστάσεων πυραύλους με πολλαπλάσιες ταχύτητες από αυτήν του ήχου;

Εκείνο που χρειάζεται και δεν βλέπομε είναι η υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης στους Έλληνες της περιοχής της Ουκρανίας (με αίτημα και προς την Ε.Ε.), ώστε να κανονισθεί η δυνατότητα άμεσου επαναπατρισμού στην Ελλάδα, αν τα πράγματα εκεί δεν επιτρέπουν την ασφαλή διαβίωσή τους.

Επειδή «αι ημέραι πονηραί εισίν» ως ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας διά των μέσων της Εκκλησίας, χωρίς να φοβόμαστε ότι κι αν συμβεί. Διότι **«πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες»!** (105η προφ. του αγίου Κοσμά). Ας ακούσουμε μια συμβουλή από το τελευταίο κήρυγμα του **αγίου Λουκά του ιατρού και θαυματουργού** (1877-1961) που διετέλεσε στην περιοχή της Κριμαίας, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως: **«Παιδιά μου πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πονηρός είναι. Δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με «αρχές και εξουσίες» δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα. Προσέξτε»!**

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
28 Απριλίου / 11 Μαΐου Κυριακή του Παραλύτου
www.imdleio.gr

Υπόμνημα:

Οι παραπομπές γίνονται είτε με ένα αριθμό μέσα σε παρένθεση, είτε με δύο για συγγράμματα. Ο 2ος αριθμός αναφέρεται στην σελίδα. Συνιστάται, για λόγους ταχύτητας, **τα αρχεία pdf να τα κατεβάξετε**, αντί να τα ανοίγετε στο πρόγραμμα περιήγησης.

1. Προφητείες από τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό:
www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
2. Επίτομος υπό ΛΜΔ σελ. 222-224:
www.imdleio.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
3. Προφητεία παλαιά που θρυλείται ότι βρέθηκε μισοσβησμένη πάνω στον τάφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δείτε στον Α τόμο προφητειών σελ. 63-66, απόσπασμα από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού «Περί Συντελείας και Αντιχρίστου»:
www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/09a_peri_Syntelias_glwsif.pdf
4. Περισσότερα στον Δ' τόμο της ερμηνείας της Αποκάλυψης υπό ΛΜΔ:
www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf
5. Σε συμφωνία με τα προφητευθέντα από Ρώσους στάρετς:
www.imdleio.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf
6. Σχόλια στην Αποκάλυψη υπό του πατρ. Ανθίμου Ιεροσολύμων (Ζ-27). Περισσότερα στον Ζ' τόμο της ερμηνείας της Αποκάλυψης υπό ΛΜΔ:
http://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_g.pdf
7. Επειδή τον δυναμώνει η αποστασία των ανθρώπων από το νόμο του Θεού, μια ονομασία του διαβόλου είναι **μυρμηγκολέοντας** λέει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Δείτε περισσότερα στον προηγούμενο σύνδεσμο.
8. Τα γεγονότα πριν τον τελικό Αντίχριστο που χαρακτηρίζονται από το άδειασμα των φιαλών της Αποκάλυψης, μοιάζουν με αυτά των σαλπίγγων που ζούμε πριν τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο. Έχουν μάλιστα και μαθηματική αναλογία στις καταστροφές! Γι' αυτό αν και οι Πατέρες επικεντρώνονται στα γεγονότα του τέλους, έχουν σημασία για όσους ζουν τώρα και τα σύγχρονα γεγονότα. Δείτε από τον Α τόμο συλλογής των προφητειών:
http://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/13_Gog-Armagedon.pdf
9. Από το α' βιβλίο του αρχιμ. Χριστοδούλου «ο Γέρων Παΐσιος», σελ. 220, ή σελ. 34 σε online απόσπασμα: http://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/06_gPaisios.pdf
10. Από το βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητών», Θεσσαλονίκη 2003, Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, επισμηναγός.
11. Για την ψυχή σε σχέση με σύγχρονες αντιλήψεις δείτε:
www.imdleio.gr/diaf/2013/kirlian/kirlian_soul.html
12. **Πολιτικά ορθή Βίβλο** λένε έφτιαξαν, και καλά λένε!! Διότι η Βίβλος τους ταιριάζει με το πολιτικό πιστεύω τους, που έτσι αποδεικνύεται ότι είναι πάνω από το θρησκευτικό, και η "θρησκεία" τους είναι σαφώς και από τους ίδιους πλέον τοποθετημένη στο γήινο πεδίο, διότι μόνο στη Γη υπάρχει πολιτική!! Διαβάστε: <http://www.imdleio.gr/html/anortho.htm>
13. Ο Φρόυντ δεν είχε καμιά σωστή ιδέα περί Θεού και υπερφυσικού, οπότε οι παρατηρήσεις του στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρονται στις φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου. Κατά τον μαθητή του, Erich Fromm: **«Ο άνθρωπος του Φρόυντ είναι ο φυσιολογικά ωθούμενος και παρακινούμενος άνθρωπος μηχανή (homme machine)»**. (Από το Θεϊσμός - Αθεΐα του καθ. Μ. Φαράντου, 1977, σ. 613 - 614).
14. Αρχιμ. Γ. Καψάνη, Ηγουμένου Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Εκδόσεις Σταμούλη 2006.
15. Η Αποκάλυψη στην Δημοτική: http://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_dem.pdf
Και περισσότερα για την Αποκάλυψη και βίντεο: <http://www.imdleio.gr/apocalypse/ap/apoc.html>
16. Βλ. Προφητείες με λεπτομέρειες στον Επίτομο υπό ΛΜΔ:
www.imdleio.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf