

Πολιτικός ουτοπισμός και σύγκρουση πολιτισμών

υπό Λεοντίου Μοναχού

«Όλοι οι αναγνώστες έχετε χρέος πρώτα να ερευνήσετε δια την διαγωγή μου, πώς φέρθηκα εις την κοινωνία και Αγώνα, και αν τιμίως φέρθηκα, βάλετε βάση και εις τα γραφόμενά μου. Αν ατίμως φέρθηκα, μην πιστεύετε τίποτας». **Μακρυγιάννης - απομνημονεύματα**

Πολιτική ουτοπία:

Με αφορμή τη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για το ζήτημα του τζαμιού στην Αθήνα, ως προσέξομε το παράλογο σκεπτικό του υπουργού Υποδομών κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη:



«**Εμένα προσωπικά, την οικογένεια μου, που είμαι Πόντιος και Μικρασιάτης πρόσφυγας, με καμένα σπίτια με καμένες εκκλησιές, μου κάνει τιμή που απαντάω σήμερα σε εσάς και που επί υπουργίας μου γίνεται το τζαμί**» απάντησε ο υπουργός (σε βουλευτή της Χρυσής Αυγής).

«Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους με ένα μόνο κριτήριο. Αν σέβονται τους νόμους και το Σύνταγμα και τον συνάνθρωπο τους ή αν είναι παράνομοι. Τίποτε άλλο. Και δεν

χωρίζω τους ανθρώπους σε Πόντιους, Εβραίους, Αρμένιους, Βουδιστές, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους. Και είμαι περήφανος γιατί όταν απαντώ έτσι νιώθω πιο Έλληνας (!)...»

[\(Δόγμα 28-11-2013\)¹](#)

Καλά να σεβόμαστε τους διαφορετικών αντιλήψεων ανθρώπους, αλλά **όχι και να καυχόμαστε γιατί μας έκαψαν τα σπίτια μας και τις εκκλησιές μας, και ότι αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε "πιο Έλληνες"...** Αυτό είναι ακραίος παραλογισμός βασισμένος σε ουτοπικές αντιλήψεις...

Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του κ. Χρυσοχοϊδη **γιατί να μην παραδοθούμε σε άλλη μια σκλαβιά και γιατί να μην μας ξανακάψουν σπίτια και εκκλησιές... ώστε να είμαστε "πιο Έλληνες";**

Αυτό φαίνεται να λέει ο ίδιος με σοβαρότητα, και όχι σαν ...Ποντιακό αστέιο: «Αυτός ο τόπος δεν έχει ανάγκη και δεν φοβάται το διαφορετικό. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς και το έθνος διατήρησε αιώνων πολιτισμό, γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιμα»...

Πως τα διατήρησε όμως; Δεν τα διατήρησε αμέριμνα αλλά με αγώνες. Χιλιάδες Χριστιανοί νεομάρτυρες έχυσαν το αίμα τους αντιστεκόμενοι στον βίαιο εξισλαμισμό που επέβαλε με τη φοβέρα ο κατακτητής. Και όταν ήρθε ο καιρός της λευτεριάς, πάλι ο Ελληνισμός χρειάστηκε να χύσει το αίμα του για να την κερδίσει.

Λοιπόν τι μας υπόσχονται οι πολιτικοί; Ότι θα μας ξαναβάλλουν σε αιματηρούς αγώνες αλλά να μην φοβόμαστε γιατί θα τους ξανακερδίσουμε;...(!) Αλλά ισχύει το **ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου**, όπως απάντησε ο ίδιος ο Κ. Ιησούς Χριστός στον Σατανά που ζήτησε την εκούσια πώση του Κυρίου από το πτερόγιο του ναού για να δει αν θα επιζήσει... (Ματθ. 4, 5-7)

¹ http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=4540&catid=9

Μήπως το τζαμί είναι φορέας πολιτισμού που κάνει τους ανθρώπους να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, όπως λέει ο υπουργός; Μα δεν βλέπει σε όλο τον κόσμο ότι έχει κηρυχθεί **"ιερό πόλεμος"** κατά των απίστων; Πως είναι δυνατόν μια θρησκεία που έχει στόχο να επεκτείνει με κάθε μέσον την κυριαρχία της στο υλικό πεδίο, να μην δημιουργήσει συγκρούσεις; Και όταν ο χότζας κηρύττει, επίσημα, λόγια που καλούν σε διαμάχες ανεβασμένος στο τζαμί, κάνει πολιτισμό;

Δείγματα πολιτισμού:

Στο Ιράκ, βομβιστικές ενέργειες μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών Μουσουλμάνων:

Η πολιτική αναταραχή και θρησκευτική βία μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών συνέχισε να χειροτερεύει τους τελευταίους μήνες. Η αποστολή βοήθειας του ΟΗΕ για το Ιράκ εκτιμά ότι τουλάχιστον 979 Ιρακινοί -852 άμαχοι- σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο (2013) μόνο. [CNN](#)²

Ένας από τους ηγέτες του Ισλάμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Anjem Choudary είπε στο [CBN News](#)³: **«Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία της ειρήνης»**. Και εξηγεί: **«Επειδή Ισλάμ δεν σημαίνει ειρήνη. Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Έτσι, Μουσουλμάνος είναι αυτός που υποτάσσεται. Υπάρχει μια θέση για βία στο Ισλάμ. Υπάρχει μια θέση για τζιχάντ (ιερό πόλεμο) στο Ισλάμ»**. Και επιμένει ότι αυτά που λέει είναι θεμελιωμένα στο κοράνι: **«Το Κοράνι είναι γεμάτο, ξέρετε, τζιχάντ (ιερό πόλεμο)... Είναι το πιο πολυσυζητημένο καθήκον στο Κοράνι, εκτός από την πίστη. Τίποτε άλλο δεν αναφέρεται περισσότερο από το θέμα της μάχης»**.

Το euronews όπως και όλα τα πρακτορεία ειδήσεων δημοσίευσαν στις 2-9-2013 την είδηση για [βομβιστική ενέργεια σε Χριστιανική εκκλησία του Πακιστάν](#),⁴ με 56 νεκρούς και 100 τραυματίες.

Στην Αίγυπτο ακόμα και μετά την απομάκρυνση του Ισλαμιστή προέδρου Μόρσι από την εξουσία διά του στρατού, η βία κατά των Χριστιανών συνεχίζεται. **Την εβδομάδα της εορτής της Κοιμήσεως της Παναγίας (Αύγουστος 2013) σχεδόν 40 εκκλησίες [γράφεται](#)⁵ ότι έχουν λεηλατηθεί και καεί, ενώ 23 άλλες δέχτηκαν επίθεση και υπέστησαν σοβαρές ζημιές... Συνολικά 82 και πλέον εκκλησίες έχουν καταστραφεί πρόσφατα από τους Ισλαμιστές στην Αίγυπτο.**

Στην Συρία εκτός από τις επιθέσεις σε Χριστιανικές περιοχές γενικότερα, οι αντάρτες έφτασαν να χτυπούν μοναστήρια και να απαγάγουν μοναχές και ορφανά... (Μονή της Αγίας Θέκλας). Επίσης στη Συρία οι Ισλαμιστές κατέλαβαν Αρμενική εκκλησία και την κάνουν έδρα τους. **Ζήτω η ... "πολυ-πολυτισμικότητα"!**

11.000 παιδιά έχουν σκοτώσει οι ισλαμιστές στη Συρία...



Σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν στη Βρετανία, τα τελευταία δύο χρόνια της ψευτοεπανάστασης των Ισλαμιστών στη Συρία, σκοτώθηκαν περισσότερα από 11000 παιδιά, και μάλιστα τουλάχιστον 1.000 από αυτά δολοφονήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ομάδα έρευνας της Οξφόρδης, δείχνουν επίσης ότι πάνω από 100 παιδιά, μερικά από τα οποία δεν ήταν μεγαλύτερα από ένα έτος, πέθαναν από **βασανιστήρια**.⁶

² <http://edition.cnn.com/2013/11/23/world/meast/iraq-twin-bombs/>

³ <http://www.youtube.com/watch?v=64V09tTljR4>

⁴ <http://www.youtube.com/watch?v=bvxXbOoZqT4>

⁵ <http://hottopicsforum.com/egyptian-islamists-attack-christian-churches/>

⁶ <http://www.defencenet.gr/defence/item/11000-παιδιά-έχουν-σκοτώσει-οι-ισλαμιστές>

Για το Ισλάμ δεν υπάρχει ειρήνη παρά μόνο αν αυτό επικρατήσει... Αλλά και αυτό είναι θεωρητικό, διότι οι τρομοκρατικές ενέργειες και μεταξύ μουσουλμάνων (η ντροπή του Ισλάμ κατά τον πρώην πρόεδρο Μουσάραφ του Πακιστάν) είναι συνηθισμένο γεγονός. Και μάλιστα ρίχνουν χειροβομβίδες η μία ομάδα στην άλλη την ώρα της προσευχής στο τζαμί...!

Αναγράφεται ότι συνέβη και πρόσφατα (18-11-2013) μάχη μεταξύ σουνιτών - σιιτών στο Πακιστάν: Ισλαμαμπάντ (AsiaNews)⁷ - **Στο Ραβαλπίντι σχολεία και εμπορικά κτίρια έχουν ανοίξει εκ νέου στον απόηχο της θρησκευτικής βίας μεταξύ σουνιτών και σιιτών που άφησε τουλάχιστον 80 νεκρούς και περίπου 125 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων 50 παιδιών σε ένα σχολείο του Κορανίου.**



Οι θανατηφόρες τρομοκρατικές ενέργειες των Ισλαμιστών προς όλους, ακόμη και μεταξύ των, από την πτώση των δίδυμων πύργων στην Αμερική (11-9-2001) είναι περίπου 22.000 μέχρι τις αρχές του Δεκ. 2013 σύμφωνα με αναλυτική λίστα που δίνει ένα site⁸ που τις παρακολουθεί.

Η βία κατά των γυναικών:

Η βία βρίσκει εύκολη λεία τις γυναίκες, και έτσι επιτρέπει τα χτυπήματα, το βιασμό, την παιδοφιλία, κλπ. Λέει πχ μια πρόσφατη [είδηση](#)⁹ από την Αλγερία: **Η Σαρία (Ισλαμικός νόμος) σε δράση στην Αλγερία: Το Υπουργείο Θρησκευμάτων επιτρέπει τον ξυλοδαρμό της συζύγου. Η κατοχύρωση βρίσκεται στο κοράνι (4:34), όπου πάντως συμβουλεύεται τα χτυπήματα να είναι ελαφριά (όχι θανατηφόρα)!** Αλλά η διαπόμπευση των γυναικών μπορεί να γίνεται και δημόσια όπως σε παρατιθέμενη φωτογραφία. Στο [δικτυακό τόπο](#) αυτής της φωτογραφίας θα δείτε και άλλες φρικτές φωτογραφίες κακοποίησης. Εδώ μόνο αναφέρομε τον τίτλο μιας από αυτές: **Ακρωτηριασμένη λόγω βιασμού. Αυτή η γυναίκα (εκτός του ότι έπεσε θύμα βιασμού) ήταν 6 μηνών έγκυος όταν ο σύζυγός της της έκοψε τη μήτη, τα αυτιά και τη γλώσσα της, και της έβγαλε τα μάτια της.**

Ο παραλογισμός εφαρμογής της "Σαρίας" φαίνεται σε άλλη φωτογραφία με καμένα κορμιά κοριτσιών, τα οποία η θρησκευτική αστυνομία εμπόδισε να βγουν από καιόμενο κτίριο (στις 15-3-2002 στη Μέκκα το κέντρο του Ισλάμ και της ορθής ερμηνείας του "νόμου" του) γιατί δεν φορούσαν κάλυμμα κεφαλής...!

Από την Tribune για το Πακιστάν, Λαχόρη (26-11-2013): **Πενήντα έξι γυναίκες έχουν σκοτωθεί στο Πακιστάν αυτό το έτος γιατί γέννησαν κορίτσι και όχι αγόρι** δήλωσε ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων **IA Rehman** σε ένα συνέδριο εδώ τη Δευτέρα... Από τον Ιανουάριο 2012 έως τον Σεπτέμβριο 2013 έγιναν επίσης 90 επιθέσεις με οξύ σε γυναίκες, 72 περιπτώσεις καύσης που προκλήθηκαν από άλλα μέσα, 491 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, 344 περιπτώσεις ομαδικών βιασμών και 835 περιπτώσεις βίας, είπε. **"Νεαρά κορίτσια βιάζονται στο Πακιστάν και το μόνο που κάνουμε είναι να φωνάζουμε μάλλον παρά να κάνουμε κάτι πρακτικό»...**

Η βία δεν θεωρείται κακό για το Ισλάμ διότι αυτό δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία και ελευθερία του προσώπου. **Ζητάνε τζαμιά από την Ελλάδα που είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, τη στιγμή που ούτε να φοράς σταυρό φανερά δεν θεωρείται επιτρεπτό στην Σαουδική Αραβία...** Μια ακόμη απόφαση (Ιούλιος 2012) αυτής της χώρας αποδεικνύει την ουτοπία της πολύ-πολιτισμικότητας: **Το υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας υποχρέωσε τους μη μουσουλμάνους, που ζουν στο βασίλειο, να τηρούν τις μουσουλμανικές παραδόσεις και να μη λαμβάνουν τροφή φανερά κατά τη διάρκεια της ημέρας και επίσης να μην πίνουν και να μην καπνίζουν κατά την περίοδο του**

⁷ <http://www.asianews.it/news-en/Apparent-calm-in-Rawalpindi-after-violence-between-Sunnis-and-Shiites.-Curfew-lifted-29567.html>

⁸ <http://www.thereligionofpeace.com/>

⁹ <http://www.jihadwatch.org/2013/12/sharia-in-action-in-algeria-ministry-of-religious-affairs-allows-wife-beating.html>

Σαρία και γυναίκες.

Η Σαρία αδικεί ιδιαίτερα τις γυναίκες οι οποίες πρέπει απλά να δέχονται ότι τους πουν οι άνδρες ερμηνευτές του Ισλαμικού νόμου...

Χαρακτηριστικό επεισόδιο από την [LBC τηλεόραση του Λιβάνου](#)¹⁰ (25-3-2007). Μια παρουσιάστρια της Σαουδικής τηλεόρασης σε αντιπαράθεση με τους άνδρες ερμηνευτές του Κορανίου στα ζητήματα των γυναικών, αφού πρώτα απαίτησε να δείχνεται το πρόσωπό της στις εκπομπές για να φανερώνει την ταυτότητά της, κατόπιν λέει:

«Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να αποφασίζουν για μένα πως θα έπρεπε να συμπεριφερθώ; Γιατί με μεταχειρίζεσθε σαν λιγότερο άξια μόνο επειδή είμαι γυναίκα; Γιατί υπάρχει πάντα μια ανδρική φωνή που αποφασίζει το πως πρέπει να συμπεριφέρομαι; Ο Κύριος με δημιούργησε ίση με σας (τους άνδρες) στα καθήκοντα, την τιμωρία και την επιβράβευση. Όταν νηστεύετε νηστεύω. Όταν προσεύχεστε προσεύχομαι. Όταν κλέψετε, κόβετε το χέρι σας, όταν κλέψω, κόβεται το δικό μου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν έχω λιγότερα προσόντα. Ξέρω τι να κάνω και ξέρω πως να διασφαλίζω την τιμή μου...»

Από την ηλικία των 6 ή 7 ετών από το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο και μέχρι να φτάσουμε στην ηλικία των 18 ετών και ακόμη αργότερα όταν πηγαίνομε στο Πανεπιστήμιο απομνημονεύουμε, απομνημονεύουμε και απομνημονεύουμε. Οποιοσδήποτε αποτολμά να συζητήσει ή να εξετάσει το οτιδήποτε, καλείται να ζητήσει συγχώρηση από τον Αλλάχ. Του λέγεται ότι αυτό θα τον οδηγήσει στην Κόλαση...

Έχετε απαγορεύσει βιβλία από διάφορα ρεύματα διανοήσης. Έχετε εμποδίσει το νου από του να λειτουργεί, να σκέφτεται, να συγκρίνει και να επιλέγει, παρόλο που είναι ο ίδιος νους που έδωσε ο Δημιουργός στους ανθρώπους για να επιλέγουν μεταξύ Παραδείσου και Κόλασης. Ο Κύριός μας, τίμησε τον άνθρωπο δίνοντάς του την ελευθερία να επιλέγει το δρόμο του σε αυτή τη ζωή...

Ναι κύριε (λέει στον Ισλαμιστή δάσκαλο), έχομε υποστεί πλύση εγκεφάλου σε καθημερινή βάση, μέσω των σχολείων, μέσω των σχολείων απομνημόνευσης του Κορανίου. Πάντα απαιτούμε αυτά τα σχολεία να μην είναι τόποι απομνημόνευσης, αλλά τόποι για διδασκαλία, για ερηνεία...» <http://www.youtube.com/watch?v=r7OYRknGgEc>

Αυτός είναι ο "πολιτισμός" για τον οποίο δηλώνει υπερήφανος ο Χρυσοχοϊδης...!

Απαράδεκτοι είναι οι πολιτικοί όταν όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται το χάλι στο οποίο οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά, το κυριότερο, όταν τα βάζουν και με την Εκκλησία, που είναι ο μόνος υποστηρικτής των αδυνάτων στις ημέρες μας... Και βέβαια λογικό είναι να έχουν μεσάνυχτα από Ορθοδοξία όταν πχ λένε: **«Η Ορθοδοξία - επιτρέψτε μου να πω - απέχει πλήρως από αντιλήψεις κανονιστικές, ηθικοπλαστικές, τιμωρητικές»...** [λινκ](#)¹¹

Για το πόσο όμως οι πολιτικοί είναι αξιόπιστοι ας κοιτάξουμε ως τώρα «πως φέρθηκαν», όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης: **«... πρώτα να ερευνήσετε δια την διαγωγή μου, πώς φέρθηκα εις την κοινωνία και Αγώνα, και αν τιμίως φέρθηκα, βάλετε βάση και εις τα γραφόμενά μου. Αν ατίμως φέρθηκα, μην πιστεύετε τίποτα»...!**

Και να που **ένα ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά** (σύμπτωση το τζαμί στην Αθήνα, η τουρκολαγνεία της Ρεπούση και άλλων πολιτικών;) **να νομιμοποιήσει τη Σαρία!! ΔΟΓΜΑ - Κυριακή, 10 Νοεμβρίου, 2013.**¹² **Απόφαση «σοκ» του Αρείου Πάγου νομιμοποιεί την Σαρία στην Ελλάδα.**

¹⁰ <http://www.youtube.com/watch?v=r7OYRknGgEc>

¹¹ www.defencenet.gr/defence/item/εβενιζέλος-υπερ-γάμου-ομοφυλοφίλων-κατά-χριστιανικής-ηθικής-ορθοδοξίας

¹² http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=4306&catid=3

Τον ιερό νόμο της Σαρίας, βάζει πάνω από τους νόμους του ελληνικού κράτους με απόφαση του ο Άρειος Πάγος αποδεχόμενος με απόφαση του πως οι μουσουλμάνοι Έλληνες δεν μπορούν να συντάσσουν διαθήκες γιατί αυτό δεν προβλέπεται από την σαρία. Την υπόθεση φέρνει στο φως με ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Χρόνος» της Κομοτηνής, που αποκαλύπτει πως ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της διαθήκης θανόντος μουσουλμάνου της Θράκης με βάση το αιτιολογικό πως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο..!

Από το 1946 οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες συντάσσουν, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, διαθήκες, έχουν γίνει δικαιοπραξίες, μεταβιβάσεις, έχουν χτιστεί πολυκατοικίες έχουν δημιουργηθεί συμφέροντα... Ο Άρειος Πάγος αναιρώντας απόφαση του Εφετείου Θράκης αποφάσισε ότι επειδή στους μουσουλμάνους της Θράκης εφαρμόζεται το δίκαιο της σαρίας, ο άνδρας δεν είχε δικαίωμα να συντάξει δημόσια διαθήκη επειδή είναι μουσουλμάνος.

Που προβλέπει το Σύνταγμα ότι οι Έλληνες πολίτες θα υπάγονται στο νόμο της Σαρίας; Αν χρειάζεται ας εφαρμοστεί αυτή στους Τουρκολάγνους πολιτικούς για να δούμε τότε τι κότσια έχουν να ζήσουν με αυτή... **Η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μια ακόμη περιφρόνηση προς την κυρίως θιγόμενη από τη Σαρία γυναικεία προσωπικότητα και εκούσια υποδούλωση στο πνεύμα της πολύνομης ανομίας...** Γιατί να μην διεκδικήσουν τότε να έχουν δικό τους νόμο όλες οι "μειονότητες";

Στην Κρήτη βανδαλισμοί σε εκκλησίες συνοδευόμενοι από Αραβικές βρισιές έχουν προβληματίσει όχι μόνο τους ντόπιους αλλά και τους ξένους+. Εμείς μήπως πρέπει να αναγνωρίσουμε επιπρόσθετα στους καταστροφείς νόμο της Σαρίας, για να δρουν πιο ανενόχλητοι;

Ερωτήματα για το νέο πρόσωπο των Ισλαμιστών

Τι συμβαίνει με το Ισλάμ; Έχει τελευταία οπισθοδρομήσει ή απλώς έτσι πάντα ήταν οπισθοδρομικό, βίαιο και απάνθρωπο;

Πως έφθασαν να ζητάνε γκρέμισμα των πυραμίδων από τον πρώην Αιγύπτιο πρόεδρο Μόρσι οι Ισλαμιστές; [\(Link\)](#)¹³ Δεν καταλαβαίνουν ότι οι πυραμίδες δεν είναι για προσκύνημα, αλλά ένα ιστορικό μνημείο που με την παρουσία του τιμά τον αρχαίο πολιτισμό της χώρας τους; Τι τους έκανε τόσο απομονωμένους από την πραγματικότητα; Μήπως οι σχολές του Κορανίου, όπως είπε η τηλεπαρουσιάστρια, η οποία δήλωσε ότι εκεί γίνεται πλύση εγκεφάλου;

Η Συρία είναι ένα μέρος που αντικατοπτρίζει όχι μόνο τα άγρια ένστικτα που ανάβουν σε περίπτωση πολέμου, αλλά και τις διαθέσεις των ανθρώπων που δημιούργησαν εκεί τον πόλεμο και τον χρηματοδοτούν ή τον υποστηρίζουν με όπλα...

Από τους εμπλεκόμενους στη Συριακή τραγωδία αυτή που πρώτη τροφοδοτεί με "μαχητές" και χρήμα το αιματοκύλισμα, είναι βέβαια η Σαουδική Αραβία. Κανένα ανθρωπιστικό συναίσθημα δεν έχει υπάρξει από τη μεριά της. Βλέπει μόνο συμφέροντα που νομίζει ότι τα εμποδίζει ο πρόεδρος Άσσαντ.

Από τη Φωνή της Ρωσίας. **Ο απολογισμός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 στη Συρία** http://greek.ruvr.ru/2013_12_04/254464957/: **Ο αριθμός των θυμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία έχει υπερβεί τις 100 χιλιάδες και ο αριθμός των προσφύγων ξεπέρασε τα δυο εκατομμύρια.** Όμως στα στατιστικά στοιχεία συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των παθόντων γυναικών. Και από το μέλος του γυναικείου κινήματος στη Συρία Μπιάνκα Μαντία: **Ο αριθμός των εγκλημάτων κατά των γυναικών αποτελεί σημαντικό μέρος των τραγικών στατιστικών στοιχείων αυτού του πολέμου. Μπορώ να πω πλήρως υπεύθυνα ότι οι εξτρεμιστές της «Τζαμπχάτ αν-Νούσρα» και του «Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και**

¹³ http://greek.ruvr.ru/2012_07_22/82479804/

της Ανατολής», εισορμώντας σε μικρά χωριά, απαγάγουν γυναίκες και τις βιάζουν. Στη συνέχεια, τις περισσότερες φορές, είτε τις σκοτώνουν, είτε τις αφήνουν στη σεξουαλική δουλεία. Αν τελικά η γυναίκα επιβιώσει, χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, αλλιώς παραμένει ανάπηρη - ψυχικά και μερικές φορές και σωματικά.

- Έχετε οποιοσδήποτε αποδείξεις, ακριβείς αριθμούς;

- Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Εθνικής Συμφιλίωσης της Συρίας, στα προάστια της Δαμασκού έχουν καταγραφεί 37 χιλ. περιπτώσεις βιασμού. Και αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνο τις πόλεις και τα χωριά, που έχουν απελευθερωθεί από τους τρομοκράτες. Τώρα με τις γυναίκες αυτές εργάζονται ψυχολόγοι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία από τις περιοχές, που ελέγχουν οι τρομοκράτες. Η αλήθεια των λόγων μου μπορεί να επιβεβαιωθεί από πολυάριθμα βιντεοσκοπημένα υλικά. Στους εξτρεμιστές αρέσει πολύ να φωτογραφίζουν τα «κατορθώματα» τους. Όταν κόβουν το κεφάλι ενός νέου «άπιστου αμαρτωλού» ή βιάζουν κάποια γυναίκα, φωτογραφίζουν τη σκηνή βίας. Και μετά, όταν ο στρατός καθαρίζει την περιοχή από τους εξτρεμιστές, βρίσκει τέτοια βίντεο στα τηλέφωνα των νεκρών τρομοκρατών.

Πρόσφατα βρέθηκε ένα βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί στο διαδίκτυο - πως σε μια περιοχή της Χομς οι τρομοκράτες απήγαγαν μερικές νεαρές κοπέλες και γυναίκες, τις έγδυσαν εντελώς, τις έβαλαν σε ένα ανοικτό riskur και τις περιέφεραν σε όλη την περιοχή. Στο δρόμο το αυτοκίνητο σταματούσε και τις βίαζαν... Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες πιο συχνά συμβαίνουν στη Χομς και τα προάστια της Δαμασκού. Στους σκουπιδοτόπους βρίσκονται πολλά πτώματα γυναικών με αποκομμένα μέρη του σώματος.

Νομίζω ότι αν κάποιος ήθελε να δυσφημίσει το Ισλάμ δεν θα το πετύχαινε καλύτερα από τους Τζιχαντιστές της Συρίας. Αυτά ας τα βλέπουν και οι "προοδευτικές" γυναίκες της Δύσης για να καταλάβουν τι έρχεται και μέσα στις χώρες τους... Και έρχεται από τους ίδιους τους δυτικούς σαν συνέπεια του πνευματικού νόμου... Γιατί εκτός από τις Ισλαμικές χώρες που υποστηρίζουν τις βιαιότητες στη Συρία, είναι η Δύση και τα συμφέροντά της που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου. Έχει εξ άλλου γραφεί ότι επίσημα τους Ισλαμιστές της Συρίας υποστηρίζει η Αμερική του Ομπάμα: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε νωρίτερα φέτος μυστική εντολή, η οποία επιτρέπει στη CIA και άλλες αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να βοηθούν τους αντιπάλους του καθεστώτος του Μπασάρ Άσαντ στη Συρία. Η είδηση αυτή μεταδόθηκε από το Reuters, επικαλούμενο πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με μία πηγή, η παροχή της «στρατιωτικής και τηλεπικοινωνιακής» στήριξης στους στασιαστές ρυθμίζεται από την μυστική βάση, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Άδανα (Adana) στο τουρκικό έδαφος και που είχε δημιουργηθεί από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Κοντά βρίσκεται επίσης η βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Ιντσιρλίκ (Incirlik). http://greek.ruvr.ru/2012_08_02/83709460/

Τι γινόταν παλιότερα:

Την εποχή του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού (+4 Δεκεμβρίου), ο οποίος έζησε κατά τον 8ο αιώνα, ο θρησκευτικός φανατισμός στις περιοχές που είχαν καταληφθεί από το Ισλάμ δεν φαίνεται να ήταν τόσο παράλογο έντονος όσο ο σημερινός, όπως καταλαβαίνουμε από τον βίο του αγίου.

Ονομάσθηκε ο άγιος «Δαμασκηνός» από το όνομα της ιδιαίτερας του πατρίδας Δαμασκού, πόλης (και σήμερα) της Συρίας. Την εποχή, που γεννήθηκε, ήταν η πόλη υποδουλωμένη στους Αγαρηνούς και οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν αλλάξει την πίστη τους. Όμως οι γονείς του Ιωάννη ήσαν πιστοί και ευσεβείς. Ο Θεός για την



αρετή τους, τους αντάμειψε και τους έκανε θαυμαστούς. Αυτοί οι αιχμάλωτοι έγιναν κριτές των κυρίων τους. Καθώς συνέβη στον Δανιήλ τον προφήτη και στους Τρεις Παίδες, που ήσαν αιχμάλωτοι των Ασσυρίων και στον Ιωσήφ, που ήταν αιχμάλωτος των Αιγυπτίων. Και τώρα ο πατέρας του Ιωάννη Σέργιος έγινε πρωτοσύμβουλος του άραβα χαλίφη Αβδέλ Μελέκ του Α΄. Με το αξίωμά του κυβερνούσε τη χώρα με δικαιοσύνη και σοφία. Ήταν πολύ φιλόανθρωπος και έδινε από τον πλούτο του για να εξαγοράζει και να ελευθερώνει τους αιχμαλώτους από τους Αγαρηνούς, γιατί κινδύνευαν να χάσουν την πίστη τους και τη ζωή τους. Ο Θεός σαν αμοιβή για τα φιλόανθρωπα έργα του, του χάρισε τον Ιωάννη, που έγινε παγκόσμιος φωστήρας της Εκκλησίας.

Ο Ιωάννης διδάχθηκε από ένα αιχμάλωτο σοφό μοναχό, τον Κοσμά, τον οποίο επίσης ελευθέρωσε ο πατέρας του, όλες τις επιστήμες: Φιλοσοφία, Ρητορική, Διαλεκτική, Αριθμητική, Γεωμετρία. Ακόμη Μουσική και Αστρονομία και την ανωτέρα όλων, την Θεολογία. Διαδέχθηκε ο Ιωάννης τον πατέρα του στη θέση του πρωτοσυμβούλου στη διοίκηση της χώρας, αφού επιλέχτηκε σαν σοφότερος και συνετότερος όλων των άλλων υποψηφίων.

Παρόλο που ο "ιερός πόλεμος" και τότε είχε την αγριότητά του, και τα σκλαβοπάζαρα ανθρώπων ανθούσαν στην περιοχή που ζούσε ο άγιος, δεν φαίνεται να ήταν γενικευμένο σε έκταση και ένταση το δαιμονικό μίσος που παρατηρείται σήμερα έναντι όλων, αλλοπίστων και μη, και η περίπτωση του Ιωάννη το επιβεβαιώνει...

Ο Ιωάννης μάλιστα ασκούσε πνευματικό έργο, γράφοντας επιστολές κατά των εικονομάχων που τις έστειλε στο Βυζάντιο, κατοχυρώνοντας Θεολογικά την αναγκαιότητα της τιμής των Αγίων μέσω των εικόνων τους. Είναι πολύ γνωστή στους πιστούς η δολοπλοκία από τον εικονομάχο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο (717-741) κατά του Ιωάννου, το κόψιμο του χεριού του από τους Αγαρηνούς, λόγω της δήθεν συνομωσίας που τους κατήγγειλε ο Λέων, και η θαυμαστή του συγκόλληση από την Παναγία. Αν και μετά το θαύμα ζητήθηκε από τον Ιωάννη να μείνει στην προηγούμενη θέση του, αυτός προτίμησε να μην επιστρέψει, και να γίνει αργότερα Μοναχός και να συνεχίσει το έργο του από την Μονή του Αγίου Σάββα όπου κοιμήθηκε το 749 μ.Χ.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έζησε για λίγο αιχμάλωτος των Τούρκων, όταν ταξιδεύοντας προς την Κωνσταντινούπολη συνελήφθη μαζί με τους συνοδούς του τον Μάρτιο του 1354. Γράφεται από τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Χρήστου:

*«Οδηγούμενος (ο άγιος) από πόλη σε πόλη, Λάμψακο, Πηγές, Προύσσα, Νίκαια, επιτέλεσε το έργο που η πρόνοια του είχε αναθέσει γι' αυτή τη στιγμή μεταξύ των Χριστιανών αιχμαλώτων, καθώς και των υποδούλων. Είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει επανειλημμένα με μωαμεθανούς θεολόγους και δεν δίσταζε παρά το επισφαλές της θέσεώς του να ελέγξει την πλάνη τους, πράγμα πού προκάλεσε μερικά βασανιστήρια επάνω στο ασθενικό σώμα του. Έτσι αναδείχθηκε **«μάρτυς αναίμακτος», ομολογητής.***

Μία συζήτηση με τούς αινιγματικούς Χιόνες διοργάνωσε ο ίδιος ο εμίρης των Τούρκων Ορχάν. Ο Παλαμάς, που έβλεπε όλη σχεδόν τη Μικρασία και τη Μεσοποταμία να ευρίσκεται στα χέρια των Τούρκων και διαπίστωνε ότι οι εισβολείς αυτοί με τη δύναμη της καταστροφής προχωρούσαν και στην κατάκτηση των ευρωπαϊκών περιοχών, φαίνεται ότι είχε πεισθεί για το αναπόφευκτο της υποδουλώσεως σ' αυτούς του μικρού σχετικώς τμήματος της αυτοκρατορίας που έμενε ακόμα ελεύθερο. Τώρα στην κατάκτηση αυτή έβλεπε τουλάχιστον την ευκαιρία προσηλυτισμού των Τούρκων στο Χριστιανισμό».

Ο άγιος Γρηγόριος σαν δεινός θεολόγος που ήταν δεν δυσκολεύτηκε να αποδείξει στους Μουσουλμάνους συνομιλητές του την ανωτερότητα και αλήθεια των Χριστιανικών δογμάτων, και αν δεν υπήρχε η απειλή της βίας, πολλοί που τον άκουσαν θα γινόντουσαν Χριστιανοί. Και όπως λέει στη συνέχεια ο κ. Χρήστου: *«Γι' αυτό δέχθηκε με χαρά την πρόβλεψη του συνεργάτη ενός τασιμάνη, μουσουλμάνου κληρικού, για μελλοντική συμφωνία των (λαών των) δύο θρησκευμάτων. «Κάποιος από εκείνους είπε ότι θα έλθει καιρός που θα συμφωνήσουμε μεταξύ*

μας. Και εγώ το παραδέχθηκα και ευχήθηκα να έλθει το ταχύτερο εκείνος ο καιρός». Βέβαια ο καθένας από τούς συνομιλητές εννοούσε κατά το δικό του τρόπο αυτή τη συμφωνία...

Ένα χρόνο αργότερα ο Ορχάν άφησε ελεύθερο τον Γρηγόριο έπειτα από άφθονα λύτρα πού έλαβε (άσπρα -από τα ασημένια νομίσματα- όπως έλεγε ο άγιος Κοσμάς). Υπάρχουν δύο ειδήσεις για την ταυτότητα των προσώπων που κατέβαλαν τα λύτρα. Ο Φιλόθεος (βιογράφος του αγίου Γρηγορίου) βεβαιώνει ότι τα κατέβαλαν ευσεβείς Τριβαλλοί (Σέρβοι) έμποροι...» (Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, έκδοση Ι. Μονής Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων Θεσσαλονίκης 1984).

Χριστιανισμός και "πολυ-πολυτισμικότητα"

Έπειτα ήρθε ή άλωση της Πόλης (29-5-1453) και η σκλαβιά του Βυζαντίου και του Ελληνισμού. Πως όμως διατηρήθηκε ο πολιτισμός μας 400 και περισσότερο χρόνια; Ας ακούσουμε τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό:

«Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον Χριστιανικόν, και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφευρεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφευρεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον. Διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσεις κάμνεις ό,τι θέλεις». (3η Διδαχή)

Η ανωτερότητα της Χριστιανικής πίστης, και ο πολιτισμός που επιτρέπει αυτή να αναπτυχθεί όπου επικρατήσει, γίνεται φανερή από το περιεχόμενο που έχουν τα κηρύγματα του Αγίου Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού (+1779) την εποχή της Τουρκοκρατίας:

«Όθεν, αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε Χριστιανούς ή Εβραίους ή Τούρκους, να δώσητε το άδικον οπίσω, διότι είναι κατηραμένον και δεν βλέπετε καμμίαν προκοπήν. Εκείνα τα άδικα τα τρώγετε δια να ζητε, και εκείνα σας θανατώνουν, και ο Θεός σας βάνει εις την κόλασιν. Όποιος θέλει να δώση το άδικον οπίσω, ας σηκωθεί να μου το ειπεί, να βάλω όλους τούς χριστιανούς να τον συγχωρήσουν. Ένα πρόβατον κλεμμένον να βάλης εις 100 ιδικά σου, τα μαγαρίζει όλα, διότι είναι αφωρισμένον και κατηραμένον. Σας παρακαλώ, χριστιανοί μου, να ειπήτε και δι' εκείνους, οπού ήθελον δώση τα άδικα οπίσω, τρεις φορές: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς». (4η Διδαχή)

Η ιδέα της πολυ-πολυτισμικότητας μας ήρθε από τη Δύση, όταν αυτή παρήκμασε πνευματικά, ξεπέφτοντας σταδιακά από την παραδομένη πίστη της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός, στην παπική πλάνη και μετά στον προτεσταντισμό, όπου ο καθένας φτιάχνει "ομολογίες" χριστιανικές, αλλά μόνο στο όνομα. Χωρίς Μυστήρια και χωρίς τη γνώση των αγίων Πατέρων οι Δυτικοί που δεν τιμούν την Παναγία και τους αγίους έγιναν εύκολη λεία ψευτο-σωτήρων, διδασκάλων της σύγχρονης οικουμενιστικής ιδεολογίας και της χωρίς ήθος... ηθικής. Γράφει ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ:

Το 1893 ένας άγνωστος Ινδουίστης μοναχός έφτασε στο **«Κοινοβούλιο των θρησκειών»** στο Chicago. Ήταν ο Σουάμι Βιβεκανάντα, τον οποίο έχω ήδη αναφέρει. Έκανε καταπληκτική εντύπωση σε αυτούς που τον άκουσαν, τόσο με την εμφάνισή του -με πορτοκαλί και πορφυρή ρόμπα και τουρμπάνι- αλλά και με αυτά που είπε. Η υψηλή κοινωνία της Βοστώνης και της Νέας Υόρκης του απέδωσε αμέσως τιμές. Οι φιλόσοφοι στο Harvard εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Και δεν άργησε να συγκεντρώσει ένα σκληρό πυρήνα μαθητών που υποστήριζαν αυτόν και το μεγαλεπήβολο όνειρό του: τον ευαγγελισμό του Δυτικού κόσμου από τον Ινδουισμό, και πιο συγκεκριμένα, από τον Βεδαντικό (ή μοναστικό) Ινδουισμό.

Εταιρείες Βεδάντα ιδρύθηκαν στις μεγάλες πόλεις αυτής της χώρας και στην Ευρώπη. Αλλά αυτά τα κέντρα ήταν μόνο ένα μέρος της δουλειάς του. Πιο σημαντικό ήταν να εισάγει ιδέες

της Βεδάντα στην «κυκλοφορία αίματος» της ακαδημαϊκής σκέψης. Ο σκοπός ήταν η διάδοση. Λίγο ένοιαζε τον Βιβεκανάντα αν και πόση αξιοπιστία δινόταν στον Ινδουισμό, όσο το μήνυμα της Βεδάντα έφτανε στους πάντες. Σε πολλές περιπτώσεις είπε: «Χτυπήστε κάθε πόρτα. Πέστε σε όλους ότι είναι θεϊκοί». Σήμερα μέρη του μηνύματος μεταφέρονται σε χαρτόδετα βιβλία που μπορείτε να βρείτε σε κάθε βιβλιοπωλείο, γραμμένα από τον **Aldous Huxley**, τον **Christopher Isherwood**, τον **Somerset Maugham**, τον **Teilhard de Chardin**, κι ακόμα τον **Thomas Merton**...

Το μήνυμα του Βιβεκανάντα σχετικά με τη Βεδάντα είναι αρκετά απλό... **Όλες οι θρησκείες είναι αληθινές, αλλά η Βεδάντα είναι η υπέρτατη αλήθεια. Οι διαφορές είναι μόνο θέμα «επιπέδων αλήθειας».**

Δηλ. στη Δύση οι Ινδουιστές εμφανίζουν ένα ωραιοποιημένο πρόσωπο στηριγμένο στην ουτοπία του οικουμενιστικού συγκρητισμού που γίνεται φανερό όταν μιλάνε για αλήθεια σε όλες συγχρόνως τις θρησκείες που όμως έχουν... αντίθετες αρχές και πρακτικές! Δείχνονται, υποκριτικά, ανεκτικοί έναντι των άλλων, υποστηρίζοντας: **«Εμείς οι Ινδουιστές όχι απλώς ανεχόμαστε, αλλά ενωνόμαστε με κάθε θρησκεία, προσευχόμενοι στο τζαμί του Μωαμεθανού, λατρεύοντας μπροστά στη φωτιά του Ζωροάστρη, και γονατίζοντας στο σταυρό του Χριστιανού. Ξέρουμε ότι όλες οι θρησκείες εξίσου, από τον χαμηλότερο φετιχισμό μέχρι την υψηλότερη απολυτότητα, δεν είναι άλλο παρά πολλές προσπάθειες της ανθρώπινης ψυχής ν' αρπάξει και να συνειδητοποιήσει το Άπειρο».** (π. Σεραφείμ Ρόουζ: Η Ορθοδοξία και η Θρησκεία του μέλλοντος, 4ο. Προσηλυτισμός στη Δύση, Εκδόσεις Εγρήγορη).

Διωγμοί...

Και οι Μουσουλμάνοι στη Δύση εμφανίζονταν πριν ανεκτικοί στις άλλες θρησκείες. Αλλά τώρα κάτι άλλαξε και άρχισαν βίαιες διεκδικήσεις ακόμα και στα μέχρι πρότινος Χριστιανικά εδάφη. Και ότι γίνεται από τους Ισλαμιστές στην Συρία κατά των Χριστιανών γίνεται επίσης και από τους Ινδουιστές στην Ινδία. Όπως έγραφε η **Christian Today**¹⁴ για μια μόνο περιοχή της Ινδίας τον Οκτώβριο:

Αυξημένοι οι Διωγμοί Χριστιανών. Οι Χριστιανοί στην πολιτεία της Karnataka έχουν υποστεί τουλάχιστον 21 επιθέσεις από τον Ιούνιο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με μόλις τέσσερις επιθέσεις από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, είπε ο Sajjan George, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Ινδών Χριστιανών (GCIC). Οι Χριστιανοί της Καρνατάκα απειλούνται, δέχονται επιθέσεις και κατατρέχονται για την πίστη τους και την πραγματοποίηση έργων φιλανθρωπίας, ανέφεραν οι Morning Star News είπε ο George... «Οι εξτρεμιστές Ινδουιστές της Bajrang Dal έχουν συνεννοηθεί με τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς και τους τοπικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης να τρομοκρατούν τους Χριστιανούς και τα ιδρύματά τους στην Καρνατάκα».

Δίκαια ο επί των εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας Μητροπολίτης Ιλαρίων ανέφερε την εποχή μας σαν νέα εποχή Μαρτύρων του Χριστού:



«Ευλόγως η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή νέων μαρτυριών, διότι σε μια σειρά χωρών ασκούνται μεγάλης κλίμακος διώξεις, καταπιέσεις και διακρίσεις σε βάρος των Χριστιανών».

Την προηγούμενη εβδομάδα (η διάλεξη έγινε στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας στις 21-2-2012) έχει ανοίξει ειδική στήλη "Gonenia na hristian" (Διώξεις σε βάρος των Χριστιανών) στην ιστοσελίδα <http://www.sedmitza.ru/>, όπου παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση για περιστατικά βίας κατά των Χριστιανών σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα ηλεκτρονικά μέσα στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται κυρίως για

¹⁴ <http://www.christiantoday.com/article/india.violence.against.christians.on.the.rise.in.karnataka/34265.htm>

οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ειδικεύονται στην παρακολούθηση της κατάστασης σχετικά με τη θέση των χριστιανών, την παροχή υλικής και νομικής στήριξης προς τους καταδιωκόμενους χριστιανούς.

1) Ο Διεθνής οργανισμός *Christian Solidarity Worldwide* διαθέτει ιστοσελίδα <http://www.csw.org.uk>, όπου παρατίθενται στατιστικά για τις διώξεις άνα περιοχή, αναλύσεις, πολλά βίντεο. Πρόκειται για ένα ίδρυμα με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο στηρίζει νομικά τους καταδιωκόμενους Χριστιανούς σε χώρες, όπου ο χριστιανισμός τελεί υπό τη μια ή άλλη μορφή νομικής απαγόρευσης.

2) Ο Αμερικανικός οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων *International Christian Concern* διαθέτει ιστοσελίδα «Persecution» (Δίωξη) (<http://www.persecution.org>). Πρόκειται για μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική επισκόπηση ανά περιοχή του κόσμου και ανά χώρα.

3) Ο Διεθνής οργανισμός «*Barnabas Fund*» (<http://www.barnabasaid.org>) επίσης δημοσιεύει τελευταίες ειδήσεις για φόνους και διώξεις σε βάρος των Χριστιανών παγκοσμίως. Ειδικότερα εδώ φιλοξενείται μια ογκώδης συλλογή ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και την Αίγυπτο. Αυτός ο οργανισμός είναι ένας από τους ελάχιστους που παρέχουν συνεχή βοήθεια προς τους Χριστιανούς της Συρίας, των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα εξαιτίας των ενεργειών των μαχητών.

4) Ο Διεθνής οργανισμός «*Open Doors*» (<http://www.opendoorsuk.org>) στην ιστοσελίδα του φιλοξενεί αναλυτικές επισκοπήσεις ανά χώρα και ήπειρο. Πρόσφατα έχει αναρτηθεί ετήσιος κατάλογος πενήντα χωρών που χαρακτηρίζονται για τις χειρότερες δικρίσεις σε βάρος των χριστιανών, ο λεγόμενος «*World Watch List*». Οι χώρες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την πίεση που ασκείται εναντίον των Χριστιανικών κοινοτήτων.

Κάτι πράγματι έχει αλλάξει αναφορικά με προγενέστερες εποχές. Διότι λέει επίσης ο μητροπ. Ιλαρίων: **«Στη Συρία επί αιώνες συνυπήρχαν ειρηνικά μουσουλμάνοι με χριστιανούς διάφορων ομολογιών: Ορθόδοξοι, Ρωμαιο-καθολικοί και Συροκαθολικοί, Μαρωνίτες και Αρμένιοι. Μέχρι πρόσφατα η Συρία ήταν ένα καλό παράδειγμα της διαθρησκειακής συμβίωσης: εδώ έλειπαν οι διαθρησκειακές συγκρούσεις. Δίπλα-δίπλα σε αλληλοκατανόηση ζούσαν οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί, ήταν προσβάσιμα τα ιερά προσκυνήματα των Χριστιανών. Η Συρία φιλοξένησε περισσότερα από δυο εκατομμύρια πρόσφυγες από το Ιράκ, χιλιάδες εκ των οποίων ήταν καταδιωκόμενοι Χριστιανοί. Ήταν η ελπίδα τους να βρουν εδώ καταφύγιο από τις διώξεις στην πατρίδα. Σήμερα η Συρία βιώνει μια δύσκολη εποχή. Οι εξωτερικές δυνάμεις επιχειρούν την υποδαύλιση της διακοινοτικής και διαθρησκειακής συγκρούσεως. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η τύχη των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία και κυρίως των Ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι εκπροσωπούν την αρχαιότερη από τις υπάρχουσες στο χώρο της Συρίας θρησκευτικές κοινότητες».** (Ρομφαία)

Το θέμα είναι ότι οι συγκυρίες έχουν αρχίσει να περιπλέκονται. Πίσω από την προώθηση της βίας του Ισλάμ βρίσκεται (εκτός της Δύσης) η χρηματοδότηση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Περσικού κόλπου. Τώρα θέλουν ακόμα και στρατό να συγκροτήσουν για να πετύχουν τους στόχους των: Σύμφωνα με πληροφορίες από την αραβική εφημερίδα "*Rai al-Youm*" το σαουδαραβικό Βασίλειο σκοπεύει να δημιουργήσει μια «δύναμη κρούσης 250.000 ανδρών» και η οποία θα έχει ως στόχο την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία, κατόπιν η δύναμη αυτή θα «μετακινηθεί» στην Υεμένη, με σκοπό την πλήρη εξάλειψη των ένοπλων ομάδων της σιιτικής οργάνωσης *Huthi*. Η Σταθερή στρατιωτική βάση αυτού του νέου στρατού σύμφωνα με τον *Jaish al-Mohammed* (υπουργός πληροφοριών της Σ. Αραβίας) θα είναι το βασίλειο της Ιορδανίας. Έτσι εμπλέκεται στους πολέμους και αποσταθεροποιείται όλη η Μέση Ανατολή. Και συνεχίζει η **είδηση**.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη «στρατιωτικές πηγές στο Λονδίνο», ανακοίνωσε την έναρξη της προετοιμασίας και εκπαίδευσης των πρώτων **50.000 μαχητών του «μουσουλμανικού στρατού»**. Ο στρατός των «Takfir» θα συμπεριλαμβάνει άνδρες από τη Συρία, την Ιορδανία, την Υεμένη και άλλες αραβικές χώρες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2016. Για την δημιουργία του στρατού του Jaish al Mohammed, έχουν ήδη διατεθεί αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή, τεράστια κονδύλια διατίθενται για τη στήριξη του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ Σίσι στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με την αραβική εφημερίδα, ο Αλ Σίσι λαμβάνει από την Σαουδική Αραβία ένα δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα.

Μάλιστα η Ρωσία υποστηρίζει με οπτικά συστήματα τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο:

Επιπλέον, η ολοκλήρωση της αμυντικής συμφωνίας της Αιγύπτου με την Μόσχα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών MiG-29 και συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας θα καταβληθεί εξολοκλήρου από το Ριάντ. Η αιτία για όλα αυτά είναι ότι το Ριάντ θεωρεί την Αίγυπτο ως την πλέον εναλλακτική λύση σε σχέση με το Πακιστάν, προμηθεύοντας παράλληλα μαζική στρατιωτική βοήθεια στον Αλ-Σίσι, με σκοπό την προστασία εν γένει του Σαουδαραβικού βασιλείου. [Λινκ](#)¹⁵

Οι αντιφάσεις

Έτσι είναι η αντιφατική πολιτική, ακόμα και της Μόσχας, που όπως εφαρμόζεται, με βάση τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης, δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι αγράμματοι φανατικοί που δημιουργούν βία, ούτε μόνο οι Δυτικοί, όπως λέει ο μητροπολίτης Ιλαρίων:

«Και όμως θα ήταν λάθος να ρίχνουμε ευθύνη για όσα συμβαίνουν μόνο στους αγράμματος φανατικούς εξτρεμιστές, που δρουν αυθόρμητα, χωρίς οργάνωση και σχεδόν μόνοι τους. Πολύ συχνά πίσω από τους δράστες του πογκρόμ κρύβονται δυνάμεις των οποίων ο βασικός σκοπός είναι η αποκόμιση κερδών από την κατάσταση χάους και ταραχής. Η επιτυχία αυτών των ανθρώπων πληρώνεται με αίμα.

Η επέμβαση των δυτικών χωρών στα εσωτερικά της περιοχής αποτελεί ένα άλλο πολιτικό παράγοντα ο οποίος συμβάλει στην επιδείνωση της καταστάσεως των χριστιανών. Συστήματα τα οποία συγκρατούσαν το ριζοσπαστισμό τις τελευταίες δεκαετίες, καταστρέφονται από την στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όπως αυτό έγινε στο Ιράκ και τη Λιβύη, ή μέσω των εμπνευσμένων επαναστάσεων στην Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες». [\(Ρομφαία\)](#)¹⁶

Παρατηρούμε ότι στην Αίγυπτο πρώτα υποστηρίχτηκαν οι Ισλαμιστές, κατόπιν το κυβερνών Ισλαμικό κόμμα του προέδρου Μόρσι ανατράπηκε από τον στρατό και τώρα τέθηκε εκτός νόμου (...) και τελικά υποστηρίζονται οι στρατιωτικοί όχι μόνο από τη Δύση αλλά και τη Σαουδική Αραβία και από τη Μόσχα! Μόνο η Τουρκία του Ερντογάν δεν τους υποστηρίζει...

Την ανασφάλεια που επικρατεί στους υποστηρικτές της Ισλαμικής Επανάστασης την βλέπομε έκδηλη στον τρόπο που αντιδρά η Σαουδική Αραβία αγοράζοντας όπλα από Δύση, Μόσχα, Κίνα και Πακιστάν και κάνοντας συμφωνίες ακόμα και με το Ισραήλ θεωρώντας σε πρώτη φάση εχθρό το Ιράν και τους Σίιτες... **Ο πόλεμος κατά των μουσουλμάνων Σιιτών από τους Σαουδάραβες θεωρείται επίσης ιερός...(!) γιατί μιλάνε για μαχητές του μουσουλμανικού στρατού Jaish al Mohammed.** Δηλ. οι Μουσουλμάνοι ανοίγουν πόλεμο στο όνομα του Αλλάχ, όχι μόνο προς τους άπιστους, που κι αυτό είναι θηριώδες, αλλά και μεταξύ τους!!! **Αυτά για όσους είναι "υπερήφανοι" για το κτίσιμο τζαμιών και τον πολιτισμό που αυτά εκπροσωπούν...**

¹⁵ www.defencenet.gr/defence/item/η-σαραβία-προετοιμάζει-250000-άνδρες-για-την-διενέργεια-θρησκευτικού-πολέμου-σε-συρία-και

¹⁶ <http://www.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-mosxas/11693-693>

Και οι Χριστιανοί πρέπει να προσέχουν...

Ας σημειωθεί ότι και οι Χριστιανοί όταν ξεπέσουν είναι εύκολο να παραπλανώνται από ηγέτες υποκινούμενους από ιδιοτελείς σκοπούς, όπως συνέβη με τον πάπα της Ρώμης και τις σταυροφορίες που έκανε σε βάρος των Ορθοδόξων Ρωμιών και άλλων λαών, και παραμένει αμετανόητος. Τον Ιούνιο του 2007 πριν από την συνάντηση για τον λεγόμενο διάλογο Ορθοδόξων και Παπικών στην Ραβέννα, κυκλοφόρησε κείμενο με την υπογραφή του πάπα, που μεταξύ άλλων ψευδών, υποστηρίζει ότι **«Η μόνη αληθινή Εκκλησία η οποία διατηρεί τα γνήσια στοιχεία τα οποία καθόρισε ο Χριστός για την Εκκλησία είναι η καθολική (παπική) Εκκλησία, αυτή είναι η πραγματική και ορατή Εκκλησία εντός της Ιστορίας (με ορατά εγκλήματα ίσως εννοούσε)...»** (Ο όσιος Φιλόθεος της Πάρου, τ. 23, 2008). Για το λόγο αυτό βοηθάει πολύ τους ανθρώπους, και είναι σπουδαίος νοητικός φραγμός στις πλάνες, η **δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας**, που την παρέλαβε από τον Χριστό και τους Αγίους αποκαλυπτικά και όχι στοχαστικά και φιλοσοφικά.

Όποιος υποστηρίζει το κακό, το κάνει από έλλειψη διάκρισης προς το καλό. Τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει αληθινά, που συμβαίνει όταν εγκαταλειφθεί από το Θεό. Κύρια αιτία για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία προς την αδιακρίσία και το σκοτάδι μέσα στο οποίο όλα μοιάζουν μεταξύ τους, αφού δεν φαίνονται, είναι η αμέλεια στην πνευματική γνώση και την Μυστηριακή ζωή. Έρχεται μετά η εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης από τις δυνάμεις του κακού (πνευματικές και ανθρώπινες) που υποστηρίζουν ότι μέσω της καταστροφής θα έρθει καλό. Αλλά αυτό είναι μια επιδίωξη του Αντιχρίστου, που πριν την κάνει πράξη, πρώτα φροντίζει να την προωθήσει νοητικά, όπως έλεγε ο π. Σεραφεΐμ Ρόουζ:

Αυτό που ο αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος είδε να συμβαίνει στον σύγχρονο κόσμο: «Ο θεμελιώδης στόχος των υπηρετών του επερχόμενου Αντιχρίστου», έγραφε, «είναι να καταστρέψουν τον παλαιό κόσμο με τα προγενέστερα «πιστεύω» και «προκαταλήψεις» του, προκειμένου να ιδρύσουν στη θέση του ένα νέο κόσμο, κατάλληλο για να δεχθεί το «νέο αφεντικό» που προσεγγίζει, που θα πάρει τη θέση του Χριστού για τον κόσμο και θα τους δώσει τη γη την οποία ο Χριστός (δήθεν) δεν τους έδωσε. Κατά τα λόγια του αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ, **«Ο Αντίχριστος θα είναι το λογικό, δίκαιο και φυσικό αποτέλεσμα της γενικής ηθικής και πνευματικής κατάπτωσης της ανθρωπότητας».** («π. Σεραφεΐμ Ρόουζ, η ζωή και τα έργα του, τόμος Γ΄», Μυριόβιβλος, Α έκδοση, σελ. 27-29) [περισσότερα](#)¹⁷

Η Σύγκρουση των Πολιτισμών!

Στη σελίδα για την [τρομοκρατία](#)¹⁸ είχαμε αναφερθεί στη θεωρία του Σάμιουελ Χάντινγκτον, για την σύγκρουση των Πολιτισμών και αναρωτηθήκαμε αν αυτή δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια προφητεία γι' αυτούς που θεωρούν μόνο τους επιστήμονες σαν αξιόπιστους προφήτες... Διότι από τις πρώτες ενέργειες του Γ. Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν ήταν να φτιάξει ένα νέο φόρουμ στα Η.Ε. με σκοπό να αποτρέψει ...την προβλεφθείσα σύγκρουση των πολιτισμών, στο οποίο μίλησε για το θέμα αυτό, ενώπιον ηγετών και προσωπικοτήτων από 60 χώρες, στις 15-1-2008...

Πολύ ενωρίτερα ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός την σύγκρουση αυτή είχε χαρακτηρίσει σαν **Γενικό Πόλεμο**, που ξεκίνησε ήδη, και θα καταλήξει σε 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο... [\(Αποκάλυψη Δ\)](#)¹⁹

«Ο Μπαν Γκι-Μουν προειδοποιεί για έναν θρησκευτικό πόλεμο στη Συρία» λέει άλλη είδηση, της 27-2-2013. **Προειδοποίηση για τον κίνδυνο ενός θρησκευτικού πολέμου στη Συρία απηύθυνε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Γκι-Μουν, μιλώντας σήμερα στη**

¹⁷ <http://www.imdleio.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf>

¹⁸ <http://www.imdleio.gr/htm/tromo.htm>

¹⁹ http://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf

Βιέννη κατά την έναρξη των διήμερων εργασιών του «5ου Παγκόσμιου Φόρουμ της Συμμαχίας των Πολιτισμών», στο οποίο συμμετέχουν 1.000 εκπρόσωποι από τις 135 χώρες-μέλη της.

Στο πανηγύρι των τρελών, στο ίδιο θέατρο, άλλοι διοργανώνουν ειρηνευτικές συνομιλίες και άλλοι ετοιμάζουν πολέμους όπως είδαμε πριν. Αλλά βέβαια δεν τολμάει ο ένας να ...ανακατευθεί στην "δουλειά" του άλλου!...

Ο Χριστός πάλι θα νικήσει

Η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να ζήσει με τη βία. Η πραότητα έχει σπουδαία θέση στην κλίμακα των αρετών που αναπαύουν την ψυχή, όπως χαρακτηριστικά λέει **ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης**:

«Της Ανατολής του ηλίου προτρέχει το φώς της αυγής. Παρόμοια πριν από την ταπεινοφροσύνη τρέχει η πραότης. Ας ακούσωμε δε και το Φως, δηλαδή τον Χριστό, να τις τοποθετεί κατ' αυτήν την σειρά: **Μάθετε απ' εμού λέγει, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά (Ματθ. Ια 29). **Λοιπόν το φυσικόν είναι πριν λάμψει ο ήλιος να φωτισθούμε από το φως της αυγής και έπειτα να ατενίσουμε πλούσια τον ήλιο. Διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, όπως το δείχνει και η φύση των πραγμάτων, να αντικρύσει κανείς τον ήλιο, δηλαδή την ταπείνωση, πριν γνωρίσει το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα».****

Το μήνυμα του "ιερού πολέμου" με την απάνθρωπη συμπεριφορά που το συνοδεύει δεν μπορεί να αναπαύσει τις ψυχές των ανθρώπων. Η θηριώδης συμπεριφορά των μαχητών είναι αποτέλεσμα κυριαρχίας τους από πάθη τα οποία είναι πιο εύκολο τώρα να εκδηλωθούν διότι δεν έμειναν πολλοί Χριστιανοί να τους συγκρατούν. Παλιότερα είδαμε ότι είχαν και Χριστιανούς συμβούλους, και μετά την άλωση της Πόλης ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε δώσει δικαιώματα στην Χριστιανική Εκκλησία ώστε να πάρει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο η Οθωμανική αυτοκρατορία, προσπαθώντας να μιμηθεί στον τομέα αυτό την ανεκτικότητα που είχε το Βυζάντιο στις άλλες θρησκείες.

Αλλά τώρα πάμε για γενικό ξεκαθάρισμα ιδεών και προσώπων **μέσα από παγκόσμια πλέον γεγονότα**. Ρώτησαν τον Γέροντα Παΐσιο (+1994): **Σήμερα υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι, δισεκατομμύρια, που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και τόσο λίγοι αυτοί που τον γνωρίζουν, τι θα γίνει;**

- Θα γίνουν πράγματα που θα συγκλονιστούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία αλλά θεία επέμβαση. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για το Χριστό. θα σε τραβούν από το χέρι: Έλα δώ, κάτσε να μου πεις για το Χριστό. (Αθ. Ρακοβαλή, Ο π. Παΐσιος μου είπε, σελ. 141)

Ανδρέου Αποστόλου του πρωτοκλήτου

30 Νοεμβρίου / 13 Δεκεμβρίου 2013

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

www.imdleio.gr