

Η Βάνγκα από τη Βουλγαρία και οι προφητείες της

(31/1/1911 – 11/8/1996)

Το Ρωσικό Πρακτορείο ειδήσεων **RIA NOVOSTI**¹ έγραψε σε ανύποπτο χρόνο (6-6-2008) κάποιες ενδιαφέρουσες προβλέψεις για το μέλλον, προερχόμενες από τη Βάνγκα (Ευαγγελία) Πάντεβα, από τη Βουλγαρία, η οποία κοιμήθηκε πριν 12 χρόνια σε ηλικία 84 ετών, και ετάφη στην αυλή του ναού της Αγίας Παρασκευής, της περιοχής Rupite. Η συγγραφέας του άρθρου Daria Chernyshova, δεν φαίνεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο θέμα των προφητειών, διότι αναφέρει και τον Νοστράδαμο σαν προφήτη, οπωσδήποτε δεν έχει διαβάσει την αξιολόγηση του [Νοστράδαμου](#) από αυτό το site! Παρά το ότι η δημοσιογράφος τοποθετεί τη Βάνγκα στην κατηγορία των ψευδοπροφητών τύπου Νοστράδαμου, αναφέρει ότι όσα είπε μέχρι τώρα επαληθεύτηκαν. Δεν το ερευνήσαμε σε βάθος γιατί δεν στηριζόμαστε στις προβλέψεις της, αλλά μόνο **τις θεωρούμε ένα προειδοποιητικό σημάδι** που έχει ανταπόκριση στην Ανατολική Ευρώπη, στην οποία είναι γνωστή.

Κάποιες από τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρεται η Ρωσίδα δημοσιογράφος είναι γνωστές σε μας και από Ρώσους σάρατες. Η Βάνγκα λέγεται ότι άρχισε να “βλέπει” με διαφορετικό τρόπο, μετά την τύφλωσή της από ένα τυφώνα σε ηλικία 12 ετών, πιθανόν όταν μετά από αυτό άρχισε να προσεύχεται εκτενώς. Είχε τότε καλυφθεί από άμμο και πέτρες και επέζησε μεν, έχασε όμως την όρασή της.

Από 16 ετών “έβλεπε” διάφορα οράματα που είχαν σχέση με την οικογένειά της, και συμβούλευε τον πατέρα της. Μετά τα τριάντα της άρχισε να μιλάει για μακρινά γεγονότα.

Λέγεται ότι έκανε τις εξής προβλέψεις που επαληθεύτηκαν:

- «**Στην αλλαγή του αιώνα, τον Αύγουστο του 1999 ή το 2000, το Κουρσκ θα καλυφθεί από το νερό και όλος ο κόσμος θα κλάψει γι’ αυτό**». Επρόκειτο για το πυρηνικό υποβρύχιο Κούρσκ που βυθίστηκε τον Αύγουστο του 2000, και συγκίνησε όλο τον κόσμο.

- «**Τρόμος, τρόμος! Οι Αμερικανοί αδελφοί μας θα πέσουν, μετά που θα χτυπηθούν από τα ασάλινα πουλιά. Οι λύκοι θα ουρλιάζουν μέσα σε ένα θάμνο, και αθώο αίμα θα χυθεί**». Σκιαγράφησε πολύ καλά την “τρομοκρατία” στην Αμερική όταν χτυπήθηκαν οι πύργοι στις 11-9-2001 από τα αεροπλάνα. Ενδιαφέρουσα η επισήμανση πως οι κακοί (λύκοι) καλύπτονται από κάποιο θάμνο (=Bush) στα αγγλικά! Όπως το λέει, οι Αμερικανοί παρασύρονται από την ηγεσία τους στην καταστροφή.

Προφητεία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η εξής:

- «**Είμαστε μάρτυρες γεγονότων υψίστης σημασίας. Δύο μεγάλοι ηγέτες δίνουν τα χέρια τους. Αλλά πρέπει να περιμένουμε για πολύ καιρό πριν παρουσιασθεί ο όγδοος και υπογράψει μια οριστική συμφωνία ειρήνης στη Γη**». Μιλάει (τον Ιανουάριο του 1988) για τους Κορμπατσώφ (Gorbachev) και Ρήγκαν (Reagan) όπως εξηγεί η Chernyshova. Αλλά αυτοί δεν μπόρεσαν να θεμελιώσουν ειρήνη, η οποία τελικά θα επιτευχθεί μόνο στον όγδοο. Εδώ γίνεται η υπόθεση ότι ίσως όγδοος να είναι η είσοδος της Ρωσίας στους G8. Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει γιατί οι πόλεμοι επεκτείνονται. Πρέπει να θεωρήσουμε μάλλον ότι είμαστε στον 4^ο ηγέτη μετά τους Κορμπατσώφ, Γέλτσιν, και Πούτιν, δηλ. στον Μεντβέντεφ. Αν ξαναεπιστρέψει μάλιστα στην εξουσία ο Πούτιν ίσως αργήσει να έρθει ο 8^{ος}. Θα έρθει μετά τον 3^ο Παγκόσμιο πόλεμο. Εξ άλλου η ειρήνη μετά τη γενική καταστροφή είναι ευνόητο να απλωθεί σ’ όλη τη Γη, ενώ τώρα οι πολεμικές βιομηχανίες πουλάνε όπλα παντού. Σ’ αυτό συγκλίνει και η παρακάτω προφητεία που επισημαίνει μάλιστα **σαν απαρχή αιματηρών εξελίξεων το 2008!**

¹ <http://www.mnweekly.ru/local/20080606/55332043.html>

- «Όταν η αυτοκρατορία του Βορρά κερδίσει στον πάγο, το γρασίδι, και ο κλόουν της πει το τραγούδι του, τότε **κόκκινα σύννεφα** θα καλύψουν τον ουρανό, και η **Αποκάλυψις θα έρθει**!»! Όπως έγραφε στις 6 Ιουνίου η Ρωσίδα δημοσιογράφος Daria Chernyshova, η Ρωσία εφέτος χάρηκε πολύ, γιατί κέρδισε στο χόκεϋ, το ποδόσφαιρο (ΟΥΕΦΑ, από ότι μου είπαν, και σούπερ καπ από την Ζενίτ) και στην Eurovision. Και **με την Οσετία φάνηκαν και τα κόκκινα σύννεφα**, οπότε όλο και πλησιάζουμε στον μεγάλο (3^ο παγκόσμιο) πόλεμο, τον κατεξοχήν πόλεμο της Αποκαλύψεως.

Άλλες προφητείες για το μέλλον:

- «Όταν ο μόνιμος πάγος λιώνει και έρθουν πλημμύρες, τίποτα δεν θα γλυτώσει στη Γη, παρά μόνο η Ρωσία. Το κλίμα θα αλλάξει και η Ρωσία θα κατέχει την άριστη κατοικήσιμη ζώνη. Επί πλέον η Ρωσία προβλέπεται να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια ειρήνη, και να ευημερήσει καλότυχα». Αν και η Ρωσία θα έχει πράγματι την καλύτερη τότε γεωγραφική θέση, αφού θα γίνει εύκρατη, όμως θα υπάρξουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μερικές όχι ευχάριστες, για τις οποίες μιλάνε στάρετς της Ρωσίας, και μπορείτε να τις βρείτε στον «[Επίτομο](#)²» υπό ΛΜΔ.

- «Όλα λιώνουν όπως τον πάγο, ενώ η δόξα του Βλαδιμήρ και η δόξα της Ρωσίας είναι τα μόνα πράγματα που θα παραμείνουν. Η Ρωσία όχι μόνο θα επιζήσει, αλλά θα κουμαντάρει τον κόσμο». Δεν γνωρίζουμε για ποιο Βλαδιμήρ μιλάει. Αν πρόκειται για τη γνωστή τοποθεσία ή για πρόσωπο.

Η πιο σημαντική ίσως προφητεία της, που ειπώθηκε και από Ρώσους στάρετς είναι:

- «**Πολυάριθμες καταστροφές και συμφορές θα ταρακουνήσουν τον κόσμο. Η πνευματικότητα (ψυχισμός) των ανθρώπων θα αλλάξει. Θα διαιρεθούν κατά την πίστη τους...**».

Επισημαίνουμε, ότι, γενικά, όσες προφητείες δεν διασταυρώνονται με άλλες γνωστές μας, δεν πρέπει να θεωρούνται τόσο αξιόπιστες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πραγματοποιηθούν. Απλώς δίνουν μια οπτική επί πλέον γωνία στο θέμα.

Επίσης να σημειωθεί, ότι βρέθηκαν ένα σωρό ανόητες εκτιμήσεις κάποιων, που κυκλοφορούν σαν προβλέψεις της Βάνγκα στο ιντερνέτ, και θυμίζουν κάτι μεταξύ επιστημονικής φαντασίας και Νοστράδαμου! Διακρίνονται εύκολα, γιατί μιλάνε ανώνυμα και χρησιμοποιούν αριθμητικές λίστες για γεγονότα μέχρι το 5079, δηλ. μερικές χιλιετίες μετά τη 2^α Παρουσία!

http://www.imdleio.gr/diaf/2008/12_Vanga.pdf

² http://www.imdleio.gr/htm/2_epitomos_parts.htm