

# Η πνευματική σημασία της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

## 1. Το γεγονός και η υποδοχή του:

Μια είδηση που επιβεβαιώνει την προφητεία του Ησαΐα για τους «άνθρακες πυρός» και τον λόγο του Θεού γενικότερα (6 Δεκ. 2017): **«Στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ»**. [Λινκ](#)

Και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Πένς υπενθυμίζει σε ομιλία του ότι **συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το 1947** οπότε τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν με ψήφο τους να ιδρυθεί Ισραηλινό κράτος. [youtube-αγγλικά](#)



Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ είναι μια κίνηση προς την πραγμάτωση της προφητείας του Ησαΐα που μελετήσαμε, για το μέλλον του κόσμου και το μέλλον της Αμερικής, η οποία έχει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο Βαβυλωνιακό σύστημα. **Συνδέεται και φανερά με τους "άνθρακες πυρός" του προφήτη Ησαΐα** γιατί η αναγγελία για την εύρεση των τελευταίων έγινε επί Τραμπ, τον Απρίλιο (του 2017)! Διαβάστε: [www.imdleio.gr/diaf/2017/am\\_carbon.pdf](http://www.imdleio.gr/diaf/2017/am_carbon.pdf)

**Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα σπάνιο φαινόμενο πολιτικού της εποχής μας, που τηρεί με ακρίβεια τις προεκλογικές υποσχέσεις του!** Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραηλινού κράτους ήταν προεκλογική υπόσχεσή του. Υπάρχουν αντιδράσεις από το Κογκρέσο για άλλα θέματα, όπως το τείχος στα σύνορα του Μεξικού για τον έλεγχο των λαθρομεταναστών και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που επίσης είχε υποσχεθεί. Αλλά για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραηλινού κράτους το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπυ κανόνισε ώστε να μην υπάρξει αντίδραση.

Οι περισσότερες χριστιανικές ομάδες της Αμερικής, όπως αυτή του Τζον Χάγκι, υποστηρίζουν το Ισραήλ και βέβαια την αναγνώριση, ως πρωτεύουσάς του, της Ιερουσαλήμ. Όμως οι προτεστάντες μπερδεύουν το πνευματικά με τα κοσμικά οφέλη. Νομίζουν κατ' αρχάς ότι θα υπάρξει όφελος στην Αμερική από τη συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό όμως εξαρτάται και από τα συμφέροντα των Ισραηλινών. Εξ άλλου στο κάθε κράτος, όπως και στο Ισραήλ, υπάρχουν διάφορες ομάδες, με διαφορετική νοοτροπία και συμφέροντα. Πιο επικίνδυνη για την ειρήνη των λαών είναι η ομάδα των φανατικών Εβραίων που προωθεί την ανάδειξη κάποιου νέου "Μεσσία" αντί του Ιησού Χριστού.

**Οι προτεστάντες, όπως και ο Τραμπ, δεν φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην αντιχριστιανική μορφή κάποιου νέου "Μεσσία",** γι' αυτό συχνά προσεύχονται για την έλευσή του στο τείχος των δακρύων! Επειδή ζούμε στην εποχή του μεσουρανήματος της υποκρισίας, το ίδιο κάνει και ο πάπας! (Εδώ ο Φραγκίσκος το 2014).

Οι προτεστάντες έχουν παρεμφερείς με τους Ιαχωβάδες χιλιαστικές ιδέες για επάνοδο του Ιησού Χριστού στη Γη και βασιλεία για 1000 χρόνια μαζί με τους δικαίους, σε υποτιθέμενες συνθήκες ειρήνης και ευδαιμονίας μετά την νίκη Του κατά του Αντιχρίστου. **Αυτό βέβαια είναι μια παλιά πλάνη** (γιατί μετά τον Αντίχριστο έρχεται άμεσα η 2α Παρουσία), την οποία

αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος ρωτάει: **«Πως λοιπόν θα είναι 1000 χρόνια στη γη ζώντας με τη σάρκα τους οι δίκαιοι»;** Και απαντάει: **«Δεν είπε ο Δεσπότης (Χριστός) δύο συντέλειες, ώστε πάλι μετά τα χίλια έτη να γίνει (νέα) συντέλεια. Δεν είπε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης την χρήση των καρπών του Θεού πρόσκαιρη, για να δείξει ότι αιώνια (είναι) η απόλαυση. Και πως νομίζουν μερικοί ότι μετά χίλια έτη πάλι θα γίνει συντέλεια της γεώδους καταστάσεως»;** (Περί μετανοίας). Δηλ. πως δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι εκτός της 2ας Παρουσίας θα πρέπει να υπάρξει και τρίτη;...! Αυτού του είδους οι ψευτο-αγάπες είναι και ιδιοτελείς. Προέρχονται από ανθρώπους που θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιο, γι' αυτό νομίζουν ότι συμφέρει να έρθει γρήγορα ο Αντίχριστος για να αρπαγούν στον ουρανό (άλλη πλάνη αυτή) και να μη ζήσουν τις καταστροφές που θα γίνουν...

Αρκετές χώρες φοβούνται για έκτροπα και αποσταθεροποίηση μετά την απόφαση Τραμπ. Μεταξύ αυτών η ΕΕ, το Βατικανό, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Τουρκία κλπ. Και πολλοί Εβραίοι θεωρούν πάντα τον "Σιωνισμό" των φανατικών ως υπεύθυνο των συγκρούσεων, όπως αυτοί που έχουν σύνθημα: **Τέλος του Σιωνισμού=Ειρήνη...**

Η Ινδία θεωρεί ότι μπορεί να παίξει αυτή διαμεσολαβητικό ρόλο, αντί των ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, ενώ η Κίνα υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Η Τουρκία των Ισλαμιστών θέλει τώρα να ενώσει όλες τις άλλες Ισλαμικές χώρες, υπό την καθοδήγησή της, εναντίον του Ισραήλ: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης» λέει ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν σε απάντηση της κίνησης Τραμπ για την Ιερουσαλήμ. (youtube)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επιδεικνύει τη Βίβλο (χωρίς την Καινή Διαθήκη) για να υποστηρίξει με την αναφορά της Ιερουσαλήμ σ' αυτήν τα δικαιώματα του Ισραήλ. [λινκ](#)

**Συμφέρει όμως το Ισραήλ η υπόμνηση της Βίβλου; Όχι!** Διότι μέσα στη Βίβλο αναγράφεται ότι όσες φορές οι παλιοί Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τα προστάγματα του Θεού παραδίνονταν στους εχθρούς των. Έτσι ο προφήτης Ιερεμίας προείπε την κατάληψη και καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους και την αιχμαλωσία των Εβραίων σ' αυτούς για 70 χρόνια. Εκεί έκλαιγαν **«επί των ποταμών Βαβυλώνας»**. (ψαλμ. 136). Έδωσε ο Θεός στον παλιό Ισραήλ τη χώρα που κατοικούσαν πριν άλλα έθνη υπό την προϋπόθεση να τηρούν τα προστάγματά του: **«Και έδωκεν σ' αυτούς (ο Θεός) χώρας εθνών, και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, για να φυλάξουν τα δικαιώματα Αυτού, και τον νόμο Αυτού να εκζητήσουν»**. (Ψαλμ. 104:44-45). Επομένως σύμφωνα με τη Βίβλο για να έχει δικαιώματα το νέο Ισραήλ θα πρέπει να αποδείξει ότι τηρεί τα προστάγματα του Θεού! Αλλά ενώ οι Εβραίοι δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία, δεν τηρούν ούτε τις εντολές του Μωυσή, ο οποίος απαγορεύει με θάνατο την μοιχεία, ομοφυλοφιλία κλπ. (Λευϊτικόν κεφ. 20). Ο ίδιος ο Βενιαμίν (ή Μπίμπι) Νετανιάχου κατηγορείται για διαφθορά. Χιλιάδες διαδηλώνουν με σύνθημα ο Μπίμπι στη φυλακή! [λινκ](#)

Οι στατιστικές λένε ότι τώρα οι Εβραίοι που δηλώνουν παραδοσιακοί - θρησκευόμενοι είναι μόνο το 13%, ενώ οι λίγο ή καθόλου θρησκευόμενοι είναι αντίστοιχα 25% και 42% αντίστοιχα. Υπάρχουν επίσης 8% υπέρ-Ορθόδοξοι και 12% απλά θρησκευόμενοι. (Haaretz). Και εξ ανάγκης, λοιπόν, **το σύγχρονο Ισραηλινό κράτος, δεν είναι Θεοκρατικό όπως ήταν ο παλιός Ισραήλ** που είχε επιλεγεί και καθοδηγείτο υπό του Θεού για να γεννήσει τον Μεσσία. Επειδή ο Μεσσίας έχει έρθει, δεν πρόκειται ποτέ να ξανα-υπάρξει αληθινά Θεοκρατικό Ισραήλ. Μόνο την εποχή του Αντιχρίστου θα μοιάζει ψευδώς ότι έγινε τέτοιο, αλλά με ψευδο-Μεσσία τον Αντίχριστο.

Οι ομοφυλοφιλικές ομάδες (LGBT κλπ) υπάρχουν και στο Ισραήλ, με τις χαρακτηριστικές παρελάσεις τους. Το ανώτατο όμως Δικαστήριο της χώρας δεν επέτρεψε τους γάμους των ομοφυλοφίλων. Η είδηση λέει: **«Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εντέλλεται ότι οι ομοφυλοφιλικόί γάμοι δεν αποτελούν δικαίωμα»**. [λινκ](#)

Μετά τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, και τον πάπα Φραγκίσκο τώρα και η **Ρωσική Εκκλησία δεν βλέπει με καλό μάτι την απόφαση Τραμπ**. Είδηση (19-12-2017): Προκλητική χαρακτήρισε την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ο Πρόεδρος του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας.

Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε το γεγονός ότι η Ιερουσαλήμ είναι μια ιερή πόλη για τρεις θρησκείες του κόσμου, όχι μόνο τον Ιουδαϊσμό, αλλά το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό. **«Αυτές οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, και θέλει πολύ προσοχή για να μην σπάσουν! Κατά τη γνώμη μου, οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των ισορροπιών μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις, που ήδη συμβαίνουν»** πρόσθεσε ο Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο, σήμερα, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι ζουν από κοινού στην Ιερουσαλήμ "περισσότερο ή λιγότερο ειρηνικά και ο καθένας έχει τις δικές του γειτονιές, τη δική τους περιουσία, τα ιερά τους, αλλά είναι σημαντικό ότι η Ιερουσαλήμ παρέμεινε ως το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο στο οποίο οι εκπρόσωποι των τριών θρησκειών θα μπορούσαν να ζουν με ειρήνη και αρμονία". "Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ να είναι πνευματικός και προσκυνηματικός, και να μην θαφτεί κάτω από οποιοδήποτε πολιτικό σκηνικό" υπογράμμισε κλείνοντας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Εν τω μεταξύ με βέτο η Αμερική απέρριψε την πρόταση να ανακληθεί η απόφαση Τραμπ, που έγινε από τα υπόλοιπα 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. [λινκ](#)

## **2. Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με βάση τον λόγο του Θεού.**

Στο Ευαγγέλιο αναγράφεται η προφητεία του Κυρίου για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε πραγματικότητα το 70 μ.Χ. **«Και εξερχομένου Αυτού εκ του ιερού λέγει σ' Αυτόν ένας εκ των μαθητών Του. Διδάσκαλε, δες τι μεγάλοι λίθοι και τι μεγάλες οικοδομές. Και ο Ιησούς αποκριθείς του είπε: Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές; Δεν θα αφεθεί εδώ λίθος επί λίθου που να μη καταλυθεί»...** (Ματθ. 13:1-2)

Και πράγματι δεν έμεινε λίθος επί λίθου! Τώρα οι Εβραίοι μαζεύονται και προσεύχονται στο δυτικό τείχος του Φρουρίου Αντωνία που έκτισαν οι Ρωμαίοι μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του ναού. Αυτό δηλ. το τείχος δεν έχει σχέση με τον Ναό.

Τα λόγια του Χριστού εξηγούν γιατί έγινε αυτή η καταστροφή: **«...Διότι τότε θα υπάρξει ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή κατά του λαού αυτού (των Εβραίων, κατά παραχώρηση Θεού γιατί δεν δέχθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό). Και θα πέσουν από την κόψη του μαχαιριού, και θα αιχμαλωτισθούν σε όλα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη μέχρι να συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών»**. (Λουκ. 21:23-24).

Ο Χριστός δεν ήρθε σαν κριτής όταν γεννήθηκε από την αιειάρθενο Θεοτόκο Μαρία, γι' αυτό παρέχει στους ανθρώπους που αμαρτάνουν περιθώριο μετανοίας. Αυτό έκανε και με τον παλιό Ισραήλ που όχι μόνο δεν Τον δέχθηκε αλλά και Τον Σταύρωσε. Το περιθώριο αυτό εξαντλήθηκε το 70 μ.Χ. Οι Εβραίοι εκτός εξαιρέσεων δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό που ήρθε στο όνομα του Θεού Πατρός ως αιώνιος Βασιλεύς, προτιμώντας να δικαιωθούν στο φθαρτό αυτό κόσμο από ένα επίγειο βασιλιά-Μεσσία. Γι' αυτό προτίμησαν να ζητήσουν από τον Πιλάτο

τον επαναστάτη και φονιά Βαραββά από τον Ιησού (Ματ. 15:7) και πλέον χωρίς τη χάρη του Θεού δοκίμασαν στάσεις που εξαγρίωσαν τους Ρωμαίους τόσο ώστε να τους καταστρέψουν ολοκληρωτικά.

**Η καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Εβραίους, γιατί δεν επιτρέπονταν να λατρεύουν αλλού το Θεό.** Η λατρεία όμως αυτή ήταν «υποτύπωση και σκιά» των επουρανίων, γι' αυτό λέει ο απόστολος ότι ο Μωυσής που επρόκειτο να πρωτοστατήσει στην κατασκευή και λειτουργία της σκηνής άκουσε παρά Θεού: **«Βλέπε διότι, λέγει, θα τα κάνεις όλα κατά τον τύπο που σου εδείχθη στο όρος».** (Εβρ. 8:5). Επίσης: **«Διότι σκιά έχων ο Νόμος (του Μωυσή) των μελλόντων αγαθών δεν (είχε) την (αληθινή) εικόνα των πραγμάτων».** (Εβρ.10:1). Αυτός ο ναός των Ιουδαίων αινιγματικά υποτύπωνε το σώμα του Σωτήρος Χριστού όπως ο ίδιος τους είπε: **«Καταλύστε αυτόν τον ναό και Εγώ σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω... εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος Αυτού»** (Ιω. Ιβ 19-21). Η υποτύπωση αυτή, βέβαια, έπαψε να ισχύει από τότε που σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού κατά τη Σταύρωση (Ματθ. 27:51). Τότε, επειδή σταύρωσαν τον Μεσσία, η χάρη του Θεού έφυγε οριστικά από τα ιερά των Ιουδαίων.

Οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο λαούς σε σχέση με την πίστη τους: Σ' αυτούς που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό και σ' αυτούς που δεν τον δέχτηκαν. Όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε και τότε δύο λαούς: τους Ιουδαίους να λατρεύουν τον αληθινό Θεό σκιωδώς, όπως είπαμε, και τα έθνη που είχαν βαθύτατη άγνοια του Θεού λατρεύοντας φθαρτούς ανθρώπους, ζώα και είδωλα. Όμως πρώτα τα έθνη δέχθηκαν μαζικά το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ενώ από τους Ιουδαίους λίγοι μόνο, με πρώτους τους δώδεκα Αποστόλους.

Οι αρχιερείς παρά τα θαύματα που έβλεπαν να κάνουν οι απόστολοι έμειναν αδιόρθωτοι. Εδίωκαν τους αποστόλους σύροντάς τους στο Συνέδριο **«χωρίς βία, γιατί φοβόντουσαν τον λαό για να μη λιθοβοληθούν»!** (Πρ. 5:26). Έτσι, λόγω της αντίδρασης των καθοδηγητών τους, οι Ιουδαίοι συνολικά, σαν έθνος, δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό **«αλλά μέχρι σήμερα, όποτε αναγινώσκεται Μωϋσής, κάλυμμα (που εμποδίζει την κατανόηση) επί της καρδιάς τους κείται».** (Β. Κορ. 3:15). Για την αμετανοησία τους κυρίως, και όχι μόνο γιατί σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, καταστράφηκαν και σκόρπισαν σαν αιχμάλωτοι στα άλλα έθνη το 70 μ.Χ. επαληθεύοντας τον λόγο του Κυρίου: **«και θα αιχμαλωτισθούν σε όλα τα έθνη»!**

Στις μέρες μας βλέπομε να επαληθεύεται η συνέχεια του λόγου: **«και η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη μέχρι να συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών»!** Το τι σημαίνει μέχρι να συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών μας εξηγεί ο απόστολος Παύλος: **«Δεν θέλω (αδελφοί) να αγνοείτε αυτό το μυστήριο, για να μην έχετε τη φρονιμάδα από τον εαυτό σας: ότι (δηλ.) έχει γίνει μερική σκλήρυνση (στην ψυχή) του Ισραηλιτικού λαού, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα έθνη που θα εισέλθουν (στην Εκκλησία του Χριστού)».** (Ρωμ. 11:25). Συνεπώς οι καιροί των εθνών είναι ο χρόνος για να προσέλθουν όσοι πιστέψουν από τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού, τον νέο Ισραήλ, διά του κηρύγματος των αποστόλων και των διαδόχων τους, όχι όμως και διά των αιρετικών, οι οποίοι δεν έχουν έγκυρο Βάπτισμα και λοιπά σωτηριώδη Μυστήρια. Μετά τα έθνη θα προσέλθουν οι Εβραίοι. **«Όταν δε το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, τότε πας ο Ισραήλ θα σωθεί λέγει (ο απόστολος) κατά τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας και της Συντελείας»,** διευκρινίζει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (MPG 60:585).

Έτσι θα φθάσομε στο τέλος του κόσμου, κατά τον λόγο του Κυρίου: **«Και θα κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη (συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ), και τότε θα έρθει το τέλος».** Εννοείται ότι δεν πρόκειται να σωθεί ο οποιοσδήποτε: **«Είναι φανερό ότι σώζεται όχι ο τυχών, αλλά όσοι έμειναν**



**(πιστοί) και επελέγησαν υπό της χάριτος (του Θεού). Γι' αυτό λέγει (ο ψαλμός): Λαός τον οποίο εξέλεξε εις κληρονομίαν Του».** (Ο Μέγας Βασίλειος στους ψαλμούς MPG 29:341)

Συνεπώς η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ είναι προφητευμένο "σημείο" κοντά στο τέλος του κόσμου, κατά το οποίο τα έθνη με ηγέτιδα την Αμερική αυτό-υποβαθμίζονται, για να αναβαθμισθεί ο ρόλος των Εβραίων γενικά και περισσότερο στο ίδιο το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ.

Η Αμερική έκλεισε τα γραφεία των Παλαιστινίων στην Ουάσιγκτον, γιατί αναγνώρισε σαν τρομοκρατική τη Χαμάς που στηρίζει την Παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αυτό όμως σημαίνει ότι πλέον ο διάλογος για τα διάφορα προβλήματα της Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ με Χριστιανούς και Μωαμεθανούς, πρέπει να γίνεται με εποπτεία και αποκλειστική ευθύνη των Ισραηλινών. Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια προεργασία πάνω σ' αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι η "φόρμουλα" (συνομιλιών κλπ) είναι ίδια και ότι μπορεί να φέρει διαφορετικό ή καλύτερο αποτέλεσμα, δηλ. **ουσιαστικά τα αφήνει όλα στην κρίση του Ισραήλ...!**

**Ο λόγος που ήρθε ο καιρός των Εβραίων για να πάρουν αυτοί τη σκυτάλη από τα πρώην Χριστιανικά έθνη είναι ότι αυτά έφθασαν σε κατάσταση αποστασίας, ζώντας μακριά από τον Χριστό και τις εντολές Του.** Αυτό όμως σημαίνει ότι οι Εβραίοι δεν παίρνουν τη σκυτάλη για να προχωρήσουν κοσμικά, ή να προσπαθούν να αναστήσουν την προχριστιανική λατρεία του Ναού, αλλά να σωθούν κι απ' αυτούς όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό.

Οι προφήτες του Ισραήλ, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, προφήτευσαν με ακρίβεια τις τρεις μεγάλες προηγηθείσες δοκιμασίες και τα φοβερά βάσανα των Ιουδαίων, **«και ουδεμία χωρίς πρόρρηση δεν επήγαγε σ' αυτούς ο Θεός, αλλά σε όλες τους προετοίμασε προλέγοντάς τες και ως προς τον τόπο, και τον χρόνο, και το πρόσωπο, και το είδος της κακώσεως, και την επάνοδο και τα άλλα πάντα μετά ακριβείας προλέγων».** Και επεξηγεί λεπτομερώς αυτήν της Αιγύπτου ως πρώτη, της Βαβυλώνας ως δεύτερα και του Αντιόχου του Επιφανούς τρίτη. **Αλλά «περί ταύτης που τους κατέχει τώρα (του κατεστραμμένου ναού και της διασποράς των Ιουδαίων σ' όλα τα έθνη) πρέπει να ειπωθεί και να δειχθεί σαφώς ότι ουδείς προφήτης έχει επαγγελθεί λύση των κακών που τους κατέχουν ούτε απαλλαγή».** (MPG 48:893). **Δηλ. αφού ήρθε η αλήθεια του Χριστού, η σκιά του Νόμου παρήλθε.** Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανασυσταθούν τα ιερά των Ιουδαίων όταν η χάρη έχει μεταβεί στην Εκκλησία. Γι' αυτό κανείς προφήτης δεν μίλησε για αποκατάστασή τους. Και σαν κράτος, το Ισραήλ, χωρίς την εμφανή ειρηνευτική βοήθεια του Θεού, δεν θα μπορέσει να προσελκύσει τους απανταχού Ιουδαίους.

Το παρήγορο είναι ότι οι απανταχού Ιουδαίοι θα προσέλθουν στην πίστη. Λιγότεροι θα είναι οι εντός του Ισραήλ, όπου κατά την προφητεία του Κυρίου, θα υπερισχύσει η απιστία στο πρόσωπό Του: **«Εγώ ήρθα στο όνομα του (Θεού) Πατρός Μου και δεν με λαμβάνετε. Αν άλλος έρθει στο όνομα το δικό του εκείνον θα λάβετε».** (Ιω. 5:43). Και τη μάταιη προσπάθεια ανοικοδόμησης του ναού, θα την εκμεταλλευθεί ο Αντίχριστος, κατά παραχώρηση Θεού, στο τέλος του κόσμου.

Ο Χρυσόστομος αναφέρεται μεταξύ άλλων στην **προφητεία του Δανιήλ**, τον οποίο θαυμάζει και ο Ιουδαίος ιστορικός **Ιώσηππος**, η οποία φθάνει μέχρι τη Συντέλεια. Σ' αυτήν ο προφήτης λέει για την τελευταία καταστροφή των ιερών των Ιουδαίων, ότι δεν έχει τέλος: **«Θα αρθεί (παύσει, επειδή θα σηκωθεί η χάρη) το θυμίαμα και η σπονδή. Και το χειρότερο πάνω στο ιερό θα στηθεί βδέλυγμα της ερήμωσης, και μέχρι τον καιρό της Συντελείας θα δοθεί παντελής ερήμωση. Όταν λοιπόν ακούσεις Ιουδαίε «Συντέλεια» τι άλλο προσδοκάς;... Ότι για τους Ρωμαίους (που έκαναν την καταστροφή) έχουν λεχθεί αυτά, και ο Ιώσηππος, όπως αποδείξαμε πριν, είπε».** (MPG 48:899).

Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά του Χρυσοστόμου στον προφήτη Μαλαχία, ο οποίος έζησε μετά την επιστροφή των Εβραίων από τη Βαβυλώνα: «άκουσε λοιπόν (Ιουδαίε) του Μαλαχία, που εμφανίσθηκε μετά τους άλλους προφήτες. Διότι ούτε του Ησαΐα φέρω την παλιότερη μαρτυρία, ούτε του Ιερεμία, ούτε των άλλων προφητών που έζησαν πριν την Βαβυλώνια αιχμαλωσία, για να μη λέγεις ότι τα δεινά που προέλεγαν συνέβησαν κατά την αιχμαλωσία (εκείνη). Αλλά φέρω προφήτη μετά την επάνοδο από την Βαβυλώνα και την αποκατάσταση της πόλης (Ιερουσαλήμ), που σαφώς προφήτευσε για τα δικά σας θέματα. Διότι όταν επανήλθαν και παρέλαβαν την πόλη και τον ναό ανοικοδόμησαν, και τις θυσίες επιτελούσαν, (τότε) προλέγων τη μέλλουσα αυτή ερήμωση και την κατάργηση των θυσιών, έτσι κάπως μιλάει ο Μαλαχίας εκπροσωπώντας τον Θεό: **Μήπως θα λάβω από σας τα πρόσωπά σας, δηλ. μήπως θα προσωποληπήσω για όφελός σας; λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ. Διότι από Ανατολών ηλίου μέχρι Δυσμών το όνομά Μου έχει δοξασθεί στα έθνη και σε κάθε τόπο θυμίαμα προσάγεται στο όνομά Μου και θυσία καθαρή. Εσείς δε το βεβηλώνετε. Πότε λοιπόν αυτά συνέβησαν Ιουδαίε; Πότε σε κάθε τόπο θυμίαμα προσφέρθηκε στον Θεό; Πότε θυσία καθαρή;** Δεν θα βρεις άλλο καιρό να πεις παρά αυτόν τον μετά την παρουσία του Χριστού (στη γη). Καθώς αν δεν προλέγει αυτόν τον καιρό μήτε τη δική μας (των Χριστιανών) θυσία, αλλά την Ιουδαϊκή, παράνομη θα είναι η προφητεία!»! **Αλλά είναι εγκυρότατη η προφητεία διότι μαρτυρεί υπέρ των θυσιών των Χριστιανών.**

Και εξηγεί ότι σε ένα τόπο τον οποίο θα επιλέξει ο Κύριος είπε ο Μωυσής να προσφέρονται θυσίες, και όχι σε κάθε τόπο, όπως κάνουν οι Χριστιανοί. Επί πλέον είναι διαφορετικός, λέει, ο τρόπος της θυσίας. **«Διότι προλέγοντάς την ως καθαρά, έδειξε ποιαν εννοούσε. Και από των προσώπων που την προσφέρουν. Διότι δεν είπε στο Ισραήλ, αλλά στα έθνη. Και για να μη νομίσεις ότι σε μία και δύο και τρεις πόλεις θα περιορισθεί αυτή η (Χριστιανική) λατρεία δεν είπε απλώς σε "κάθε τόπο" αλλά από Ανατολών ηλίου μέχρι Δυσμών. Δείχνοντας έτσι ότι όση ο ήλιος βλέπει γη τόση και το κήρυγμα θα καταλάβει»!** (MPG 48:902).

Ιερουσαλήμ, πρέπει να ξέρομε ότι είναι, εκτός από την παλιά πρωτεύουσα του Ισραήλ, και η ψυχή ενός ανθρώπου. Αυτή στους Χριστιανούς, καθαρισμένη διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας, γίνεται ζωντανός ναός του Θεού: **«Διότι εσείς είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι θα κατοικήσω μέσα σ' αυτούς και θα περπατήσω και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός Μου».** (Β Κορ. 6:16). **Ιερουσαλήμ είναι και η ανθρωπότητα όλη στην οποία ήρθε να κατοικήσει (σε όσους τον δεχθούν) ο Χριστός.** Η προφητευμένη είσοδος του Χριστού στην Ιερουσαλήμ αυτό προδήλωνε: **«Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται σε σένα πράος και καθισμένος πάνω σε υποζύγιο και πουλάρι νέο.** Όχι φέροντας άρματα, όπως οι λοιποί βασιλείς. Ούτε απαιτώντας φόρους, ούτε περιφέρων χορευτές και παρατρεχάμενους. Αλλά και εδώ επιδεικνύοντας πολλή επιείκεια. **Ρώτησε λοιπόν τον Ιουδαίο: ποιος βασιλιάς ήρθε φερόμενος επί όνου στην Ιερουσαλήμ; Αλλά δεν έχει να σου πει παρά Τούτον μόνο.** Τα έπραττε δε αυτά, που είπα, προδηλώνοντας τα μέλλοντα. Διότι εδώ η Εκκλησία δηλώνεται διά του πουλαριού και ο νέος λαός (των εθνικών), ο κάποτε ακάθαρτος, μετά δε που κάθισε πάνω του ο Ιησούς καθαρός. Και βλέπε πως διασώζεται ολόκληρη η εικόνα (των μελλόντων). Διότι οι Μαθητές λύνουν τα υποζύγια. Επειδή διά των αποστόλων και εκείνοι (οι Ιουδαίοι) και εμείς (οι εθνικοί) κληθήκαμε. Διά των αποστόλων προσκομισθήκαμε (στην Εκκλησία). **Γι' αυτό φαίνεται η όνος (σύμβολο των Ιουδαίων) να ακολουθεί το πουλάρι (σύμβολο των εθνικών).** Διότι μετά που κάθισε ο Χριστός πάνω στα έθνη, τότε και εκείνοι θα έρθουν παραδειγματισμένοι από τον δικό μας ζήλο». (MPG 58:628). Βλέπομε, και απ' αυτά τα ελάχιστα, πόσο βαθιά κατανόηση των προφητειών μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία.

## Ας δούμε τώρα τη "θεολογία" των Ευαγγελικών - Προτεσταντών

κατά την οποία, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, έδρασε ο πρόεδρος Τραμπ, αναγνωρίζοντας την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ (haaretz):

«**Θεολογικό σκυλο-σφύριγμα**» (Theological dog-whistle)

δηλ. Στοχευμένο θεολογικό μήνυμα - (Ιδιωματισμός να σου πετύχει...!):

Προκειμένου να κατανοήσετε πραγματικά την κεντρική θέση αυτού του στοχευμένου θεολογικού μηνύματος στην ευαγγελική βάση του Τραμπ, πρέπει να λάβετε στα σοβαρά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους, υποστήριξε η προοδευτική Χριστιανή σχολιάστρια και ειδικός Diana Butler Bass, σε ένα ευρέως διαδομένο νήμα στο Twitter. **Η Μπας είπε ότι το ζήτημα των Ιεροσολύμων ήταν τόσο σημαντικό για τους ευαγγελικούς, επειδή είναι απαραίτητο να ξανακερδίσουμε τον Ιουδαιο-Χριστιανικό έλεγχο του Όρους του Ναού. (!)**

**Πολύ φλυαρία στις ειδήσεις και στο διαδίκτυο σχετικά με το γιατί ο Τραμπ θέλει να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.**

-Diana Butler Bass (@dianabutlerbass) 6 Δεκεμβρίου 2017

**Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, εξήγησε, γιατί η ανοικοδόμηση του Ναού θα ξεκινήσει τον "έσχατο καιρό" που περιγράφεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο Έσχατος-Καιρός είναι μια θεμελιώδης χριστιανική πίστη σε μια προφητεία ότι οι ζωντανοί και οι αναστημένοι θα παραληφθούν μια μέρα από τη Γη υπό του Θεού, με τα σώματά τους μεταμορφωμένα και προστατευμένα στον Ουρανό, καθώς θα ρίξει την οργή Του στους αμαρτωλούς που θα έχουν μείνει πίσω....**

Η Butler Bass ισχυρίστηκε (για τον Τραμπ) ότι «από όλα τα πιθανά θεολογικά μηνύματα στο ευαγγελικό του υπόβαθρο, «η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ» είναι η μεγαλύτερη. **Ο Τραμπ τους υπενθυμίζει ότι εκπληρώνει τη θέληση του Θεού σε αυτές τις Έσχατες Μέρες. Περίμεναν γι' αυτό, προσεύχονταν γι' αυτό», έγραψε. «Θέλουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, (!) οπότε ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη Γη και θα καταστρέψει όλους τους εχθρούς του Θεού. Για ορισμένους ευαγγελικούς, αυτή είναι η κορύφωση της ιστορίας. Και ο Τραμπ τους πηγαίνει εκεί. Στην υποσχεθείσα Κρίση, στη σίγουρη νίκη τους. Οι δίκαιοι θα οδηγηθούν στον ουρανό. Οι απατεώνες θα εκδιωχθούν στο πυρ της Κόλασης».**

Σε αυτούς τους αληθινούς πιστούς, πρόσθεσε, η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ «είναι η εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενεργεί μόνο για μια προεκλογική υπόσχεση, αλλά θεσπίζει μία θεολογική. **Πιστεύουν ότι ο Donald Trump είναι το όργανο του Θεού για να μας φέρει πιο κοντά στην Αρπαγή, την Κρίση και το Τέλος. Επειδή γι' αυτούς αυτή είναι η αρχή - η αρχή της ανταμοιβής τους και της ουράνιας ευδαιμονίας».**

Ως αποτέλεσμα, εξήγησε (η Μπας), το ζήτημα αν η κίνηση της Ιερουσαλήμ είναι μια πρόκληση που θα μπορούσε να βλάψει την αιτία της ειρήνης δεν έχει νόημα, αφού «η ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει σημασία».(!) Για τους μη πιστούς, συμπεριλαμβανομένων και των μοντέρνων χριστιανών, για τους οποίους αυτό ακούγεται υπερβολικό, υποστήριξε ότι αυτό (το περίεργο δόγμα) ενεργά κηρύσσεται στις εκκλησίες σε εθνικό (Αμερικανικό) επίπεδο και ότι «εκατομμύρια Αμερικανοί Χριστιανοί το πιστεύουν και έχουν στηρίξει την πίστη και την ταυτότητά τους σ' αυτό».

Στην πράξη, η αντίδραση του ευαγγελικού κληρικού **John Hagee** στην ανακοίνωση της Ιερουσαλήμ επιβεβαίωσε το επιχείρημα της Butler Bass. Μιλώντας στην εκπομπή CBN News «Faith Nation» (Πιστό Έθνος), ο Χάγκι είπε ότι «οι χριστιανοί πρέπει να νοιάζονται για το

Ισραήλ, διότι το σύνολο της Βίβλου ξεκινώντας από τη Γένεση μέχρι το τέλος είναι το έγγραφο της θέσης του Θεού για τον εβραϊκό λαό».

«Στους Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, γράφτηκε στο βιβλίο της Γένεσης, ότι επρόκειτο Αυτός να τους δώσει μια λωρίδα ακινήτου (strip of real estate!) στη Μέση Ανατολή και ότι αυτό το ακίνητο θα ήταν δικό τους για πάντα. Για πάντα σημαίνει σήμερα, αύριο και για πάντα», είπε.

Πρόσθεσε ένα άμεσο υπαινιγμό για τον έσχατο-καιρό, σημειώνοντας: **«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ είναι το χρονόμετρο του Θεού για όλα όσα συμβαίνουν σε κάθε έθνος, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής, από τώρα μέχρι την Αρπαγή της Εκκλησίας και πέρα από αυτήν».** (...) Η «Αρπαγή της Εκκλησίας» περιγράφει ένα γεγονός που οι φονταμενταλιστές (προτεστάντες) Χριστιανοί πιστεύουν ότι θα συμβεί στο τέλος του χρόνου, αναφερόμενος στην «αρπαγή» των δίκαιων προς τον Ουρανό...

άρθρο της Allison Kaplan Sommer <https://www.haaretz.com/israel-news/1.827591>

**Ως προς το Ισραήλ:** Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να γίνει αντιληπτό το είδος της ...αγάπης των προτεστάντων προς το Ισραήλ...

**Προς τους λοιπούς των Χριστιανών:** Οι ευαγγελικοί νομίζουν ότι είναι δίκαιοι και θα αρπαγούν στον Ουρανό για να μη θιγούν από τον Αρμαγεδδόν... Αλλά τέτοια αρπαγή δεν προβλέπεται κατά τους Ορθοδόξους. Ο Θεός έχει τον τρόπο του να γλυτώσει από τις συμφορές κάποιους σπουδαίους για την αρετή τους, όπως τον Λωτ και όπως μετέστησε τον Ηλία. Αλλά όπως λέει η Γραφή **«ως εις τον ουρανόν» και όχι στον Ουρανό: «και ανέβη Ηλίου μέσα σε σεισμό ως εις τον ουρανόν»** (Δ Βασ. 2:11). Εικονικά ανέβηκε τότε στην ατμόσφαιρα προς τον Ουρανό ο Ηλίας, για την υψηλή πολιτεία του, ενώ παραμένει στη Γη για να αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο.

Έχοντας παντελή άγνοια των Γραφών υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη Γη...! Ο ίδιος όμως ο Χριστός είπε: **«Τότε αν κάποιος σας πει εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ μην πιστεύσετε... διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από την ανατολή και φαίνεται μέχρι τη δύση έτσι θα είναι και η Παρουσία του Υιού του Ανθρώπου»...** δηλ. στον ουρανό, διότι **«τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου στον ουρανό και τότε θα κλάψουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου ερχόμενο επί των νεφελών του ουρανού...»** κλπ. Και όπως είπε ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος δεν πρόκειται οι δίκαιοι να ξανάρθουν στη Γη για να παιδεύονται περιμένοντας μια 3η πλέον Παρουσία του Χριστού, που κανείς λογικός δεν υποστηρίζει ότι θα υπάρξει...! Σημειώστε ότι τη Γη της επαγγελίας ο Χάγκι την ονομάζει "ακίνητο" real estate (!) ...σαν για εμπορική επιχείρηση, αντί για Αγία Γη (Holy Land) ή έστω απλώς Γη (Land).

Επειδή και η Χίλαρυ Κλίντον ήταν από το 1999 υπέρ της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, έπεται ότι πρακτικά η πολιτική των Αμερικανών έναντι του Ισραήλ θα ήταν ίδια με του Τραμπ αν αντί αυτού εκλεγόταν η Κλίντον. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο Τραμπ είναι πιο συντηρητικός στα ηθικά θέματα, και αυτό έχει σημασία για τον πνευματικό νόμο που είναι πάνω από τους νόμους των ανθρώπων, επειδή μ' αυτόν κρίνονται τα έθνη στην ιστορική τους πορεία... Όμως χρειάζεται και ορθή πίστη. Διότι **«ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται».** Στην Αμερική υπάρχουν τώρα Ορθόδοξοι Χριστιανοί αλλά όχι σε καίριες θέσεις. Ο Τραμπ απεμάκρυνε τους (Ορθόδοξους) Έλληνες που τον στήριξαν να εκλεγεί, προτιμώντας να κάνει του κεφαλιού του... Και βλέπομε πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα ορθά δόγματα στα τρέχοντα θέματα της ανθρωπότητας...

**Είχαμε πει** ότι η Αμερική δεν πρόκειται να καταστραφεί ολοκληρωτικά κατά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αργότερα, όταν υποστηρίζοντας τους ανθρώπους του Αντιχρίστου, (που ένα από τα σύμβολά τους είναι ο λιωμένος άνθρακας κάτω από την Δυτική Αμερική), θα



καταστραφεί από αυτούς. Γι' αυτό έχει σημασία να διακρίνει κανείς τι είναι ωφέλιμο και τι δεν είναι από πνευματική άποψη, γιατί είπαμε ότι όχι τυχαία αλλά με πνευματικά κριτήρια εξεταζόμενα καταστρέφονται ή δοκιμάζονται από συμφορές τα έθνη. Έτσι το να νομίζεται πως αν η Αμερική ή το Ισραήλ ή κάποιο άλλο έθνος κάνει κάτι κακό δεν πειράζει γιατί θάρθει ο Αρμαγεδδών που θα διορθώσει τα πράγματα μέσα από τη γενική καταστροφή είναι αυτοκτονική ανοησία.

Και επειδή **το μέγιστο κακό που θα έρθει στην ανθρωπότητα είναι ο Αντίχριστος με σήμα το 666**, είναι μεγάλη απρονοησία να μην λαμβάνεται υπ' όψιν ότι σαν σύμβολο (και όχι σαν απλός αριθμός) αυτό είναι καταστροφικό, και ο Τραμπ να έχει άνδρα της κόρης του τον Ιάρεδ Κουσνέρ, ένα Εβραίο που δαπάνησε λένε πολλά χρήματα (1,8 δις δολάρια) για να αποκτήσει στέγη στο κτίριο της Νέας Υόρκης με σήμα το 666.

Με τη νοοτροπία λοιπόν της υποστήριξης χωρίς διάκριση κάθε τι Εβραϊκού, **γιατί ο Τραμπ να μην προωθήσει το σφράγισμα μαζί με το αποκλειστικό ηλεκτρονικό χρήμα;** Εφόσον μάλιστα προανέγγειλε τη βούλησή του να μεταβεί ο κόσμος σε παγκόσμιο νόμισμα, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα προσφάτως. Αυτό έχει άμεση σχέση με την Καλιφόρνια κάτω από την οποία είναι το προφητικό σημάδι του Ησαΐα (του λιωμένου άνθρακα), γιατί η υψηλή τεχνολογία αναπτύχθηκε εκεί, και παίρνοντας στραβό δρόμο (χωρίς να φταίνε οι τεχνικοί μόνο) οδηγεί στον απόλυτο έλεγχο των ανθρώπων μέσω των διαφόρων μορφών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης - παρακολούθησης και μέσω του σφραγίσματός των. Και για πρόσθετη επιβεβαίωση, **η Καλιφόρνια καίγεται Δεκέμβριο μήνα**, την ώρα που ο Τραμπ εξαγγέλλει την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ!

Η καταστροφή της Κορέας, ίσως και με πυρηνικά, μπορεί να είναι η αρχή των γεγονότων προς τον Αρμαγεδδώνα που εύχονται οι ευαγγελικοί...! Μην ξεχνάτε ότι «Trump» σημαίνει σάλπιγγα, και στην 6η σάλπιγγα της Αποκάλυψης είναι ο 3ος Παγκόσμιος πυρηνικός Πόλεμος... **Μην κατηγορείτε όμως τον πρόεδρο Τραμπ για το ξέπεσμα της εποχής μας!**

Αυτό το αρχείο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2017/Trump-jerusalem.pdf>

Αντίστοιχη ιστοσελίδα (με γραφικά): <https://www.imdleio.gr/diaf/2017/Trump-jerusalem.html>

10 / 23 Δεκεμβρίου 2017

*Μηνά, Ερμογένους, Ευγράφου των Μαρτύρων / Αγίων 10 της Κρήτης  
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης*

*www.imdleio.gr*