

ΟΡΑΜΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ «ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ»



Σε μια επίσκεψη που της έκανα (λέει ο ανιψιός της) μου ανέφερε:

Ενώ έκανα προσευχή βλέπω τον **Κύριο** να βαδίζει επάνω σε μια θάλασσα και πίσω του ακολουθούσαν οι μαθητές του. Έσκυψε ο **Κύριος** και πήρε κάτι που επέπλεε στη θάλασσα! Ήταν ένα μωρό από **έκτρωση** ενός νεαρού ζευγαριού!

Το πήρε ο **Κύριος** με τα δύο του χέρια, γύρισε προς τους μαθητές του, το σήκωσε ψηλά και είπε με παράπνο: **«Αυτό είναι δικό μου! Εγώ τους το έδωσα! Γιατί μου το πετάξανε»;** Έσκυψε το κεφάλι του ο **Κύριος** και συνέχισε το δρόμο του.

- Μεγάλη αμαρτία η έκτρωση, είναι φόνος καλά προμελετημένος και δύσκολα συγχωρεί ο **Κύριος**. Όταν συλλαμβάνει η γυναίκα αμέσως ο **Κύριος** παίρνει ένα κομμάτι από το **Σώμα του** (στο λέω έτσι για να το καταλάβεις) και το δίνει στο έμβρυο και τοποθετεί έναν άγγελο δίπλα του...¹

www.imdleo.gr

¹ Σημ. υπό ΛΜΔ: Ο Κύριος δίνει σαν Θεός την ψυχή για να λάβει ζωή το έμβρυο, γι' αυτό η ζωή ονομάζεται και «ψυχή» στο Ευαγγέλιο: **«Ο απολέσας την ψυχήν (ζωήν) αυτού ένεκεν Εμού ευρήσει αυτήν»**. (Ματθ. 10:39) Επίσης: **«...ώσπερ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν (ζωήν) Αυτού λύτρον αντί πολλών»**. (Ματθ. 20:28).

Όταν η μητέρα μεταλαμβάνει το Σώμα και αίμα του Κυρίου η ωφέλεια πάει και στο έμβρυο. Και όταν το παιδί βαπτισθεί παίρνει εκ Θεού ένα **φύλακα άγγελο**. Δεν αποκλείεται και ενωρίτερα όμως να λάβει τέτοιο, όταν το κρίνει ο Θεός, επειδή πχ. η μητέρα είναι πολύ ευλαβής. Και ο Τίμιος Πρόδρομος είχε άγγελο που τον καθοδηγούσε στην έρημο, όπου αφέθηκε να ζει ασκητικά από την νηπιακή του ηλικία. **«...άγγελος τον Άγγελον (Πρόδρομο) φέρων»**... λέμε στους χαιρετισμούς Του.