

Το μήνυμα της Χιροσίμα και οι προεκτάσεις του

υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου

Στις 6 Αυγούστου του 1945 έπεσε η πρώτη πυρηνική βόμβα πάνω σε κατοικημένη περιοχή της Ιαπωνικής πόλης Χιροσίμα, και τρεις μέρες αργότερα η δεύτερη πάνω στο Ναγκασάκι. Ένα φανερό μήνυμα είναι **η καταστροφικότητα του νέου όπλου**. Ένα συναφές με αυτό είναι ότι στην τότε ανθρωπότητα που είχε συνηθίσει σε αναγγελίες άθλων της επιστήμης που επαγγέλονταν μια πιο άνετη ζωή, εισήχθη για πρώτη φορά **ο τρόμος της νέας τεχνολογίας**.

Η επιστήμη, δηλαδή, την ημέρα της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κατά την οποία Αυτός έδειξε στους κορυφαίους των Μαθητών Του την Θεϊκή του δόξα, και αυτή αντίστοιχα έδειξε το μέγεθος των δυνάμεων που μπορούσε να χειρισθεί, όμως όχι κυρίαρχα ή για καλό όπως ο Χριστός, αλλά για κακό. Ακόμα και για ειρηνικούς σκοπούς η πυρηνική τεχνολογία είναι εξαιρετικά ανασφαλής, και επομένως επικίνδυνη, όπως αποδείχτηκε από τα μέχρι τώρα σοβαρά ατυχήματα στο Ουκρανικό Τσέρνομπιλ, με ραδιενεργό μόλυνση στην ατμόσφαιρα όση 400 βόμβες της Χιροσίμα, και στην Ιαπωνική Φουκοσίμα, που μόνο η μόλυνση του αέρα από ραδιενεργό Καίσιιο, είναι ισοδύναμη με 168 πυρηνικές βόμβες της Χιροσίμα, ενώ η διαφυγή ραδιενέργειας στη θάλασσα συνεχίζεται...

Υπάρχει ένα ακόμα μήνυμα που περνάει απαρατήρητο απ' αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι **τα ονόματα δεν δίνονται τυχαία**, αλλά υπηρετούν κι αυτά την «**Θεία Οικονομία**», η οποία για όσους δεν έχουν «νον Χριστού»¹ (Α Κορ. Β-16) είναι ανύπαρκτη...! Αυτά, τα χαρακτηριστικά ονόματα, μας θυμίζει, εκτός από τα έντυπα στα οποία είναι καταγραμμένα, και το βίντεο από μια ιστορική ανασκόπηση (του History Channel). Σ' αυτό αναφέρεται:

Στις 6 Αυγούστου 1945 το (αεροπλάνο) «**Enola gay**» απογειώνεται από τα νησιά «Μαριάννα»... Στις 8:15 τοπική ώρα (η βόμβα) «**Little boy**» με φορτίο 60 κιλών ουρανού ρίχνεται πάνω από τη **Χιροσίμα**. 43 δευτερόλεπτα αργότερα ο κόσμος αλλάζει για πάντα. Η έκρηξη δημιούργησε ένα κύκλο καταστροφής διαμέτρου 1 μιλίου, με φωτιές σε επί πλέον 4.5 μίλια ακτίνα. 60.000 άτομα σκοτώθηκαν άμεσα και άλλα 100.000 πέθαναν από εγκαύματα και ραδιενέργεια. Τρεις μέρες αργότερα ο «**Fat man**» εξερράγη πάνω από το Ναγκασάκι σκοτώνοντας 80.000 πολίτες.

Τα ονόματα όπως το «Enola Gay» έχουν μια (φυσική) αφορμή που δίνονται. Λέγεται ότι έτσι ονομαζόταν η μητέρα του κυβερνήτη Τίμπετς. Ο πριν από τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα κυβερνήτης του B-29, Robert Lewis, ήθελε να ονομάσει το αεροπλάνο ως «**The Pearl Harbor**» ή «**The Avenger**» (Ο εκδικητής) ή «**The USS Indianapolis**». Τελικά όμως επιβλήθηκε το «**Ενολα Γκέι**» από τον κυβερνήτη της μοιραίας αποστολής Πωλ Τίμπετς, ενώ ο Λιούις έγινε συγκυβερνήτης, όπως παρουσιάζει ένα σχετικό φιλμ.

Υπάρχει και τραγούδι «Enola Gay» που θεωρείται αντι-πολεμικό, από το Βρετανικό συγκρότημα *Orchestral Manoeuvres in the Dark* (OMD). Στο τραγούδι αυτό η μητέρα «**Enola Gay**» είναι περήφανη για το μικρό της αγόρι «**little boy**» σήμερα που πέφτει η βόμβα: "**Enola Gay, is mother proud of little boy today**".

Γιατί να δυσφημίσει την μητέρα του ο κυβερνήτης του B-29 που έριξε την βόμβα της Χιροσίμα, αλλά και τον εαυτό του; Διότι αν το αεροπλάνο αντιστοιχούσε στην μητέρα του

¹ «...τις γαρ έγνω νουν Κυρίου, ος συμβιβάσει αυτόν; ημείς δε νουν Χριστού έχομεν».

«Enola», τότε η βόμβα «**little boy**» προσδιόριζε τον ίδιο σαν μικρό αγόρι της μαμάς! Αυτό είναι περιέργο, όπως και το ότι το επώνυμο «**Gay**» χρησιμοποιείται για να επισημάνει όσους έχουν το συγκεκριμένο **ομοφυλοφιλικό πάθος**.

Μάλιστα ο τρόπος καταστροφής της Χιροσίμα, με φωτιά που έπεσε από τον ουρανό, μοιάζει με τον τρόπο που καταστράφηκαν τα Σόδομα με τις γύρω πόλεις, όχι τυχαία, αλλά όταν η αρετή ξεχάστηκε εκεί τόσο, ώστε **να μην βρίσκονται ούτε δέκα δίκαιοι στις πέντε πόλεις**. (Γένεση 18, 32). Θα το δούμε σε σχετικό φιλμ, αλλά το επιβεβαιώνει και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «**Και διότι αν μόνο δέκα δίκαιοι βρίσκονταν στα Σόδομα δεν θα πάθαιναν αυτά που έπαθαν**». (Στην προς Κορινθίους Β').

Σήμερα από τους ντόπιους και διεθνείς οργανισμούς καταβάλλεται προσπάθεια να εκλείψουν οι δίκαιοι, διότι απαξιώνονται και περιφρονούνται οι αρετές, και αντίθετα τιμώνται στις θέσεις τους τα πάθη. Επομένως το τέλος πλησιάζει, όπως μπορούμε να δούμε και συμβολικά στα ονόματα.

Το **Enola**, έχουν παρατηρήσει μερικοί (στο διαδίκτυο), ότι είναι αντίστροφο του **alone** που σημαίνει **μόνος**. Και στην Ελληνική γλώσσα το «**Εν όλα**» σημαίνει «**Σε όλα**» επομένως «**Σε όλα Γκέϊ**», ή «**Καθολικά Γκέϊ**». **Μητέρα του πιλότου, με την ευρύτερη έννοια, είναι η Αμερική** που ρίχνει την βόμβα στην Χιροσίμα, καθορίζοντας την εποχή αυτής της συμφοράς σαν του «**μικρού αγοριού**», ενώ από τότε προβλέπεται ότι **τα χειρότερα είναι σιμά** (ΧΕΙΡΩ-ΣΙΜΑ).

Η εποχή του «**μικρού αγοριού**» ήδη παρήλθε με τον θάνατο του κυβερνήτη και πιλότου Πωλ Τίμπετς (Paul Warfield Tibbets) το Νοέμβριο του 2007. Ένα χρόνο αργότερα, με την εκλογή (το 2008) ως προέδρου του Μπαράκ Ομπάμα περάσαμε στην... **άκρως υπερήφανη και «καθολικά Γκέϊ» εποχή!**

Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο **Obama**, ανακήρυξε τον **Ιούνιο 2009** σαν μήνα **υπερηφάνειας προς τιμήν των LGBT!** Τα αρχικά LGBT, στα αγγλικά σημαίνουν Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender και αναφέρονται συνολικά στα Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα... **Από την ανεκτικότητα περάσαμε τάχιστα στην αναγνώριση των σαρκικών παθών σαν ...ωφέλιμων** και αμέσως, χωρίς να χάσουμε καιρό, **στην υπερηφάνεια, το μέγιστο και τελικό κακό**, που έριξε τον Εωσφόρο από τον ουρανό και από άγγελο τον έκανε διάβολο.

Την υπερηφάνεια προτάσσει της ασελγείας ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος, λέγοντας για τα πάθη των Σοδομιτών: **...«Αναλογίσου ότι ο δίκαιος Λωτ στα Σόδομα κατοικούσε, αλλά δεν παρασύρθηκε από την υπερηφάνεια εκείνων και ασελγεία, γι' αυτό και σώθηκε».**²

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε προβλέψει ότι: **«Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορρα στον τόπο μας!»** (χειρ. Βασ. Βασιλοπούλου, 122η προφ.). Επηρεαζόμεστε βέβαια από όσους, κυρίως Δυτικούς, έχουν απομακρυνθεί από την αληθινή πίστη στον Χριστό. Αυτοί **κλείνοντας εκούσια τα μάτια στην πνευματική ζωή** στρέφονται όλο και περισσότερο στις γήινες απολαύσεις. **Σόδομα** εξ άλλου σημαίνει (πνευματική) **τύφλωση και στέρωση** λέει ο Μέγας Βασίλειος. (Ερμηνεία στον προφ. Ησαΐα, κεφ. 13).

Έτσι όμως ζώντας οι άνθρωποι, αφ' ενός **στερούνται τη χαρά που δίνει ο Χριστός στις ψυχές των πιστών**, που είναι ασύγκριτα ανώτερη από τις φθοροποιές σαρκικές ηδονές, και αφ' ετέρου, αγριεύοντας, μπαίνουν σε μάχες αλληλοεξόντωσης, με μεγαλύτερες αυτές του Γενικού ή παγκόσμιου πολέμου που προετοιμάζεται ακριβώς από τα πάθη τους. Και **Γόμορρα σημαίνει μέτρο** (στα αγαθά, δηλ. μείωση - δελτίο) και **στάση** (επανάσταση), επίσης κατά τον Μέγα Βασίλειο.

² «*Ἴνα δὲ ἔχῃ βοήθημα ἐν τῷ λογισμῷ, ἀναλόγισαι ὅτι ὁ δίκαιος Λῶτ ἐν Σοδόμοις κατῴκει, ἀλλ' οὐ συναπήχθη τῇ ἐκείνων ὑπερηφανίᾳ καὶ ἀσελγείᾳ· διὸ καὶ ἐσώθη, καθὼς γέγραπται· βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀθέσμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν*». (Οσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, τόμος 3ος, 8η ομιλία. Ἐκδοση «Το περιβόλι της Παναγίας, 1990»).

Οι άνθρωποι επαναστατούν πρώτα κατά της φυσικής τάξης της ορισμένης από τον Θεό, και κατόπιν, χάνοντας την ειρήνη του Θεού μέσα τους, στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου και το ένα έθνος εναντίον του άλλου, κατά τον λόγο του Κυρίου: **«Θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα συμβούν πείνες και αρρώστιες και σεισμοί κατά τόπους. Όλα δε αυτά θα είναι αρχή ωδίνων».** (Ματθ. 24, 7-8). Επειδή τα πάθη είναι πολλά και μεγάλα, το ίδιο πολλές και μεγάλες θα είναι και οι συμφορές.

Από την έκλυση ηθών, θα επηρεαστούν πολύ, κατά τον **άγιο Κοσμά τον Αιτωλό**, και οι Ορθόδοξοι: **«Οι κληρικοί θα γίνουν σαν τους λαϊκούς, και οι λαϊκοί σαν τα ζώα»!** (57η προφ.)³ Θα κυριαρχούνται οι άνθρωποι τόσο πολύ από τα άλογα πάθη ώστε να μιλάμε πλέον για **«Ου-κρανική εποχή»!** ([Link](#))

Χρειάζονται δίκαιοι για να μην καταστραφεί ο κόσμος. Επειδή τα πάθη είναι ψυχοφθόρα, οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να ξεφύγουν από αυτά, όταν λείπει το καλό παράδειγμα της ζωής και του λόγου των δικαίων. Και επειδή την κρίσιμη σημασία της ύπαρξης δικαίων στην κοινωνία αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός στον Αβραάμ, γι' αυτό τονίζει, ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ: **«Μακαρία η χώρα, μακαρία η πόλη, μακαρία η γενεά η έχουσα μέσα της πλήθος δικαίων. Μακαριότεροι δε μάλλον αυτοί οι δίκαιοι, για τους οποίους ο κόσμος σώζεται. Διότι μακαρισμοί και έπαινοι πρόβουν στους δικαίους».**

Αλλά οι άνθρωποι ξεχνιούνται εύκολα. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος (1706-1790) από τους πρωτοστάτες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, που πρωτοστάτησε (ανεπιτυχώς όμως) και για να καθιερωθεί η Ελληνική Γλώσσα ως επίσημη γλώσσα των Αμερικανών (και έγραψε γι' αυτούς Ελληνική γραμματική με Ελληνικό αλφάβητο!), προειδοποιούσε τους Αμερικανούς για το ότι ξέχασαν τον Θεό, τον οποίο όμως επεκαλούντο συχνά στον πόλεμο κατά των Άγγλων. Επίσης τους θύμιζε το προφητικό **«αν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη μάταια αγρύπνησαν αυτοί που φυλάνε»** (ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἡγρύπνησεν ὁ φυλάσων)... Και τους συνιστούσε, όπως εξιστορεί ο γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης (1916-2006), την προσοχή στο πνευματικό αυτό θέμα, μήπως διαφορετικά σκεπτόμενοι, χωρίς Θεό, φτιάξουν μία **νέα Βαβέλ**, που βέβαια θα έχει ανάλογη τύχη με την παλιά. Φαίνεται όμως να υπάρχει, τώρα, τεράστια διαφοροποίηση στην κρατούσα νοοτροπία, ως προς αυτήν των ιδρυτών του Αμερικανικού κράτους. [Link](#)

Όλα αλλάζουν, και οι πολιτικοί συνήθως επαγγέλλονται αλλαγή: **CHANGE**, που ήταν και το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα. Όμως με τον Ομπάμα η κατάσταση δεν άλλαξε προς το καλύτερο, αλλά συνέχισε να χειροτερεύει διεθνώς, από τους αλλεπάλληλους πολέμους στους οποίους μπλέχτηκε η Αμερική.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το επισημαίνει, σε ομιλία του, όπως και το γεγονός ότι πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν ο ανθρώπινος πόνος από τις επεμβάσεις που κάνει για τα υποτιθέμενα συμφέροντά της η Ουάσινγκτον. **«Γενικά θα ήθελα να πω ότι αυτοί που σχεδιάζουν τις δράσεις της εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ -αυτό δεν είναι πρόσφατη διαπίστωση, αλλά αφορά τα τελευταία 10-15 χρόνια- διεξάγουν μια επιθετική εξωτερική πολιτική, και όπως το βλέπω, μάλλον αντιδεδοντολογική. Διότι από οτιδήποτε κάνουν υπάρχουν προβλήματα**

³ Όταν η αναμέτρηση θα είναι για τον έλεγχο των στενών και της Πόλης, θα περνούν από τους οδικούς άξονες που ενώνουν την Αδριατική με το Βόσπορο (Εγνατία και Παρα-Εγνατία) τα στρατεύματα των δυτικών που χαρακτήριζε σαν «βρωμερά» για την "μοντέρνα τους ηθική" ο άγιος Κοσμάς: **«Θα περάσουν βρωμερά ασκέρια από τα εσπέρια μέρη (της Δύσης), και θα ρωτάνε πού' ναι η Πόλη, είναι σιμά; Όσοι λένε ότι είναι σιμά δεν θα τους πειράζουν, όσοι πουν ότι είναι αλάργα θα τους κόβουν».** Και εδώ φαίνεται ότι τα ασκέρια αυτά δεν θέλουν να ακούν για πολέμους και μάλιστα μακροχρόνιους, και δεν θα ανέχονται άλλες γνώμες εκτός της δικής τους. Πόσο μακριά είναι θα ρωτάνε όχι η θέση, αλλά η έκβαση των γεγονότων της Πόλης. Άλλη παρεμφερής: **«Αλλοί στους κάμπους. Θάρθουν βρωμερά έθνη. Όταν έρθουν μη φοβάστε, όταν θα φεύγουν αναμερίστε».** Δηλ. θα είναι ανήθικοι και ισχυρογνώμονες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί... και από μακριά! [Link](#)

παντού. Απλώς κοιτάξτε: Υπάρχουν προβλήματα στο Αφγανιστάν, διαλύεται το Ιράκ, διαλύεται η Λιβύη. Αν ο στρατηγός Ελ Σίσι δεν ανελάμβανε τη διοίκηση της Αιγύπτου, η Αίγυπτος θα ήταν σε αναταραχή επίσης. Στην Αφρική υπάρχουν προβλήματα σε πολλές χώρες. Άγγιξαν την Ουκρανία και υπάρχουν προβλήματα και εκεί επίσης... Ο λαός που σπρώχνει άλλες χώρες σε τέτοιες καταστάσεις δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεχνάει ότι το αίμα των στρατιωτών στον τακτικό στρατό, το αίμα των πολεμιστών της αντίστασης, και οι πολίτες πρώτα και κύρια, είναι στα χέρια τους, καθώς είναι και τα δάκρυα των μητέρων των χηρών και των ορφανών. -Είναι (βάρος) στην συνείδησή τους»... ([Link](#)) Για την Συρία, στους G8, ο Βλαδίσμηρος Πούτιν ρώτησε τους Δυτικούς: **Θέλετε να προμηθεύσετε όπλα σε άτομα που τρώνε τα όργανα των εχθρών τους;** (<http://www.youtube.com/watch?v=yUtLYAZkZpg>)

Ο πρόεδρος Πούτιν δεν είναι εχθρός της παγκοσμιοποίησης, μάλιστα η Ρωσία συμμετέχει ακόμα στους μηχανισμούς της, από τους οποίους υποφέρουν η Ελλάδα και η Κύπρος. **Ήρθε όμως προειδοποίηση εξ ουρανού** (15 Φεβρ. 2013) με την πτώση του μετεωρόλιθου στο Chelyabinsk, για να γίνει αντιληπτό ότι η τεχνητή ευφορία από την συμμετοχή της Ρωσίας στο φιλοπόλεμο και αρπαχτικό σύστημα των Νεοταξικών θα τερματιζόταν απότομα. Η ισχύς της έκρηξης του μετεωρόλιθου στην ατμόσφαιρα ήταν **πολλές φορές (30) μεγαλύτερη από την βόμβα της Χιροσίμα** σύμφωνα με την NASA.

Οι προειδοποιήσεις γίνονται για να ανορθωθεί πνευματικά η ζωή των ανθρώπων, επειδή αυτοί εύκολα λησμονούν πως αποτελούνται εκτός από θνητό σώμα, και από αθάνατη ψυχή. Επειδή «ο Θεός αγάπη εστί» δεν θέλει οι ψυχές να ταλαιπωρούνται από πάθη για να μην συνεχίσουν να βρίσκονται μακριά από τη χάρη του στην αιωνιότητα, όταν το σώμα πεθάνει. Γι' αυτό καλεί σε μετάνοια με διάφορους τρόπους, απειλώντας να διακόψει απότομα τη ζωή αυτών που καλλιεργούν κακές αντί αρετές. **«Εάν δεν επιστρέψετε (στην αρετή) την ρομφαία Αυτού θα δείξει γυαλιστερή εναντίον σας. (Ψαλμ. 7,13). Απειλητικός ο λόγος οδηγεί στην επιστροφή όσους βραδύνουν να μετανοήσουν (κοινώς να αλλάξουν μυαλά)».**⁴

Τώρα προσπαθούμε να μιμηθούμε την εμπάθεια των Σοδομιτών. Και μάλιστα μετά την αναγνώριση των σαρκικών αμαρτημάτων σαν ωφέλιμων, ο Ομπάμα εκπροσωπώντας την "υψηλή" Αμερικανική κοινωνία εισάγει και την υπερηφάνεια (Pride) που επισφραγίζει την αμετανοησία γι' αυτά. Καυχάται ότι για πρώτη φορά διοργάνωσε τελετή υπερηφάνειας των LGBT στον Λευκό Οίκο! Την ημέρα της εορτής των πρωτοκορουφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) το 2009 ο Ομπάμα ευαγγελίζεται την διά της σαρκός απώλεια ως σωτηρία!

Οι πολλές προσφορές στους LGBT του Ομπάμα ως προέδρου, απεικονίζονται στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου περικλεισμένες μέσα σε ένα τεράστιο πολύχρωμο φίδι, διότι και χωρίς ίσως να το θέλουν προφητεύουν τίνος νοητού δράκοντα βορά γίνονται όσοι ακολουθούν τα αντίθετα προς τον λόγο του Θεού παραγγέλματα των αρχόντων.

Με τη "δημοκρατική" μέθοδο του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», δηλ. με διάταγμά του (Executive Order), και όχι μέσω του Κογκρέσσου, ο Ομπάμα δίνει τόσα προνόμια στους LGBT, κατά είδηση της 21ης Ιουλίου 2014 ([FOX](#)), που πιστεύεται ότι **«καταργούν τα δικαιώματα όλων των άλλων - συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών δικαιωμάτων»!**

«Αν οι θρησκευτικές οργανώσεις δεν μπορούν να απαιτούν οι εργαζόμενοί τους να συμπεριφέρονται με τρόπους που συνάδουν με τις διδασκαλίες της πίστης τους - τότε, κατ' ουσίαν, οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι σε θέση να λειτουργούν σύμφωνα με την πίστη τους», λέει ο Πήτερ Σπρινγκ, ανώτερος συνεργάτης για μελέτες πολιτικής του Family Research Council (Συμβούλιο Οικογενειακής Έρευνας). ([FOX](#)).

Οι άρχοντες που τα βάζουν με τον νόμο του Θεού, επιβεβαιώνουν την πνευματική τους τύφλωση, και θα πρέπει να αναμένονται πολλά κακά στις χώρες τους από τις επιλογές

⁴ «Εάν μη έπιστραφήτε, τήν ρομφαίαν αὐτοῦ στυλβώσει. Απειλητικός ὁ λόγος, εἰς ἐπιστροφὴν ἐνάγων τοὺς βραδεῖς εἰς μετάνοιαν». (Μεγ. Βασιλείου στους ψαλμούς PG 29:245).

τους, επειδή ο νόμος είναι πνευματικός. Τον έχει φτιάξει ο Θεός να διέπει όχι μόνο τις αθάνατες ψυχές των ανθρώπων αλλά και το σύνολο των αΐλων δυνάμεων (αγγέλων), και δεν μπορεί να τον μάχεται χωρίς συνέπειες ο οιοσδήποτε. Ο πνευματικός νόμος δίνει καιρό μετανοίας η οποία δεν πρέπει να νομίζεται σαν «**νέα εποχή**» διαρκούς ατιμωρησίας!

Η Ρωσία στον τομέα αυτό φάνηκε ανώτερη, με τον Πούτιν να υπερασπίζεται την Ορθόδοξη παράδοση. Σε λίγο ήρθε γι' αυτήν το δώρο της Κριμαίας!... Και ο Ομπάμα λέγοντας ότι δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από την Κριμαία η Ρωσία, δηλώνει ότι το «δώρο» είναι μόνιμο!⁵

Η Αμερική του Ομπάμα, αντίθετα από την Ρωσία, δουλεύει για τη Νέα Τάξη ανοίγοντας διαρκώς νέους πολέμους, αλλά στα τυφλά, ίσως διότι η τύφλωση είναι το χαρακτηριστικό των παλιών και νέων Σοδομιτών, χρησιμοποιώντας Ισλαμικά κινήματα που μόνο αποσταθεροποιούν τις χώρες στις οποίες δρουν, αφήνοντας πίσω τους ένα καταστραμμένο πεδίο, ακόμα και για τις Αμερικάνικες εταιρίες. Οι (τυφλωμένοι από τα πάθη τους) Νεοταξίτες δεν αντιλαμβάνονται ότι από την μερική οδηγούνται στην πλήρη καταστροφή του 3ου παγκοσμίου πολέμου, νομίζοντας σαν παρηγοριά τους το ότι ο κόσμος θα οδηγηθεί πιο γρήγορα... στο σφράγισμα του Αντιχρίστου! Αυτό το ξεκίνησε ήδη ο Ομπάμα στην Αμερική μέσω του προγράμματος υγείας (γνωστού σαν obamacare).

Όλα όσα αντιχριστιανικά συμβαίνουν θα μπορούσαν να οδηγήσουν κατ' ευθείαν στη Συντέλεια. Όπως όμως μας πληροφορεί η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ζούμε ενωρίτερα, στην εποχή πριν τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο. ([Διαβάστε το 3ΟΥΑΙ](#) και [γενικά την Αποκάλυψη](#)). Ο πόλεμος αυτός δεν θα είναι μετάνοια αλλά για εξολόθρευση λέει ο Ρώσος στάρετς Λαυρέντιος. ([Link](#)) Ίσως γιατί δεν θα υπάρχει (πλέον) χρόνος για μετάνοια (με τα σύγχρονα όπλα), αλλά και γιατί η μετάνοια απαιτεί ταπείνωση και αυτογνωσία που δεν υπάρχουν όταν καλλιεργείται η υπερηφάνεια. Αυτό το πάθος, ιδιαίτερα, σκληραίνει τους ανθρώπους και τους κάνει να έχουν παράλογες αντιλήψεις και συμπεριφορά. Αυτό έριξε τον Εωσφόρο από τον Ουρανό, και γι' αυτό θεωρείται το κατ' εξοχήν δαιμονικό. Από αυτό κινούμενος ο Χίτλερ έβλεπε δαιμονικά οράματα που τον παρακινούσαν σε μεγαλύτερη σκληρότητα: **«Ο νέος άνθρωπος ζει ανάμεσα μας, τώρα! Είναι εδώ! Δεν σας φτάνει αυτό; Θα σας φανερώσω ένα μυστικό. Είδα τον νέο άνθρωπο. Είναι ατρόμητος και σκληρός»**. (Επίτομος υπό ΛΜΔ σελ. 157). Η υπερηφάνεια αναπαύεται στον αποκρυφισμό, που είναι φανερά ή κρυφά δαιμονικός, και γι' αυτό σκληρός και απάνθρωπος.

Η (υπερβολική) σκληρότητα ήταν χαρακτηριστικό και των αρχαίων Σοδομιτών. Υπήρξε, επίσης (η σκληρότητα), ίδιο και των Ιαπώνων, από τότε που αποδέχθηκαν το (δαιμονικό) όραμα του ΥΠ.ΕΞ. βαρόνου **Τανάκα** να κατακτήσουν όλο τον κόσμο, ξεκινώντας τον Β. Π. Πόλεμο στην Ασία, βομβαρδίζοντας άμαχο πληθυσμό ανοχύρωτων πόλεων, και σαν κατακτητές βασανίζοντας πολίτες. Με τον τρόπο αυτό η Ιαπωνία έδειξε αλλά και δέχτηκε πρώτη (στην Χιροσίμα) την απονία, όπως μας δηλώνει και το όνομά της στα Ελληνικά: **«Ιαπωνία» = «Η απονία»**, δηλ. η έλλειψη συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Έτσι **η Χιροσίμα, διά της χώρας στην οποία ανήκει, μας μεταφέρει ένα ακόμη μήνυμα**: Ότι καταστροφικά γεγονότα σαν της 6ης Αυγούστου 1945 συντελούνται σε καιρούς και τόπους που οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε υπερβολική σκληρότητα και απανθρωπιά, αποτέλεσμα υπερήφανων και ουτοπικών αντιλήψεων. Οι αντιλήψεις αυτές ενισχύονται από τον αποκρυφισμό.

Ο Dave Hunt προειδοποιεί τους Αμερικανούς, που στρέφονται προς τον αποκρυφισμό, στο βιβλίο του «Αμερική: Ο Μαθητευόμενος Μάγος», με τα λόγια: **«Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι που να προσεγγίζει τη μαζική αυτή στροφή από τη λογική στο μυστικισμό ήταν στη δεκαετία του 1920 και του 1930. Είχε σημειωθεί τότε μια έξαρση του αποκρυφισμού στη Δυτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Αυστρία και τη Γερμανία, πράγμα που συνετέλεσε στο να προετοιμαστεί το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στη Γερμανία. Κάποιοι ιστορικοί μάλιστα ονόμασαν τον Χίτλερ Απόκρυφο Μεσσία»**.

⁵ Από την: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2589503/Nukes-loose-How-Obama-Cameron-played-video-game-REAL-crisis-deepened.html#v-3395957057001>

Το ερώτημα είναι: με ποια λογική τα πάθη στην Δύση τιμώνται σαν να είναι αρετές; Μάλλον με τη λογική του... παράλογου (δηλ. την τέλεια έλλειψη λογικής)! Πρώτα η φιλαργυρία, στην «Νέα Τάξη», αντικατέστησε την ελεημοσύνη και την φιλανθρωπία. Μετά, από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση τα σαρκικά πάθη, τα οποία συνοδεύονται απαραίτητα από φιλαυτία, τιμώνται κατά δογματικό τρόπο, αντίθετα από ότι ιστορικά έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί. Το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση, μας αποκαλύπτει ότι **ο Θεός άρσεν και θήλυ δημιούργησε και ευλόγησε τους ανθρώπους**, και αυτό τονίζει ο καθηγητής (Πανεπιστημίου) π. Θεόδωρος Ζήσης. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο τρίτο φύλο.

Παρόλο που η διάκριση καλού - κακού ήταν ατελής στην αρχαιότητα, οι αντιλήψεις στις ευνομούμενες πολιτείες για το τι ωφελούν τα άτομα και την κοινωνία ήταν πολύ πιο συνετές από αυτές της **ώριμης «Enola Gay» εποχής που ζούμε τώρα!**

Ο **Πλάτων** (427 π.Χ.- 347 π.Χ.) στους «Νόμους», καταδικάζει απερίφραστα ως αφύσικη την ομόφυλη σαρκική σχέση: **«Να γίνει κατανοητό ότι η φύση ωθεί τα θηλυκά να είναι σε επαφή με τα αρσενικά από την γέννησή τους, και η ηδονή σε αυτά είναι φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με τη φύση, ενώ (η επαφή) των αρσενικών με τα αρσενικά και θηλυκών με τα θηλυκά είναι παρά φύσιν (ενάντια στη φύση)».**⁶ (Πλάτωνος Νόμοι 636c)

Στην Αρχαία Ελλάδα για την ομόφυλη σαρκική σχέση χρησιμοποιόταν ο όρος **«κιναιδεία»**. Ο **Κίναϊδος** είναι αυτός που κινεί την αιδώς, δηλ. κάνει αυτά για τα οποία έπρεπε να ντρέπεται, επειδή αιδώς είναι η ντροπή (εξ ου και η αναΐδεια).

Δεν χρησιμοποιόταν ο όρος ομοφυλοφιλία (γι' αυτό δεν υπάρχει στα λεξικά Liddell & Scott, Σταματάκου, κλπ. Για τον κιναιδισμό ή κιναιδεία, βλ. Liddell & Scott σελ. 951).

Νόμοι Σόλωνος (περ. 639 - 559 π.Χ.) Αθηναϊκού Κράτους

Στον Κίναϊδο συγκεκριμένα **ο νόμος του Αθηναϊκού Κράτους όριζε:**

1. Να μην του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων.
2. Να μην του επιτρέπεται να λάβει ιεροσύνη και να γίνει ιερέας.
3. Να μην του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού.
4. Να μην επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας.
5. Να μην επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου.
6. Να μην επιτρέπεται να λείπει τη γνώμη του (ως άμουσος - ανισόρροπος).
7. Να μην επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς.
8. Να μην επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες.
9. Να μην επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς (του τόπου των δημοσίων αγορεύσεων).

Εάν μάλιστα κάποιος πράττει αντίθετα από τις διατάξεις αυτές του νόμου, αν και έχει καταδικαστεί ως κίναϊδος, να τιμωρείται με θάνατο»!

(ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ Βιβλίο 5, κεφάλαιο 5. άρθρο 332 σελ. 145).

Οι νομοθέτες δίνουν λύση στα προβλήματα της κοινωνίας για το καλό των πολλών πάνω στη γη, ενώ ο Ουράνιος νομοθέτης πρώτιστα φροντίζει για την αιώνια διαμονή μας στην Ουράνια πατρίδα, όπως λέει ο σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας και φιλόσοφος **Κλήμης** από την Αλεξάνδρεια (2ος-3ος αιώνας μ.Χ.):

«Ο μὲν λοιπὸν Αθηναῖος ἀκολουθεῖ τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος, καὶ ὁ Ἀργεῖος τοῦ Φορωνέως, καὶ ὁ Σπαρτιάτης τοῦ Λυκούργου, ἀν ὅμως τὸν εαυτὸν σου τὸν δηλώνεις (ὅτι

⁶ [636ξ] «ὄσαι τῶν ἄλλων μάλιστα ἄπτονται τῶν γυμνασίων: καὶ εἴτε παίζοντα εἴτε σπουδάζοντα ἐννοεῖν δεῖ τὰ τοιαῦτα, ἐννοητέον ὅτι τῇ θηλείᾳ καὶ τῇ τῶν ἀρρένων φύσει εἰς κοινωνίαν ἰούση τῆς γεννήσεως ἢ περὶ ταῦτα ἡδονὴ κατὰ φύσιν ἀποδεδόσθαι δοκεῖ, ἀρρένων δὲ πρὸς ἄρρενας ἢ θηλειῶν πρὸς θηλείας παρὰ φύσιν καὶ τῶν πρώτων τὸ τόλμημ' εἶναι δι' ἀκράτειαν ἡδονῆς. πάντες δὲ δὴ Κρητῶν τὸν περὶ Γανυμήδη μῦθον» [Link](#)

είσαι) του Θεού, ο Ουρανός μεν είναι για σένα η πατρίδα, νομοθέτης δε ο Θεός».⁷

Και βέβαια ο Ουράνιος νομοθέτης δεν αφήνει περιθώριο υπερηφάνειας για τα «πάθη της ατιμίας» όπως ειδικότερα χαρακτηρίζονται τα σαρκικά πάθη. Εξηγεί ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: **«Εκείνος που έχει για Θεό την κοιλιά του και νομίζει για δόξα του πράξεις που φέρνουν ντροπή (Φιλιπ. 3,19), είναι προσηλωμένος με μεγάλη επιμέλεια μόνο στα πάθη της ατιμίας σαν να ήταν πράγματα θεία, και γι' αυτό ασχολείται μόνο με τα πρόσκαιρα, δηλαδή με την ύλη και τη μορφή των πραγμάτων και την κακή χρήση της πενταπλής ενέργειας των αισθήσεων».** (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Έβδομη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων / 28ο).



Γενικά, πάντως, είναι γνωστό, και ήταν από την αρχαιότητα, ότι τα πάθη υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Ο Πυθαγόρας (580-490 π.Χ.) σαν να βρισκόταν⁸ από τότε μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, τόνιζε: **«Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά».** (Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθει δουλεύοντα και υπό παθών κρατούμενον). Στην εποχή μας όμως του παράλογου, υπερισχύει η υπερηφάνεια (Pride!) γι' αυτά, και η δουλεία αποκαλείται «ελευθερία»!

Η σύγχρονη Νεοταξίτικη νοοτροπία εγκλωβίζει στα πάθη τον κόσμο, από τα οποία δεν είναι πλέον εύκολο να ελευθερωθεί, επειδή **η γνώση γι' αυτά δεν είναι αρκετή.**

Χρειάζεται και η δύναμη από Αυτόν που είναι αληθινά ελεύθερος, επειδή είναι Υιός του Θεού: **«Αληθινά σας λέγω ότι όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει στην οικεία πάντοτε. Ο Υιός μένει αιώνια. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, (τότε) όντως θα είσθε ελεύθεροι».** (Ιω. Η,34-36)

Δεν υπάρχει επομένως κανενός είδους λογική στο να υπερηφανεύονται οι άνθρωποι για τα πάθη τους, αποκόπτοντας τον εαυτό τους από τη χάρη του Θεού και προσπαθώντας να την υποκαταστήσουν με γήινες ηδονές και ουτοπικά οράματα, όπως έκαναν οι Ιάπωνες κατά τον 2ο Παγκ. Πόλεμο για να φτιάξουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, και οι Αμερικανοί τώρα μια παρόμοια. Οι πρώτοι κατέληξαν στην Χιροσίμα και οι δεύτεροι οδηγούνται στον πυρηνικό όλεθρο του 3ου Παγκ. Πολέμου.

Το πρόβλημα είναι πνευματικό, όχι με την έννοια του διανοητικού, αλλά της κατάστασης της ψυχής (πνεύματος κατά άλλη ονομασία) των ανθρώπων, η οποία όταν στρέφεται προς την ύλη και τα πάθη σκοτίζεται πνευματικά, δηλ. δεν βλέπει το φως του Χριστού και των εντολών Του, για να γνωρίζει την αλήθεια, και τότε πράττει αυτά που δεν την συμφέρουν.

IDAHO TELLS CHRISTIAN PASTORS TO PERFORM SAME-SEX WEDDINGS OR FACE JAIL

NTEB News Desk | October 20, 2014 | 51 Comments

THE KNAPPS NOW FACE A 180-DAY JAIL TERM AND \$1,000 FINE FOR EACH DAY THEY DECLINE TO CELEBRATE THE SAME-SEX WEDDING. <http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=27518>

Όταν το πρόβλημα γενικευθεί και μετατραπεί σε μη ιάσιμη πλέον ασθένεια, τότε σύντομα ακολουθεί η καταστροφή.

Παρατηρούμε ότι από την «ανεκτικότητα» περάσαμε στην δικτατορία των LGBT:

Στην Αμερική του Ομπάμα άρχισαν διώξεις των προτεσταντών (σε πρώτη φάση) ιερέων (κατ' αυτούς), που δεν θέλουν να τελέσουν «γάμους» μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου... με φυλακίσεις και πρόστιμα!

⁷ «Ο μεν οὖν Αθηναῖος τοῖς Σόλωνος ἐπέσθω νόμοις καὶ ὁ Ἀργεῖος τοῖς Φορωνέως καὶ ὁ Σπαρτιάτης τοῖς Λυκούργου, εἰ δὲ σεαυτὸν ἀναγράφεις τοῦ θεοῦ, οὐρανὸς μὲν σοι ἡ πατρίς, ὁ δὲ Θεὸς νομοθέτης». (Προτρεπτικός, κεφ. 10)

⁸ Δεν ήταν όμως ευαγγελιστής διότι σαν Φιλόσοφος προσπαθούσε να αντιληφθεί την αλήθεια με στοχασμούς, παρατηρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ αυτή μας δόθηκε αποκαλυπτικά εκ Θεού χωρίς λάθη, όπως μετεμψύχωση, και υπερβολές για την ιερότητα των αριθμών στα οποία πίστευαν οι Πυθαγόρειοι.

29th SEPTEMBER 2011

European Parliament calls for end of classifying transgender people as mentally ill 121



2:05 PM — The European Parliament has passed a resolution calling for the World Health Organisation to stop classifying transgender people as mentally ill. 'Gender identity disorder' is currently classified as a 'mental and behavioural disorder' in the WHO's International Classification of Diseases.

Με το ίδιο πνεύμα, η Ε.Ε. επεμβαίνει και στον επιστημονικό κόσμο υπέρ των LGBT, για να διαγράψει αυτός από ψυχική ασθένεια την ομοφυλοφιλία...! (The European Parliament has passed a resolution calling for the World Health Organization to stop classifying transgender people as mentally ill). **Και ο «Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας» υπακούει!**

Είδηση της 7 Σεπτεμβρίου, 2014: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει έκκληση προς τη «Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων» (International Classification of Diseases - ICD) να διαγράψει έναν αριθμό «**από ψυχολογικές διαταραχές που σχετίζονται με την ομοφυλοφιλία**» που ανεπιφύλακτα θεωρούν την ομοφυλοφιλία ως ψυχική ασθένεια...

Μαζί με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα υποστηρίζεται πλέον ένας γενικότερα **μεταλλαγμένος τρόπος ζωής**, οπότε ο φυσικός τρόπος περιφρονείται, μαζί με ότι ξέραμε ως τώρα σαν πνευματική ελευθερία. Οι ερευνητές δεν θα λένε την αλήθεια για θέματα σχετιζόμενα με τα σαρκικά πάθη, για να μην περιθωριοποιηθούν και να μην χάσουν επιδοτήσεις.⁹

Να γιατί εκτός από την Ορθοδοξία και ο επιστημονικός κόσμος απελευθερώνεται με την συντριβή των Τροϊκανών - Νεοταξιδιών. [Link](#)

Τα σκάνδαλα της Παπικής Εκκλησίας διευκόλυναν την "αλλαγή" της νοοτροπίας της κοσμικής εξουσίας (με πρωτεργάτη τον Ομπάμα), οδηγώντας σε παράλογες, όπως εξηγήσαμε, και άκρως αντιχριστιανικές διακηρύξεις και μεθοδεύσεις. Ο τωρινός πάπας Φραγκίσκος, δεν φαίνεται να νοιάζεται ιδιαίτερα, αλλά αντίθετα τιμωρεί όσους ήθελαν να υπάρχει κάποια τάξη στα ηθικά θέματα μέσα στην "Εκκλησία" του.

Pope Francis Demotes Anti-gay U.S. Cardinal Raymond Burke: VIDEO |News

Towleroad – Kyler Geoffroy – Nov 9



«Ο πάπας Φραγκίσκος υποβιβάζει τον κατά της ομοφυλοφιλίας Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Μπάρκ», λέει η πιο πάνω είδηση της 9-11-2014. Και η παρακάτω συμπληρώνει ότι **ο Μπάρκ είναι σφοδρός επικριτής των αμβλώσεων και του γάμου των ομοφυλόφιλων**. (8 Νοεμ. 2014)

Pope Francis demotes U.S. Cardinal Raymond Burke

Cardinal Raymond Burke an outspoken critic of abortion, gay marriage

The Associated Press | Posted: Nov 08, 2014 11:52 AM ET | Last Updated: Nov 08, 2014 11:53 AM ET

Ο υποβιβασμός του Αμερικανού καρδινάλιου Μπάρκ, από θέσεις κλειδιά σε άλλη θέση χωρίς σημασία, έγινε μετά από εναντίωσή του, σε πρόσφατη Σύνοδο, στην είσοδο ομοφυλόφιλων¹⁰ στην παπική Εκκλησία, την οποία υπό τον νέο πάπα χαρακτήρισε δημόσια σαν «Πλοίο χωρίς πηδάλιο»!

Ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ύπαρξη **γκέι-λόμπυ μέσα στο Βατικανό**, υπονοώντας ότι δεν είναι μόνος του όταν υποστηρίζει τους (pride - χωρίς σκοπό μετανοίας) ομοφυλόφιλους:

⁹ Έρευνες όπως αυτή που λέει ότι η πορνεία μικρύνει τον εγκέφαλο θα αρχίσουν να εκλείπουν: <http://www.theblogismine.com/2014/05/29/porn-is-literally-shrinking-mens-brains-according-to-a-new-german-study/>

¹⁰ Ομοφυλόφιλων χωρίς διάθεση μετανοίας δηλ. «υπερήφανων», γιατί από τους άλλους υπάρχουν ήδη πολλοί.

«Στην Κουρία (του Βατικανού) υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει επίσης ένα ρεύμα διαφθοράς... Αναφέρεται το "γκέι λόμπυ" και είναι αλήθεια, υπάρχει εκεί... Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε».¹¹

Σε άλλη συνέντευξη διευκρινίζει ότι καταφέρεται **μόνο εναντίον της ύπαρξης λόμπυ:**

«Στις περιστάσεις αυτές είναι σημαντικό να διακρίνομε μεταξύ ενός γκέι προσώπου και ενός γκέι λόμπυ, διότι το να υπάρχει ένα λόμπυ δεν είναι ποτέ καλό. Εάν ένα γκέι πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο καλής θέλησης που αναζητάει το Θεό, **ποιος είμαι εγώ να κρίνω**»;

Αντίθετα από τον πρώην πάπα Βενέδικτο που θεωρούσε την ομοφυλοφιλία σαν αμαρτία, ο πάπας Φραγκίσκος λέει «ποιος είμαι εγώ να κρίνω»;



Αλλά επειδή είναι σωστό **να μην κρίνομε για να μην κριθούμε** (Μαθ. Ζ,1), δεν σημαίνει ότι δεν ξέρομε και ποιες είναι οι εντολές του Χριστού και τι είναι αμαρτία και τι όχι. Όποιος υποστηρίζει μια τέτοιου είδους αδιακρίσια καλού - κακού, ομολογεί ότι βρίσκεται (εξ ορισμού) σε κατάσταση πνευματικής τύφλωσης, που είναι ανάλογη της κατάστασης των υπερήφανα αμετανόητων (παλιών και νέων) Σοδομιτών.

Εξ άλλου αν, ως λέγει, δεν μπορεί να κρίνει, αντιφάσκει στις πάγιες θέσεις του παπισμού, που στήριξαν την ανά τους αιώνες αυταρχικότητά του, ότι ο πάπας είναι ο επίγειος κλειδούχος της Βασιλείας των Ουρανών και επομένως και κριτής όσων θέλουν να εισέλθουν σ' αυτήν (βλ. και οικόσημο του π. Φραγκίσκου).

Ο πάπας Φραγκίσκος εκδηλώνεται υπέρ των γκέι ιερέων του. Ένας απ' αυτούς είναι ο (Don) Michele de Paolis, που συλλειτούργησε με τον Πάπα Φραγκίσκο στην εκκλησία Domus Santa Martha στο Βατικανό, και στη συνέχεια έγινε επίσημα δεκτός από τον ποντίφικα στις 6 Μαΐου 2014. Ο Paolis είναι ένας από τους ιδρυτές της ομοφυλοφιλικής ακτιβιστικής οργάνωσης «Agedo Foggia» («Πίστη και Ομοφυλοφιλία»), και **ζητάει νέα ερμηνεία της Αγίας Γραφής,¹² ώστε «η υπακοή στο Ευαγγέλιο να είναι ελεύθερη»...** για να **«στοχεύει σε μια νέα χριστιανική πνευματικότητα»!**... (Την πνευματικότητα της... σάρκας!!!) Γι' αυτό τον εκτίμησε τόσο πολύ ο πάπας, που του φίλησε το χέρι!

Η αποδοχή των υπερήφανων ομοφυλόφιλων στην παπική Εκκλησία, χωρίς να έχουν αυτοί σκοπό να μετανοήσουν, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον θεόπνευστη διδασκαλία στην οποία αυτή να υπακούει, και ότι **μετά την κατάργηση των δογμάτων της Θεολογίας καταργείται τώρα και ο ηθικός νόμος,** κατά μίμηση των παλιών Νικολαϊτών για τους οποίους ο Κύριος λέει στην Αποκάλυψη ότι μισεί τα έργα τους.¹³ Επομένως παρά το ότι ο πάπας πότε φιλάει χέρια και πότε πόδια, δεν μπορεί πλέον να ξεγελάει θεωρούμενος σαν ταπεινός όταν συμμαχεί με τους υπερήφανους (Pride) ομοφυλόφιλους. Και έχοντας ασπασθεί το κοσμικό φρόνημα **παύει να καλεί οποιονδήποτε έξω από τον κόσμο (εκ-καλεί), καταργώντας εντελώς την έννοια της «Εκκλησίας» για τους ακολούθους του.**

Η κοσμική εξουσία χρειαζόταν μια ψευτο-πνευματική αποδοχή των αντιχριστιανικών αποφάσεών της, και αυτή την έδωσε ο πάπας Φραγκίσκος, αναθέτοντας στον εαυτό του τον ρόλο του **ψευδοπροφήτη της Αποκάλυψης.**

¹¹ http://www.dailymotion.com/video/x10ug09_pope-francis-mentions-gay-lobby-in-vatican_news

¹² Ο De Paolis έγραψε σχετικά με την ομοφυλοφιλία: «Πρέπει να απελευθερώσουμε τη σκέψη μας από τον κίνδυνο: τον φονταμενταλισμό, που είναι, **να ληφθεί κυριολεκτικά ό,τι λέει η Αγία Γραφή.** Η νέα υπακοή στο Ευαγγέλιο είναι ελεύθερη, υπεύθυνη και συνειδητή. Αντί της σπατάλης ενέργειας σε ατελείωτες θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, **στοχεύει σε μια νέα χριστιανική πνευματικότητα** της χαρούμενης αποδοχής του εαυτού σας που αποτελούν την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, γνωρίζοντας ότι η ομοφυλοφιλική αγάπη είναι δώρο του, η οποία δεν είναι μικρότερη από την ετεροφυλοφιλική».

<http://eponymousflower.blogspot.gr/search/label/Don%20Michele%20De%20Paolis>

¹³ (Αποκ. Β-1): **«Τω αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων. τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών»...** (Αποκ. Β-6): **«αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α (τα οποία) καγώ μισώ».**

Επομένως η «Εν όλα Γκέι» εποχή **προχωράει καταστρέφοντας μαζικά πρώτα τα άτομα (πρόσωπα) στο πνευματικό πεδίο**, δηλ. στις ψυχές τους, και κατόπιν, σαν εικόνα της πνευματικής κατάστασης, και στο υλικό πεδίο, με την καταστροφική ενέργεια των **«ατομικών» όπλων**.

Ο πάπας κάνει αντιπολεμικές διακηρύξεις και προειδοποιεί για 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέροντας ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν συμφέροντα και γεωπολιτικές επιδιώξεις, παρασιωπώντας όμως την συμμετοχή του Βατικανού σ' αυτά. Μιλάει εκφοβιστικά, για να συνάξει όλες της θρησκευτικές ομάδες σε ένα σώμα υπό την ηγεσία του, φτιάχνοντας έτσι την παν-θρησκεία της Νέας Τάξης ή για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού φτιάχνοντας την **πολύθεη αθεΐα** της Μεγάλης Βαβυλώνας.

Αλλά ειρήνη μέσα στην πολύθεη αθεΐα δεν υπάρχει, όπως βεβαιώνει η ιστορία, διότι η ειρήνη είναι χάρισμα του Χριστού που έπεται της πίστης σ' Αυτόν. Γι' αυτό λέει: **«Χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν»** (1ω 1ε-5).

Το ανακάτεμα των θρησκευτικών ομάδων όχι για λόγους πολιτικής συνεννόησης, αλλά για συμπροσευχές, δηλώνει απιστία στον αληθινό Θεό, και πίστη μόνο στον πάπα και τις ουτοπικές επαγγελίες του. Και δεν μπορούν όσοι δεν έχουν ορθή πίστη, να νομίζουν ότι θα μας σώσουν με τις "προσευχές" τους.

Επομένως από πολλές απόψεις (πολιτικές, θρησκευτικές, οικονομικές κλπ) η **«Ενόλα ή Καθολικά Γκέι» εποχή μας είναι χειρότερη (σε εμπάθεια) από αυτήν των παλιών Σοδόμων** που δεν γνώρισαν τον Χριστό, και μοιάζει με την εποχή που οι πόλεις της Ιουδαίας που γνώρισαν τον Κύριο και ευεργετήθηκαν από Αυτόν, επειδή Τον απαρνήθηκαν καταστράφηκαν ολοκληρωτικά (πνευματικά και υλικά):

«Και τότε άρχισε να ονειδίζει τις πόλεις στις οποίες έγιναν οι περισσότερες θαυματουργίες Του (απόδειξη της Θεϊκής δύναμής Του), διότι δεν μετάνιωσαν. Αλλοίμονό σου Χοραζίν, αλλοίμονό σου Βηθσαϊδά, διότι αν είχαν γίνει στην Τύρω και την Σιδώνα (πόλεις των εθνικών) οι θαυμαστές δυνάμεις που έγιναν σε σας, θα είχαν μετανοήσει από καιρό...

...Κι εσύ Καπερναούμ, που ως τα ουράνια υψώθηκες, ως τον Άδη θα κατεβείς. Γιατί αν είχαν γίνει στα Σόδομα οι θαυμαστές δυνάμεις που έγιναν σε εσένα, (αυτά) θα έμεναν μέχρι σήμερα».¹⁴ (Ματθ. 1α 20-21, 23)

Και επειδή ο Κύριος είπε ότι **η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας** (Λουκ. 1ζ-21), ας δούμε μια εικόνα του λόγου αυτού, σαν ένα τελευταίο μήνυμα από την Χιροσίμα και την ατομική εποχή: ότι **η ενέργεια που κρύβεται μέσα στα άτομα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής που τα συνδέει μεταξύ τους**. (Αυτό ισχύει πνευματικά και υλικά). Επομένως ας μην λησμονούμε την εσωτερική εργασία της ψυχής που μας συνδέει με το Θεό, διότι αυτή είναι απείρως ανώτερη από τις πρόωρες εξωτερικές προσπάθειες να ευεργετήσουμε άλλους.

Όποιος, εργαζόμενος τις αρετές, εκμεταλλευτεί το δώρο της μετανοίας και του φωτισμού, που προσφέρει ο Χριστός σ' αυτήν την ζωή, προσωπικά και Μυστηριακά, τότε παίρνοντας μεγάλη ενέργεια χάρης από τον Θεό, μπορεί με αυτή να βοηθήσει πολλούς άλλους, και αυτό κάνουν οι άγιοι. Γι' αυτό η ειρήνη και σωτηρία του κόσμου είναι αποτέλεσμα της ειρηνικής κατάστασης των ψυχών (προς τον Θεό και τον πλησίον), την οποία οι άγιοι που την έλαβαν¹⁵

¹⁴ Μτ 1α-20. Τότε ήρξατο ονειδίζειν τας πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν. Μτ 1α-21. ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαϊδά. ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν υμίν, πάλαι αν εν σάκκω και σποδῶ καθήμεναι μετενόησαν. Μτ 1α-22. πλην λέγω υμίν, Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον ἔσται εν ημέρα κρίσεως ή υμίν. Μτ 1α-23. και συ Καπερναούμ ή έως του ουρανού υψωθείσα, έως άδου καταβιβασθήση. ότι ει εν Σοδόμοις εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν σοι, έμειναν αν μέχρι της σήμερον. Μτ 1α-24. πλην λέγω υμίν. ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον ἔσται εν ημέρα κρίσεως ή σοι.

¹⁵ Προηγείται η ορθή πίστη, της ειρήνης: «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Ρωμ. Ε-1).

μπορούν και να την μεταδώσουν, όπως έλεγε ο άγιος Σεραφεΐμ του Σαρώφ (1759-1833): **«Χαρά μου, σε παρακαλώ, απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου».**

Αυτοί, τέλος, που ζητούν θαύματα για να πιστεύσουν, ας μην λησμονούν ότι δόθηκε ένα τέτοιο «τέρας», δηλ. μεγάλης σημασίας θαυμαστό γεγονός, με την **έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας** στις 20 Μαρτίου του 2010 και ένα μήνα αργότερα ένα άλλο «τέρας» στην περιοχή της Αμερικής, τότε δηλ. που Ευρώπη και Αμερική άρχισαν επίσημα να καθιερώνουν τη διδασκαλία του σκοτεινού άρχοντα της Αβύσσου, που αντιστρέφει τις εντολές του Χριστού στα θέματα ηθικής.

Το πρώτο θαυμαστό γεγονός συνέβη για να επισφραγίσει την 4η σάλπιγγα όταν η Ισλανδία πρωτοστατούσε στην επιβολή ειδικού προγράμματος στα σχολεία της Ευρώπης υπέρ των LGBT, έχοντας μάλιστα την πρώτη επίσημα gay ηγέτιδα στον κόσμο.¹⁶



Το 2ο συνέβη επί προεδρίας Ομπάμα (στις 20 Απριλίου 2010), με την έκρηξη, στον κόλπο του Μεξικού, του φρέατος **«Deepwater Horizon»** που ακριβώς σημαίνει **φρέαρ της αβύσσου** (και ότι τότε είμασταν στον **ορίζοντά της**, δηλ. την αρχή), επειδή άβυσσος ή **α-βυθός** στο υλικό πεδίο είναι τα βαθιά νερά που μοιάζουν να στερούνται

βυθού. **«Και άνοιξε το φρέαρ, (πηγάδι), της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού».**¹⁷

Το γεγονός του φρέατος είναι η αντίστοιχη της 5ης σάλπιγγας προειδοποίηση της Αποκάλυψης που στο υλικό πεδίο προβλέπει ανταγωνισμούς για την εκμετάλλευση των πετρελαίων στα βαθιά νερά των θαλασσών. Αναμένονται άλλα δύο προειδοποιητικά θαυμαστά «τέρατα»¹⁸ πριν να αρχίσουν τα κυρίως γεγονότα των τριών τελευταίων σαλπίγγων (5ης, 6ης και 7ης).

Η 5η σάλπιγγα ονομάζεται και **«πόλεμος του πετρελαίου»**, ενώ η 6η **«πόλεμος του νερού»**. Και επειδή **«πηγή ύδατος ζώντος»** είναι ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό όταν αρχίσουν (και σε μερικές χώρες άρχισαν) να περιορίζουν την διδασκαλία του Χριστού που γίνεται διά των 4 ευαγγελιστών, τότε θα ενεργοποιηθούν από την συστολή της χάρης του Θεού, οι **«4 άγγελοι του Ευφράτη»** (δηλ. 4 δαίμονες) για να οδηγήσουν τους λαούς στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο, που ξεκινάει σαν πόλεμος του νερού.¹⁹ **Η ισχυρή προειδοποίηση γι' αυτόν έρχεται**, και οι Ορθόδοξοι οφείλομε να την αξιολογήσομε πνευματικά, όχι για συμπεράσματα πάνω σε γήινα συμφέροντα, ούτε με ψευτο-πνευματικά συνθήματα ειρήνης, όπως ο πάπας, που ψάχνει ευκαιρία για να προωθήσει την αλλόκοτη παν-θρησκεία του!

¹⁶ Οι Ορθόδοξοι Ρώσοι αναρωτιούνται, γράφει το πρακτορείο ειδήσεων **INTERFAX**: **«Είναι δυνατόν η κάποτε Χριστιανική Ευρώπη να έχει ξεχάσει την Αγία Γραφή και την κατάληξη που είχαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα»;** Και άλλα δεινά τότε προωθήθηκαν. **4η σάλπιγγα:** http://www.imdleio.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf

¹⁷ **«Και ήνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος».** (Αποκ. 9-2)

¹⁸ Δεν είναι απλά σημάδια ή «σημεία», αλλά «τέρατα», διότι κρατούν για καιρό τον νου των ανθρώπων προσηλωμένο σ' αυτά. Η έκρηξη πχ του φρέατος στον κόλπο του Μεξικού ήταν πρώτη είδηση πάνω από ένα μήνα στην Αμερική, επαληθεύοντας την Αποκάλυψη που μιλάει για **μεσουράνημα του προφητικού γεγονότος:** **«Και είδα, και άκουσα έναν αετό να πετάει μεσουράνα, λέγοντας με φωνή μεγάλη. Ουαί (αλλοίμονο), ουαί, ουαί σ' αυτούς που κατοικούν πάνω στη Γη από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν».** (Αποκ. 8-13).

¹⁹ Διαβάστε συνοπτικά στο «3ΟΥΑΙ»: <http://www.imdleio.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf> Και περισσότερα με επεξηγηματικά βίντεο, γενικά στην Αποκάλυψη: <http://www.imdleio.gr/apocalypse/ap/apoc.html>

Ας έχουν θάρρος οι πιστοί, διότι όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος (+1994): **«Ο Θεός θα αξιοποιήσει όλα τα άσχημα. Ναι θα τα αξιοποιήσει!»** Και ακόμη: **«Θα γίνουν πράγματα που θα συγκλονισθούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία αλλά θεία επέμβαση. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για τον Χριστό. Θα σε τραβάν από το χέρι»...**²⁰

Διεύθυνση:

Σε pdf: http://www.imdleio.gr/diaf/2014/11/Hiroshima_message.pdf και

Με βιντεοκλίπς: <http://www.imdleio.gr/diaf/2014/11/hiro.html>

19 Νοεμ. / 2 Δεκ. 2014
Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΘΩΣ
www.imdleio.gr

²⁰ Αθανασίου Ρακοβαλή: «Ο π. Παΐσιος μου είπε», τα υπ' αριθμόν 66 και 150.