

Ο τελώνης (φοροεισπράκτορας) πάπας ...

Το δικέρατο θηρίο του Βατικανού εμφανίζεται πλέον πάνοπλο! **Εκπροσωπείται τώρα στα δύο του «κέρατα», δηλ. την πνευματική και πολιτική εξουσία, από πάπες!** Συγκεκριμένα: Υπάρχουν συγχρόνως και με τον αυτό τίτλο, "αγιότατος", δύο πάπες: Ο παλιός πάπας (Βενέδικτος) **θεωρητικός** των πνευματικών υποχωρήσεων του Βατικανού σε θέματα πίστεως, και ο νεότερος (Φραγκίσκος) που σαν Ιησουίτης δουλεύει πιο **πρακτικά** για τα συμφέροντα του Βατικανού.

Οι Ιησουίτες έβγαζαν πάντα ένα «μαύρο πάπα», δηλ. ένα Γενικό Προϊστάμενο - Διοικητή ή "Superior General", που αν και δεν ήταν πάπας ούτε μαύρος, ονομαζόταν έτσι για την μεγάλη και «μαύρη», δηλ. αδιαφανή για τον πολύ κόσμο, επιρροή του στις αποφάσεις του Βατικανού. Τώρα ο Φραγκίσκος, σαν Ιησουίτης, είναι ο "συγγενής" λευκός πάπας του μαύρου πάπα! Μάλλον πρέπει να μιλάμε... για **τρεις πάπες!** (Φραγκίσκο, Βενέδικτο, και τον μαύρο Ιησουίτη) Δεξιά ο τωρινός, μετά το 2008, "μαύρος πάπας" Αδόλφος Νικολάς.



Αλλοίμονό σας, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές,

διότι μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι εξωτερικά μεν φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι από οστά νεκρών και κάθε ακαθαρσία (Ματθ. Κγ-27):



Δύο πάπες μαζί! Ο Φραγκίσκος (αριστερά) και ο Βενέδικτος (δεξιά)...

δεξιά το οικόσημο του πάπα Φραγκίσκου Α



Η ανάλυση του οικόσημου του πάπα:

Από την επίσημη ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του Βατικανού μεταφράζομε από τα αγγλικά:

Η ΑΣΠΙΔΑ

Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει αποφασίσει να κρατήσει το προηγούμενο οικόσημό του, που επιλέχθηκε κατά το χρόνο της επισκοπικής χειροτονίας του και χαρακτηρίζεται από γραμμική απλότητα. Η μπλε ασπίδα επιστέφεται από τα σύμβολα του παπικού αξιώματος, τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν από τον προκάτοχό του Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ (η μίτρα πάνω από τα διασταυρούμενα κλειδιά από χρυσό και ασήμι, δεμένα με το κόκκινο κορδόνι). Στην κορυφή της ασπίδας είναι το έμβλημα του θρησκευτικού τάγματος του Πάπα, της «Αδελφότητας του Ιησού» (Ιησουϊτών): ένας λαμπερός ήλιος που φέρει τα κόκκινα γράμματα IHS, το μονόγραμμα του Ιησού. Το γράμμα Η στέφεται από ένα σταυρό, και κάτω από τα γράμματα είναι τρία μαύρα

καρφιά. Στο κάτω τμήμα της ασπίδας υπάρχει ένα αστέρι και ένας νάρδος (λουλούδι). Το αστέρι, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση των οικοσήμων, συμβολίζει την Παναγία, τη Μητέρα του Χριστού και της Εκκλησίας, ενώ ο νάρδος συμβολίζει τον άγιο Ιωσήφ, προστάτη της Καθολικής Εκκλησίας. Στην παραδοσιακή Ισπανική εικονογραφία, ο άγιος Ιωσήφ εμφανίζεται με ένα κλήμα στο χέρι του. Φέροντας αυτές τις εικόνες στην ασπίδα του, ο Πάπας εκφράζει την ιδιαίτερη αφοσίωσή του στην Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωσήφ.

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ

Το σύνθημα του Πάπα Francis έχει ληφθεί από ένα απόσπασμα της Ομιλίας 21 (CCL 122, 149-151) του Αιδέσιμου Βέδα περί της εορτής του Ματθαίου, το οποίο έχει ως εξής: *Vidit ergo Jesus republicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, «Sequere me».* [Ο Ιησούς λοιπόν είδε τον τελώνη (φοροεισπράκτορα), και αφού τον κοίταξε με έλεος και επιλέγοντάς τον, του λέει, «ακολούθησέ με».]

Αυτή η ομιλία είναι ένα αφιέρωμα στο Θείο Έλεος και διαβάζεται κατά τη λειτουργία των Ωρών στην Εορτή του Αγίου Ματθαίου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή και την πνευματικότητα του Πάπα. Πραγματικά, στη γιορτή του Αγίου Ματθαίου, το 1953, ο νεαρός Jorge Bergoglio ένοιωσε, στην ηλικία των 17, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, την αγάπη και την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Μετά από εξομολόγηση, ένωσε ένα άγγιγμα στην καρδιά του, και αισθάνθηκε την κάθοδο του ελέους του Θεού, ο οποίος με ένα βλέμμα τρυφερής αγάπης, τον κάλεσε στη θρησκευτική ζωή, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Ιγνατίου της Λογιάλας.

Μόλις χειροτονήθηκε Επίσκοπος, η Αυτού Εξοχότης Κύριος Μπεργκόλιο, σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος που σηματοδότησε την έναρξη της ολικής αφιέρωσης του στο Θεό μέσα στην Εκκλησία Του, επέλεξε, ως σύνθημά του και πρόγραμμα της ζωής του, τα λόγια του Αγίου Βέδα: *miserando atque eligendo* (με έλεος και επιλογή). Αυτό έχει επιλέξει να κρατήσει στο παπικό οικόσημό του.

+ - + - + - + - +

Το οικόσημο άνω του (από 13-3-13) νέου πάπα Φραγκίσκου, δείχνει καμαρωτά την Ιησουϊτική τάξη στην οποία ανήκει, και είναι ο πρώτος Ιησουϊτής πάπας. Για πρώτη φορά δύο πάπες μαζί, για πρώτη φορά ένας Λατινο-αμερικάνος πάπας και για πρώτη φορά ένας Ιησουϊτής πάπας! (πηγή) Πολλά ασυνήθιστα θα βλέπομε στις έσχατες μέρες που ζούμε..

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Είχαμε δει στην **ερμηνεία της Αποκάλυψης** ότι **ο πάπας Βενέδικτος έδωσε τη θεωρητική βάση για τα ανοίγματα του Βατικανού στις άλλες θρησκείες** με τρόπο απαράδεκτο για όποιον, σαν τον πάπα, δέχεται ότι υπηρετεί την Αλήθεια του Χριστού στη Γη, και μάλιστα με τρόπο **...αλάνθαστο!** Διότι αντί να τις καλεί σε μετάνοια, με τη γνώση που δίνει ο αληθινός Θεός σε μας τους πιστούς, αυτός επιβραβεύει τον ύπνο τους σε κάθε πλάνη που αυτές πρεσβεύουν, θέλοντας να διαδραματίσει ένα ρόλο παγκόσμιου πνευματικού ηγέτη μέσα στην εωσφορική **Νέα Τάξη Πραγμάτων** (New World Order). Αυτή, όμως, εργάζεται όχι Χριστιανικά αλλά αντιχριστιανικά μέσα από τα διάφορα κέντρα που την ελέγχουν (Ιλλουμινάτι, Μασόνοι, κλπ), κάνοντας διαρκώς πολέμους και καταστρέφοντας οτιδήποτε Χριστιανικό.

Καταστρέφουν τις χριστιανικές κοινωνίες αντικαθιστώντας τον νόμο του Θεού, που υπάρχει ακόμα και στη συνείδηση των ανθρώπων, με κοσμικά υποκατάστατα τα οποία λένε ότι είναι τα **"πολιτικά ορθά"**. Βάσει αυτών θέλουν ακόμη και το "Πάτερ ημών" να το αντικαταστήσουν με το πολιτικά ορθό **«Πάτερ και Μητηρ ημών»!!!** Αντιστρέφουν επίσης το νόμο του Θεού, όχι απλώς ανεχόμενοι την ομοφυλοφιλία, αλλά προβάλλοντάς την σαν κάτι ανώτερο από την φυσική τάξη που δημιούργησε ο Θεός! Φτιάχνουν "αρχές προστασίας" των μειονοτήτων για να καταπατούν το δημοκρατικό αίσθημα και να υποτάσσουν από την πίσω πόρτα τις κοινωνίες στις εντολές των παγκοσμιοποιητών. Το είδαμε στην Ελλάδα όταν ήλθε το θέμα της αναγραφής του θρησκευάματος στην ταυτότητα.

Στην Ελβετία προωθούν τώρα αλλαγή του Εθνικού ύμνου, μέσω διαγωνισμού, επειδή έχει αναφορά στο Θεό, αν και οι άθεοι είναι μόνο το 20%... «Ο Lukas Niederberger, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον διαγωνισμό, δήλωσε στο BBC: "Το πραγματικό πρόβλημα είναι πάνω απ' όλα το κείμενο... Επισήμως ο ύμνος είναι ένας ψαλμός, μια προσευχή, αλλά φυσικά έχουμε μια ανοιχτή κοινωνία, θρησκευτικά ουδέτερη. Έχουμε άθεους, εκείνους που δεν πιστεύουν σε ένα μόνο Θεό, έτσι ώστε αυτός ο ύμνος είναι μια δυσκολία». (πηγή) Αφού η πλειοψηφία πιστεύει σε Θεό, πως είναι θρησκευτικά ουδέτερη η χώρα; Ή μήπως πρέπει να μην πιστεύει στο Θεό η κοινωνία, αλλά σε μια καρικατούρα ανθρώπινη και νεοταξίτικη που θα την βρούμε... κατόπιν διαγωνισμού; Αυτές τις χαζομάρες προβάλλουν δημόσια και δεν καταλαβαίνουν ότι αποκαλύπτουν την εγκατάλειψή τους από τον Θεό. Και επειδή **δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση**, μαρτυρούν την κατάληξή τους να γίνουν παίγνιο των δαιμόνων. Διότι **αν δεν θέλει μια μειονότητα να πληρώνει φόρους θα τους καταργήσει ο ανεγκέφαλος αυτός Ελβετός;**

Επειδή ο διάβολος δεν έχει ικανότητα να δημιουργεί οτιδήποτε καλό, ωθεί τους ανθρώπους σε καταστροφές. Πείθει τους πλανεμένους από αυτόν ότι αυτό είναι το καλύτερο για τα συμφέροντά τους. Βάζει τις υπερδυνάμεις σε ανταγωνισμό εξοπλισμών και τις πείθει ότι με την ισορροπία του τρόμου θα διατηρηθεί η ειρήνη... Καταστρέφει με πολέμους τις Βόρειο-Αφρικανικές χώρες και τώρα την Συρία, αφήνοντας τους πλανεμένους να νομίζουν ότι θα υπάρξει κάποτε βελτίωση της κατάστασης. **Αλλά βελτίωση από τους ίδιους που προωθούν την εωσφορική παγκόσμια κοινωνία δεν πρόκειται να υπάρξει, γιατί το αφεντικό τους ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει καλό!** Θα τους οδηγήσει στην αλληλοεξόντωση αφού τους ταλαιπωρήσει με πολιτικές, οικονομικές και άλλες δυσπραγίες. **Θα υπάρξει μια προσωρινή βελτίωση, μετά τον παγκόσμιο πόλεμο, αλλά θα είναι εκ Θεού.** Γιατί θέλει να δείξει ο Θεός ότι Αυτός έχει τη δύναμη και Αυτός επιτρέπει κάποτε στους κακούς να εκδηλώνονται, για να δείξουν το πρόσωπό τους και να κατακριθούν στην αιωνιότητα, αν μείνουν αμετανόητοι.

ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ κλπ

Οι πάπες των τελευταίων χρόνων της παγκοσμιοποίησης, ο Ιωάννης Παύλος Β΄ και ο Βενέδικτος 16ος, έλαβαν δημόσια θέση υπέρ της Νέας Τάξης και ευλόγησαν σαν αναγκαίους τους πολέμους, ως δήθεν κατά της τρομοκρατίας... υπέρ της δημοκρατίας κλπ. Ο νέος πάπας Φραγκίσκος, που ανήκει στους φανατικούς υποστηρικτές του Βατικανού Ιησουίτες, τι άλλο καλύτερο να κάνει; **Ήδη το παρελθόν των Ιησουιτών αποδεικνύει ότι αυτοί δούλευαν πάντα τυφλά υπέρ του παπισμού και μάλιστα συχνά κατά της Ορθοδοξίας.**

Δεν είναι τυχαίο που ο πάπας θεωρεί και ο ίδιος τον εαυτό του ένα "φοροεισπράκτορα" όπως κάποτε ήταν ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Μόνο που ο ευαγγελιστής απαρνήθηκε τον κόσμο, ενώ ο Φραγκίσκος έφτασε να συνεργάζεται με την χούντα της Αργεντινής κατά ιερέων και απλών ανθρώπων, όταν ήταν επίσκοπος, βέβαια υπέρ των συμφερόντων του Βατικανού... Όπως γράφει ο Ο.Τ. (22-3-2013, 6η σελίδα) είναι αγαπημένος της CIA και του Κίσινγκερ (Σιωνιστής). Ανήκει στο τάγμα αυτό των Ιησουιτών, που ίδρυσε ο ψευτο-άγιος Ιγνάτιος της Λογιόλα (1491-1556).

Ο ίδιος ο Ιγνάτιος λέει στις ασκήσεις του ότι **«όλα τα μέσα είναι καλά, εφόσον οδηγούν στο (επιδιωκόμενο) τέλος»!** Δηλ. ο σκοπός αγιάζει τα μέσα... Αυτό είναι το μέγιστο θεμελιώδες αξίωμα για τους Ιησουίτες γράφει ο Luigi Desanctis, πρώην ιερέας σε ενορία των Καθολικών και καθηγητής θεολογίας, στο βιβλίο του: "Popery, Puseyism, Jesuitism" σελ. 129. Και ο John Dennis McCallum στο βιβλίο "The story of Dan Lyons, S.J." γράφει: **«Η αδελφότητα του Ιησού ιδρύθηκε από στρατιώτες... Ο άγιος Ιγνάτιος την οργάνωσε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός στρατού, οπότε (προέκυψε) στρατιωτική εταιρεία... Εμείς αναφερόμαστε σ' αυτήν ως τη δύναμη κρούσης της Ρώμης (shock troops of Rome)».** Εξ άλλου ο Ιγνάτιος ήταν πρώην στρατιωτικός. Όπως λένε οι ίδιοι οι Ιησουίτες: **«Λόγω της κινητικότητας και της ενότητάς μας και επειδή έχουμε λάβει ειδικό όρκο υπακοής στον πάπα, συχνά αναφερόμαστε ως η δύναμη κρούσης της (παπικής) εκκλησίας»...** (Από τον McCallum στη σελ. 65 του "The story of Dan Lyons, S.J.").

Κατά τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη (1769-1821): «Οι Ιησουίτες είναι μια στρατιωτική οργάνωση, όχι ένα θρησκευτικό τάγμα. Ο αρχηγός τους είναι ένας αρχηγός στρατού και όχι απλώς ο ηγούμενος πατέρας ενός μοναστηριού. **Και ο σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι Ισχύς. Δύναμη στην πιο δεσποτική της εξάσκηση. Απόλυτη δύναμη, παγκόσμια δύναμη, δύναμη να ελέγχουν τον κόσμο από τη βούληση ενός και μόνο ανθρώπου. Ο Ιησουϊτισμός είναι ο πιο απόλυτος των δεσποτισμών**». [πηγή](#) Δηλ. από την εποχή του Μεγάλου Ναπολέοντος ήταν γνωστή η τακτική των Ιησουιτών.



Στην άλλη μεριά του κόσμου ο **Αβραάμ Λίνκολν**, 16ος Πρόεδρος των ΗΠΑ (1809-1865), ο οποίος θεωρείται ότι δολοφονήθηκε από πράκτορες της παπικής Ρώμης **έλεγε: «Αν ο αμερικανικός λαός μπορούσε να μάθει ό,τι ξέρω για το άγριο μίσος των ιερέων της Ρώμης κατά των θεσμών μας, των σχολείων μας, των πιο ιερών μας δικαιωμάτων, και των τόσο ακριβά αγορασμένων ελευθεριών μας, θα τους είχαν διώξει ως προδότες**». Για τους Ιησουίτες και με αναφορά στην δολοφονία του Λίνκολν υπάρχει [online](#) το βιβλίο "The Engineer Corps of Hell; or, Rome's sappers and miners" σε έκδοση 1883.

Ο **Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι**, Ρώσος συγγραφέας (1821-1881), που έχει γράψει πολλά κείμενα με προφητικό βάθος, λέει: **«Οι Ιησουίτες... είναι απλά ο Ρωμαϊκός στρατός για την επίγεια κυριαρχία του κόσμου στο μέλλον, με τον Ποντίφικα της Ρώμης για αυτοκράτορα... αυτό είναι το ιδανικό τους...**

Είναι απλό πάθος της εξουσίας για βρώμικα επίγεια κέρδη, για κυριαρχία - κάτι σαν μια παγκόσμια δουλοπαροικία με αυτούς ως κυβερνήτες - αυτό είναι το μόνο για το οποίο υπάρχουν. Δεν πιστεύουν καν στον Θεό ίσως». [πηγή](#)

Ο **Αδόλφος Χίτλερ** θεωρούσε πρότυπο οργάνωσης το τάγμα των Ιησουιτών, και γι' αυτό ...το μιμήθηκε: **«Έχω, από όλα, μάθει τα περισσότερα από το Τάγμα των Ιησουιτών... Μέχρι τώρα, δεν υπήρξε τίποτα πιο επιβλητικό πάνω στη γη από την ιεραρχική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της οργάνωσης έχω μεταφέρει απευθείας στο δικό μου (ναζιστικό) κόμμα... Η Καθολική Εκκλησία πρέπει να θεωρηθεί σαν υπόδειγμα... Θα σας πω ένα μυστικό. Ιδρύω ένα τάγμα (ναζί SS)... Στον Χίτλερ, βλέπω τον δικό μας Ιγνάτιο της Loyola (ιδρυτή του τάγματος των Ιησουιτών)**». [πηγή](#)

Είχαμε δει στον «Επίτομο» τις κατηγορίες του εξορκιστή αρχιεπισκόπου **Milingo** της παπικής εκκλησίας για Σατανισμό μέσα στο Βατικανό, όπως πχ από μία press conference, όπου αποσαφήνισε τις επισημάνσεις του. Στην ερώτηση: «Υπάρχουν άνθρωποι της Κουρίας που είναι οπαδοί του Σατανά»; Ο Milingo απάντησε: **«Βεβαίως υπάρχουν ιερείς και επίσκοποι. Σταματώ σ' αυτό το επίπεδο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διότι είμαι ένας αρχιεπίσκοπος, υψηλότερα από αυτό δεν μπορώ να πάω**»! Και ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος και εξορκιστής π. **Γαβριήλ Amorth** στις 11/3/2010 δηλώνει στην Telegraph: **«ο Διάβολος διαμένει στο Βατικανό, και μπορείτε να δείτε τις συνέπειες**». Τα σεξουαλικά σκάνδαλα είναι μία από αυτές τις συνέπειες λέει ο π. Γαβριήλ. Υποστήριξε απερίφραστα ότι: **«Η κακή επιρροή του Σατανά ήταν πρόδηλη στις υψηλότερες βαθμίδες της Καθολικής Ιεραρχίας, με καρδινάλιους που δεν πιστεύουν στον Ιησού και επισκόπους που έχουν συνδεθεί με τον δαίμονα**»! ([περισσότερα](#))

Μερικοί ερευνητές θεωρούν πολύ πιο επικίνδυνους τους Ιησουίτες από τα γνωστά εωσφορικά τάγματα όπως τους Ιλλουμινάτι και τους Μασσόνους. Σύμφωνα μάλιστα με τον Baron Avro Manhattan, συγγραφέα μιας σειράς βιβλίων για το Βατικανό: «Πολλοί ιστορικοί και ερευνητές κι ένας Αμερικανός γερουσιαστής δήλωσαν ότι: **«Το Βατικανό, μέσω του Τάγματος των Ιησουιτών ελέγχοντας τους Illuminati έχει τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας**

(Federal Reserve) των Ηνωμένων Πολιτειών». (Τα δισεκατομμύρια του Βατικανού από Άντρο Manhattan).

Για μας, τους Ορθοδόξους, δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε ποιος είναι τελετουργικά σατανιστής, διότι **όποιος και μόνο καταπιέζει εν γνώσει του τους φτωχούς και ανήμπορους ανήκει στην κατηγορία των εχθρών του Ιησού Χριστού.** Αυτός τους προστατεύει και ζητάει από τους Χριστιανούς να κάνουν το ίδιο. Και στην Κρίση θα τιμωρήσει ακόμα και τους αμελείς στην βοήθεια των συνανθρώπων τους. **«Τους πτωχούς να θυμόμαστε συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος, το οποίο ακριβώς φρόντισα και εγώ να κάνω»** (Γαλ. Β-10). Τους ανελεήμονες κατατάσσει στην Κρίση ο Κύριος μαζί με τον εχθρό του διάβολο, που ονομάζεται επίσης σατανάς και σημαίνει εχθρός: **«Φύγετε από εμένα οι καταραμένοι στο πυρ το αιώνιο το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του (δαίμονες). Διότι επείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, ασθενής και στην φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα του απαντήσουν και αυτοί λέγοντας: Κύριε πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή στην φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε; Τότε θα τους απαντήσει λέγοντας: Αληθινά σας λέω, εφόσον δεν κάνατε (έλεος) σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους (όπως τους θεωρεί ο κόσμος), ούτε σε Εμένα κάνατε»** (Ματθ. Κε 41-45).

Αντιληφθείτε την "πνευματικότητα" των παπών όταν επιβραβεύουν με αγιοποίηση τους δολοφόνους σαν τον Στέπινιτς, που ήταν το δεξί χέρι του αρχισφαγέα και βασανιστή 800.000 Σέρβων δικτάτορα Πάβελιτς! Αυτά τα έκανε ο "καλός" πάπας Ιωάννης Παύλος Β, και γι' αυτό τον ...προ-αγιοποίησαν!

Θα δούμε τι θα κάνει ο νέος πάπας Φραγκίσκος, έχοντας πίσω του τους φανατικούς Ιησουίτες. Είπαμε ήδη ότι στην πατρίδα του Αργεντινή παραπονούνται (φωτό δεξιά) ότι τους πούλησε στον δικτάτορα Βιντέλα. **«Οι επίσκοποι της Αργεντινής, με επικεφαλής τον Bergoglio (τώρα πάπα Φραγκίσκο), δημοσίευσαν μια απολογία, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους κατά την οποία αναγνώρισαν ότι η εκκλησία δεν είχε προστατέψει τους πιστούς της»**, γράφει στις 14/3/2013 η αγγλική [Dailymail](#). Και γνωρίζουμε ότι **ένας πάπας θα είναι υπεύθυνος για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο**, που για την σατανική και αμετανόητη νοοτροπία του ο άγιος Κοσμάς λέει γι' αυτόν: **«τον πάπα να καταράσθε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία».** (Προφητείες - video)



Για την εχθρική προς τον Ελληνισμό συμπεριφορά των Ιησουιτών: [\(από aktines\)](#)

Ο Ελληνισμός έχει κακοπάθει από τους ιησουίτες και έχει πικρότατη εμπειρία από αυτούς. Πρώτος μάρτυρας που υπέστη τις μεθοδεύσεις των Ιησουιτών ήταν ο σπουδαίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (ιερομάρτυς) Κύριλλος ο Λούκαρης (+27 Ιουνίου 1638). Ο Κύριλλος βίωσε τον φανατισμό και την προσηλυτιστική επιχείρηση των Ιησουιτών εναντίον του ποιμνίου του και του ιδίου και έγραψε σχετικά (Σε ελεύθερη απόδοση στα νέο-ελληνικά): **«Όλες τις τέχνες τις πονηρές χρησιμοποιούν οι Ιησουίτες, για να εξαπλώσουν παντού την εξουσία του Πάπα. ...Και πρώτα κατοίκησαν στην Χίο και εκεί έκαναν σπουδαστήριο και έσυραν τους μισούς παπάδες και τους Χριστιανούς στη γνώμη τους και στη θρησκεία τους και καταφρονούν την τάξη και τα δόγματά μας και κρατούν αυτά του Πάπα»...**

Επειδή αμύνθηκε με επιτυχία στις μεθοδεύσεις τους οι Ιησουίτες αποφάσισαν να τον εξοντώσουν, για να είναι ελεύθεροι στα σχέδια τους ώστε να επιτύχουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσκυνήσουν τον Πάπα. Προς τον σκοπό αυτό συνεργάστηκαν με τους

Μουσουλμάνους Οθωμανούς, κατασκεύασαν έγγραφα και "ομολογίες" σε βάρος του Λούκαρη (σ.σ. παρέσυραν και εύπιστους Ορθόδοξους Επισκόπους) που τελικά συνήργησαν, μαζί με τους Καπουτσίνους και τον Γάλλο πρέσβη De Cesy, να δολοφονηθεί με οικτρό τρόπο ο Πατριάρχης και να επιβάλουν δικό τους λατινίζοντα Πατριάρχη, τον από Βεροίας Κύριλλο, τον Κονταρή.

Γράφουν οι ίδιοι: **«Ο Κονταρής στη σύνοδο της 15 Δεκεμβρίου 1638 υπέγραψε ενώπιον του βικαρίου Αγγέλου Πετρίκα ντε Σονίνο και του αυστριακού πρέσβη Σμιτ ομολογία πίστεως (Σ.σ. προς τον Πάπα), που του υπαγόρευσε η Ιερά Σύνοδος για τη διάδοση της Πίστεως»** (Σ.σ. Δηλαδή η Προπαγάνδα του Βατικανού, που εφαρμόζε την Ιερά Εξέταση). Οι Ιησουίτες με κάθε τρόπο προσπάθησαν να υποτάξουν τους Έλληνες στον Πάπα.



Ο Κοραής στην αυτοβιογραφία του γράφει σχετικά: **«Δια να αποκτήσω την γνώσιν της λατινικής γλώσσης, έπρεπε να προσδράμω εις τους ευρισκόμενους εις την Σμύρνην δυτικούς ιερωμένους και εξαιρέτως τους Ιησουίτας, πράγμα δύσκολον διά την κατ' αυτών πρόληψιν, τρεφομένην μάλιστα από την κατέχουσαν αυτούς μανίαν του προσηλυτισμού, μανίαν τόσον σφοδράν, ώστε ενόμιζαν και νομίζουν ακόμη σήμερα **οι εχθροί του Ιησού Ιησουίται** την επιστροφήν ενός Γραικού εις την εκκλησίαν των πολύ πλέον αξιόμισθον έργον παρά να κατηχήσωσι δέκα Τούρκους ή δέκα ειδωλολάτρας».**

Η εχθρική συμπεριφορά προς τους Έλληνες συνεχίστηκε και στα χρόνια της Επανάστασης και μετά, έως και τις ημέρες μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την πρόσφατη ταύτιση των Ιησουιτών με τους αθέους στην επίθεση τους κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τις προσωπικές αιχμηρότατες επιθέσεις κατά του Προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου εκ μέρους του ηγουμένου τους (2002-2011) Θεοδώρου Κοντίδη. **Σήμερα οι Ιησουίτες στην Ελλάδα έχουν Γάλλο ηγούμενο (!!!)**, τον Κλοντ Εσπιταλιέ Νοέλ. Προφανώς ο Γενικός ηγούμενος τους, έκρινε ότι στη φάση αυτοί οι Έλληνες Ιησουίτες (εννέα στον αριθμό επί δεκαπέντε συνολικά - οι υπόλοιποι είναι πολωνοί και άλλων εθνοτήτων) δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών... Και συγγνώμη ήταν τόσο απαραίτητο για τη διπλωματία του Φαναρίου να παραστεί ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην ενθρόνιση του νέου Πάπα; Να είναι ο πρώτος - νέα σύμπτωση; - που το κάνει μετά το 1054; Μόνο θλίψη προκαλεί η ενέργεια του διαδόχου του Κυρίλλου Λούκαρη.

+ + +

Συμπερασματικά:

Ανοίγεται μπροστά μας ένα τοπίο μάχης μεγάλων υλικών συμφερόντων από τη μία μεριά, και πνευματικών αγώνων υπέρ της πίστης μας από την άλλη. Οι Ιησουίτες υποταγμένοι με όρκο στον πάπα θα δείξουν τώρα το πρόσωπό τους πιο φανερά, έχοντας αυτό που επεδίωκαν, ένα δικό τους πάπα. Ο κόσμος θα υποστεί τις συνέπειες της αδιαλλαγίας των τεράτων της Αποκάλυψης, τα οποία επέτρεψε ο ίδιος με την αποστασία του να έλθουν στο προσκήνιο.

Ο παντοκράτωρ Κύριος δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν, αλλά τα έχει η ξεπεσμένη ανθρωπότητα από τότε που διάλεξε **το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού**, και επιμένει σ' αυτό παρά την ενανθρώπιση του Κυρίου, ο οποίος μας έδωσε το **δένδρο της ζωής**. Και όταν οι αληθινοί Χριστιανοί δεν μπορούν αντιστεκόμενοι να ανατρέψουν το κακό, κάνουν υπομονή έχοντας τη μυστική βοήθεια του Χριστού, επειδή **«ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται»**.

Πρέπει να δοκιμασθούμε και τελειωθούμε μέσα από τα γεγονότα, στα οποία άλλοι διαλέγουν καλό ρόλο και άλλοι κακό. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις θλίψεις, αλλά αυτές όταν αντιμετωπίζονται κατά Θεόν μας αποφέρουν πνευματικό κέρδος. Μάλιστα όχι για τις διασκεδάσεις αλλά για τις θλίψεις πρέπει να καυχόμαστε λέει ο απόστολος Παύλος: **«...καυχόμαστε στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού έχει χυθεί στις καρδιές μας διά του Αγίου Πνεύματος που μας έχει δοθεί»**. (Ρωμ. Ε 3-5).

Τα κοσμικά γεγονότα θα αλλάζουν μορφές. Αλλά να μην νομίζουμε σωτήρια την εξωτερική βελτίωση των πραγμάτων στρέφοντας σ' αυτήν όλες τις ελπίδες μας και ξεχνώντας ότι είμαστε πρόσκαιροι σ' αυτή τη ζωή. **«Να βλέπομε πως ακριβώς περπατάμε... εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι ημέρες είναι πονηρές»!** (Εφ. Ε 15-16).

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
11 / 24 - Αυγ - 2013
Αγίου Νήφωνος πατρ. Κων/πόλεως & Διονυσιάτου

www.imdleio.gr