

Αριστερά ή Δεξιά...;

«Μη εκκλίνεις εις τα δεξιά μηδέ εις τα αριστερά»...

Παροιμίες Σολομώντος κεφ. 4ο, στ. 27.

Έχει καμιά αξία η "αριστερά" ή η "δεξιά" πλέον; Δεν είναι "θεοί" που καταποντίστηκαν στο μνημονιακό χάος οι γραφικοί ηγέτες των πολιτικών κομμάτων αλλά και οι οπαδοί τους που "πίστευαν" και που ακόμα ίσως πιστεύουν στη σωτηρία μέσα από κομματικές "αξίες";

Για ποιον θα δουλέψουν οι "σοσιαλιστές" όταν δεν πιστεύουν ούτε στον εαυτό τους, που τον θεωρούν τυχαίο κατασκεύασμα της Δαρβινικής εξέλιξης; Δεν θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την "τύχη" τους που παίρνουν δημόσια αξιώματα;

Και η "Δεξιά" που μπήκε στην Μασονία για να... κάνει "αγαθοεργίες" δηλ. να "τα οικονομήσει" (κατά τη λαϊκή έκφραση) τι αξίες να θυμηθεί; Δεν καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον οι Χριστιανοί, ότι όλοι αυτοί βρίσκονται χωμένοι στο στόμα του νοητού λύκου; Αυτό είναι σαφές και το μόνο που θα μπορούσε κανείς αν ήθελε να βοηθήσει και αυτούς και όλους όσους βρίσκονται σε κίνδυνο είναι να ξυπνήσει μέσα τους την "καλή ανησυχία", μήπως λογικευτούν. Ίσως δουν ότι το τέλος τους έρχεται, αν δεν αλλάξουν σκεπτικό. Στη Νέα Τάξη οι λαοί μετράνε σαν κρεατόμαζα, και δεν θα διαφύγει κανείς τους το (ψυχο-σωματικό) μοιραίο με τα μυαλά που έχουν να νομίζουν ακόμη ότι υπάρχουν κομματικοί "σωτήρες"!

Και αυτό κυρίως δεν πρέπει να το νομίζουν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Το Συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2013, δίνει μια μονοσήμαντη προτίμηση στον ένα πόλο της πλάνης. Καλά θα ήταν αν το Συνέδριο θεωρήθηκε σαν πνευματικό πλησίασμα, να μην περιλαμβάνει άτομα μόνο του ενός χώρου, αλλά και του αντίπαλού του, της δεξιάς πλάνης. Αλλά ούτε του αριστερού χώρου δεν φαίνεται η εκπροσώπηση να ήταν αντιπροσωπευτική, σύμφωνα με πολλές δημοσιεύσεις. Ήταν μόνο κομματική προσέγγιση, κατ' επιταγήν ίσως των ξένων "προστατών", πχ των Αμερικανών, που διαφημίζουν στο TIME τον Τσίπρα...

Η τακτική πάντως των συνεδρίων στέλνει μηνύματα στις μάζες, που όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα πανθηρσκευτικά και οικουμενιστικά, δεν είναι πάντα τα καλύτερα. Μάλλον υπάρχει μια αποστασιοποίηση του Χριστιανικού πληρώματος από την ηγεσία του όταν συμβαίνουν αυτά, διότι καταλαβαίνει ότι δεν μεταφέρουν εκτός από τον τίτλο παρά κοσμικές μόνο ιδέες και νεοταξίτικα μηνύματα, και σχέδια υποδούλωσης του πνεύματος στα είδωλα των πλουτοκρατών που κινούν την παγκοσμιοποίηση.

Το καλύτερο που μπορεί να κάνει η Εκκλησία είναι να ενημερώνει πνευματικά τους πιστούς, διότι α) αυτό είναι η δουλειά της, και β) διότι όλα τα άλλα βρίσκονται υπό κατάρρευση. Και βρίσκονται υπό κατάρρευση διότι στους δαίμονες που χρησιμοποιούν οι νεοταξίτες ηγέτες, και γι' αυτό όχι μόνο χαιρετούν με τρόπο αποκρυφιστικό, αλλά και γιορτάζουν με μάγισσες και δαιμόνια όπως στις τελετές των Ολυμπιακών αγώνων του 2012, δεν μπορούν να αντιπαραταχθούν "σάρκες", αλλά αληθινά πιστοί στο Θεό άνθρωποι.

Γι' αυτό και, από ότι είναι γνωστό, οι Αγιορείτες πνευματικοί ενδιαφέρονται να απαλλάξουν τους πιστούς από τις αμαρτίες και τις πλάνες χωρίς να μεροληπτούν σε σχέση με το πολιτικό χρώμα τους. Μην ξεχνάτε ότι η παγκοσμιοποίηση κινείται από κάποια "think tanks" δηλ. "δεξαμενές σκέψης" ή συμβουλευτικά σώματα, όπως ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ερευνητικά προγράμματα κλπ. Τελευταία έχει ενεργοποιηθεί η "κοινωνική μηχανική" ένας κλάδος που σκέπτεται... το τι σκέπτεσθε, ώστε να ξέρει πριν να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα... ποιο θα είναι αυτό, και έτσι να το προτείνουν σαν λύση, αφού προλάβουν να το φέρουν πρώτα στα μέτρα τους.

Προσέξτε (παρακάτω αριστερά) το σήμα στην αφίσα του Συνεδρίου και βέβαια θα παρατηρήσετε ότι δεν μοιάζει και τόσο... ευσεβές. Ο "σταυρός" είναι γερμένος άπρεπα και φέρεται από μια κομμουνιστική γροθιά...

Όμως δεν είστε αρκετά παρατηρητικός αν νομίζετε ότι πρόκειται για σταυρό! Ο δείκτης της γροθιάς δεν διακρίνεται από τον "σταυρό", δίνοντάς του έτσι την αίσθηση ότι παραμορφώνεται... προς τη σβάστικα! Αλλά και ο αντίχειρας διακρίνεται μεν, αλλά μερικώς συγχέεται στο μικρό του τμήμα, ενώ στην πράξη σχίζει τον "σταυρό"... Να λοιπόν που με το να μετέχει σε συνέδρια των "διαβασμένων" η Εκκλησία αντί να ακολουθεί το πρόγραμμά της, και τις ομιλίες από άμβωνος, φαίνεται να έχει πέσει σε κάποια παγίδα.



Αριστερά το σήμα του συνεδρίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», και δεξιά όπως έπρεπε κανονικά να είναι...



Προφανώς το όλο σκηνικό στήθηκε για να δώσουν από τη μεριά των Χριστιανών κάποια υποστήριξη στο συγκεκριμένο κόμμα της αριστεράς που προωθούν, που κατά τις προβλέψεις τους, θα επωφεληθεί από ότι αντιστοιχεί στο λεπτό σχισμένο τμήμα του "σταυρού". Το άλλο μέρος αν θα πάει στην άκρα δεξιά δεν τους

ενδιαφέρει, ή μάλλον το επιζητούν για να ανάψουν εσωτερικές μάχες και να περάσουν τις λύσεις που θέλουν στα Έλληνο-Τουρκικά και στα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίων που σχεδιάζουν να αρπάξουν, και είναι και ο προβλεπόμενος από την Αποκάλυψη στίβος ανταγωνισμού στο υλικό πεδίο, πριν τον παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί στο πνευματικό πεδίο θα προωθήσουν παντού αιρέσεις.



Αν θέλει κανείς να δει τι είναι εκείνο που κινεί τα νήματα των "διαβασμένων", αρκεί να προσέξει πόσες μοίρες χρειάζεται για να έρθει ο "σταυρός" στην κάθετο: **Ακριβώς 33!** Ούτε 34 ούτε 32. Γιατί νομίζετε;... Εσείς μπορεί να μην θέλετε να χάσετε την ώρα σας με αυτές τις ασχολίες, αλλά και αυτοί που δουλεύουν μεθοδικά για να παραπλανήσουν όσους πιστούς κυκλοφορούν αμέριμνοι, νομίζοντας ότι ζουν σε παραδεισένια εποχή, έχουν ένα τρόπο συνεννόησης μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό ότι το εγχείρημα βρίσκεται υπό τον υψηλό έλεγχο της μασονίας 33ου βαθμού. Παρόμοιες αναφορές της χρήσης του 33 σαν συμβόλου μασονικού σε διεθνείς οργανισμούς, σύμβολα, με κλίσεις σε γράμματα όπως το E στη

DELL που είναι επίσης 33 μοίρες κλπ, μπορείτε να βρείτε πάμπολλα στο ιντερνέτ.

Το ερώτημα των απλοϊκών είναι πως θα επιδράσει ένα τέτοιο συνέδριο με τρόπο αρνητικό για την Εκκλησία. Αλλά από αυτό θέλουν αφ' ενός τη διάσπαση του λαού

σε ακραίες αλληλομισούμενες παρατάξεις, και αφ' ετέρου είναι θέμα που έχει σχέση με το ευρύτερο σχέδιο για το μέλλον που ετοιμάζουν οι παγκοσμιοποιητές, έχοντας λάβει υπόψιν τις



τυχόν αντιδράσεις σας. Τους αρκεί που η διοικούσα Εκκλησία έκανε μια μονομερή κίνηση δίνοντας μονοσήμαντο μήνυμα προς ένα συγκεκριμένο χώρο - κόμμα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα ΜΜΕ, οι "υπεργολάβοι" και αυτοί που θέλουν να επωφεληθούν.

Καλύτερα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. **Υπάρχει και ...η Βασιλική οδός!** Εξ άλλου μέχρι τώρα... ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έκανε το παραμικρό για να αναχαιτίσει το

Μνημονιακό κακό...!! Και πως να έκανε αφού κι αυτός είναι από τους ίδιους πολιτικούς κύκλους της ανωμαλίας; Όμως έτσι **ανατράπηκε ήδη** η έννοια της δημοκρατίας.

Ευτυχώς υπάρχει και η Βασιλεία, αλλά μόνο αυτή των Ουρανών είναι σίγουρα εκτός πλάνης. Αν αυτή εγκατασταθεί μέσα μας δεν κινδυνεύουμε από τους έξω! Και όσοι εκκλίνουμε σε πάθη, ώστε είτε από έλλειψη, είτε από υπερβολή πέφτομε αριστερά ή δεξιά, **καλά είναι να θυμόμαστε ότι σωστή είναι μόνο η Βασιλική οδός.**

Λέει ο Θεοδώρητος Κύρου, στην ερμηνεία του ψαλμού *«Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ»:* **«Μακαρίζει τους οδεύοντας την βασιλική οδό ακλινώς και μήτε δεξιά μήτε αριστερά κατά τας υποθήκας του νόμου παρεκτραπέντας.**

Ποιοί είναι δε αυτοί διδάσκει: «οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου». Διότι οι κατά αυτόν πολιτευόμενοι έχουν το άμωμο. Επειδή οδό αποκαλεί τον βίο».

Ο Θεός θέλει το πνευματικό καθάρισμα, δεν μιλάει για κόμματα στις εντολές του. Αν δεν το κάνουμε μόνοι στον εαυτό μας θα γίνει βίαια... από τους παγκοσμιοποιητές με τις μεθοδεύσεις τους. Και όπως έλεγε η Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας (1883-1974) που αγιοποιήθηκε πρόσφατα:

«Με δείχνει ο Κύριος χωράφια και αγκάθια. Αυτή είναι η γη που ζούμε εδώ. Και με λέει: βλέπεις αυτά τα αγκάθια; Αυτά είναι η αμαρτία, αυτά όλα θα καθαριστούν. Θα γίνει μεγάλο κακό αλλά θα καθαριστεί ο κόσμος»...

■Ο Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθέιτης που τώρα είναι στην Αριζόνα, σε Αγιορείτη που τον επισκέφθηκε μαζί με μια ομάδα λαϊκών, όταν ρωτήθηκε για τα μέλλοντα να συμβούν, έδειξε την γροθιά του και **είπε:** Όσοι λένε την ευχή του Ιησού (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με), αυτοί θα ξεπεράσουν όσα έρχονται με τη βοήθεια του Θεού.



Απαντώντας τα επεισόδια ρατσισμού στην Κρήτη Στο νοσοκομείο δύο φοιτητές από το ξύλο!

Τη γροθιά της πόλωσης των πολιτικών άκρων, τα οποία αναπαύονται στην αυτοδικαίωσή τους, **που δείχνει υπερηφάνεια και προκαλεί την εγκατάλειψη του Θεού,** την είδαμε και πιο πάνω, και τώρα την βλέπουμε καθαρά στις ειδήσεις! (βλ. αριστερά)

Αλλά η Κρήτη προηγείται στα γεγονότα των φανατικών αντιπαραθέσεων και κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό αυτά θα ενδυναμωθούν με τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης: **«Αμέσως η διχόνοια ενσκήπτει εις την Κρήτη / και ανάπτουν εις τα αυθωρεί (άψε - σβήσε) τα μίσση και τα πάθη»...!** Α τόμος Προφητειών_10

Για την απομάκρυνση από την ορθή πίστη και την **δειξοδυσση στην κοινωνία μισάδελφου πνεύματος,** περισσότερο μεταξύ των νέων, είχε μιλήσει και ο γέροντας Σίμων ο Αρβανίτης:

«Θυμάμαι ότι τότε, που μου έλεγε για τους σεισμούς, μου είπε: Να θυμάσαι, Μαρίνα, παιδί μου, θα έρθει η μέρα, που θα γεμίσει η ασφαλτος με αίμα νέων παιδιών. Και εγώ του λέω, γιατί; Και ο Γέροντας είπε: Θα βλέπουμε τόσους θανάτους κάθε μέρα, θα γεμίσει η ασφαλτος με αίμα, και τα νεκροταφεία με νέα παιδιά. Και πάλι τον ρώτησα: Γιατί, Γέροντα; Για την μεγάλη αμαρτία που ζούνε θα φθάσουν σ' αυτό το σημείο, μου είπε»...

Προσέξτε και τα γράμματα στον τίτλο του Συνεδρίου. Είναι οπωσδήποτε μια επιτυχημένη απεικόνιση της αμοιβαίας, και αναγκαίας ίσως για κάποιους, **φθοράς και της Εκκλησίας και της Αριστεράς,** που γίνεται φανερή από τη φθορά των γραμμάτων! **Το θέμα φαίνεται να έχει σχέση και με το μήνυμα των αποκρυφιστών σε διαφήμιση.** Η πολύπαθη Ρωσική Εκκλησία μας πληροφορεί από την εμπειρία της:

«Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στην εκκλησιαστική ιστορία όταν η Εκκλησία εξέφρασε την υποστήριξη της σε διάφορες κοινωνικές θεωρίες, απόψεις, οργανισμούς και κοινωνικούς παράγοντες. Σε μια σειρά περιπτώσεων αυτή η υποστήριξη οφειλόταν στην ανάγκη της υπεράσπισης των επιτακτικών συμφερόντων της Εκκλησίας κάτω από ακραίες συνθήκες αντιθρησκευτικών διωγμών καταστρεπτικών και περιοριστικών ενεργειών ετεροδόξων και αλλοθρήσκων αρχών. Σε άλλες περιπτώσεις αυτή η υποστήριξη ήταν επακόλουθο της πίεσης εκ μέρους της Πολιτείας ή των πολιτικών δομών και οδηγούσε συνήθως σε διχασμούς και αντιθέσεις μέσα στην Εκκλησία και στην απομάκρυνση από αυτήν ενός μέρους του ποιμνίου με ασταθή πίστη».