

Θηρίον - Ψευδοπροφήτης

Από τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο:

(Από τον λόγο περί μετανοίας)

Μη θηρίον ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας; Μη ἐν θηρίῳ δέκα κεφαλαὶ κολλῶνται, ἵνα βασιλεύσωσι; Μη ἐκ τῶν ἐπτὰ ὄγδοος ἐστὶ, καὶ οὐκ ἐστὶν ὄγδοος ἀριθμὸς; Ἐπτὰ γάρ ἐστιν, ὅτι αἱ τρεῖς κεφαλαὶ ἠφανίσθησαν. Μη τοῦ θηρίου τὸ ὄνομα ἀδιήγητόν ἐστιν, καὶ ὡς Θεοῦ ἀκατονόμαστον; Μη γένοιτο! Μη οὐκ ἤδει τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ὁ λέγων τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος; Πρῶτον ἐπέγνω τὰς συλλαβάς, καὶ οὕτως εἰς τὰ στοιχεῖα διεῖλε τὸ ὄνομα. Πρῶτον ὠνόμασε τὸ ὄνομα παρ' ἑαυτῷ, καὶ εἶθ' οὕτως ἐκ τῶν στοιχείων συμβαλὼν τὸν ἀριθμὸν ἔφη, ὅτι ἑξακόσια ἐξήκοντα ἕξ ἔχει τὰ στοιχεῖα τῆν συμπλήρωσιν.

Ερμηνεία (ΛΜΔ):

Μήπως εἶναι θηρίον ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας; Μήπως κολλῶνται στο θηρίον 10 κεφαλές, γιὰ νὰ βασιλεύσωσιν; Μήπως ἐκ τῶν ἐπτὰ εἶναι ὄγδοος, καὶ δὲν ὑπάρχει ὄγδοος ἀριθμὸς; **Εἶναι ἐπτὰ διότι οἱ τρεῖς κεφαλές ἀφανίσθησαν.** Μήπως τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου εἶναι ἀδιήγητον, καὶ ὅπως τοῦ Θεοῦ μὴ ὀνομαζόμενον (διὰ λόγους εὐλαβείας); Ποτέ νὰ μὴ γίνῃ! **Μήπως δὲν ἤξερε τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ὁ λέγων τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος;** Πρῶτα ἐγνώρισε τὰς συλλαβάς, καὶ ἔτσι στὰ στοιχεῖα (γράμματα) διαίρεσε τὸ ὄνομα. Πρῶτα ὠνόμασε τὸ ὄνομα ὁ ἴδιος, καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἀφοῦ τὰ συνέβαλε, εἶπε τὸν ἀριθμὸν, **ὅτι τὸ 666 συμπληρῶνουν τὰ γράμματα (τοῦ ὀνόματος τοῦ Θηρίου ὅταν συναθροισθῶν).** (Από τον λόγο περί μετανοίας του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, σελ.74).

...Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ Ὁφίς ἐδείχθη εἶναι ὁ Διάβολος, καὶ ἡ ἄλυσις αὐτοῦ ἢ τοῦ Θεοῦ ἐπιτιμία, καὶ ὁ δεσμὸς τὸ μηκέτι ἔχειν τὴν ἐξουσίαν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Οὐκοῦν λύεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῷ Ἀντιχρίστῳ... (Από τον λόγο περί μετανοίας του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, σελ.76).

Συμπέρασμα (ΛΜΔ): Θηρίον εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, καὶ ὑπάρχει σαν ἄνθρωπος που θὰ ζήσει τὰ χρόνια ἀκριβῶς πρὶν τὴν συντέλεια, με τὸν συγκεκριμένο ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματός του, δηλ. 666, καὶ δὲν εἶναι ἀπλῶς κάποια ἀλληγορικὴ ἐρμηνεία. Ἐπίσης ὁ Δράκων (ὄφης) τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ὁ Σατανάς, ὁ ὁποῖος λύεται τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ὁποῖος δὲν ἀναφέρεται στὰ παραπάνω ἀποσπάσματα εἶναι τρίτο πρόσωπο, ἀφοῦ δὲν ταυτίζεται με κάποιο ἀπὸ τὰ ἄλλα προαναφερθέντα δύο (δηλ. δὲν πρέπει νὰ συγχέεται με τὸν Σατανά ἢ τὸ Θηρίο). Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ μαζί, ἀποτελοῦν τὴν Σατανικὴν τριάδα.

Ὅμως ὅπως ὁ Χριστὸς χαρακτηρίζεται σαν ὁ κατ' ἐξοχὴν Προφήτης καὶ με αὐτὸ τὸ ὄνομα ὁ Μωϋσῆς τὸν ἀποκαλεῖ, παραπέμποντας τοὺς Ἰουδαίους νὰ πιστεύσωσιν σ' Αὐτόν, διότι τοὺς λέγει ὅτι ὅποια ψυχὴ δὲν πιστεύσει θὰ ἐξολοθρευθεῖ, ἔτσι καὶ ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν ψευδοπροφήτης, στὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ ἄλλοι ψευδοπροφῆτες θὰ παραπέμπουν καὶ τελικὰ θὰ τὸν δεχθῶν σαν Θεό, καὶ θὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν κόσμον ὑπακοή καὶ σφράγισμα με τὴν ἀπειλή ἐξόντωσης ἀπὸ πείνα ἢ καὶ με βασανιστήρια.

Ὅπως τὸ νὰ δεχθῶμε τὸν Κ. Ἰησοῦ Χριστό σαν τὸν κατ' ἐξοχὴν Προφήτη, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν δεχόμαστε καὶ τὸν Τίμιο Πρόδρομο καὶ Βαπτιστὴ Ἰωάννη σαν τὸν μείζονα τῶν προφητῶν που προετοίμασαν τὴν οδὸ τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ περὶ Ἀντιχρίστου τὸ νὰ δεχθῶμε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἐνώνει στὸ πρόσωπό του κάθε βλασφημία καὶ ψευδοπροφητεία, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει καὶ κάποιος κατ' ἐξοχὴν βοηθὸς του καὶ ὑπασπιστὴς του στὸν ὁποῖο ταιριάζει κατὰ ἰδιαιτέρο τρόπο ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς Ἀποκαλύψεως: «Ψευδοπροφήτης».

Πριν τον Αντίχριστο της έσχατης εποχής, πολλοί αντίχριστοι και ψευδοπροφήτες έχουν έλθει, και πρόκειται να έλθουν ακόμη στη Γη. Για τον Ψευδοπροφήτη λέγει ο **Άγιος Ειρηναίος**:

Περὶ τοῦ ὑπασπιστοῦ, ὃν καὶ ψευδοπροφήτην καλεῖ, «ἐλάλει», φησὶν, «ὡς δράκων». Ἵνα οὖν μὴ τις αὐτὸν θεϊκῆ δυνάμει δόξει ποιεῖν τὰ σημεῖα, ἀλλὰ μαγικῆ ἐνεργείᾳ, ἔφη· «Καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς». (Αἰγίου Εἰρηναίου, κατὰ αἰρέσεων λόγοι, εἰσάκιον 22)

Κατὰ τον Άγιο Οικουμενίο, μπορεί σε κάποια χωρία της Αποκαλύψεως να θεωρηθεί ως «Ψευδοπροφήτης» και ο μεγαλύτερος ψευδοπροφήτης δηλ. ο Αντίχριστος, μπορεί όμως και άλλο άτομο:

... καὶ εἶδόν φησιν ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου. δράκοντα μὲν τὸν ἀρχέκακον καλεῖ Διάβολον, ψευδοπροφήτην δὲ ἢ ἕτερόν τινα ἐνεργείᾳ τοῦ Διαβόλου προφητεύοντα δῆθεν ἢ τὸν ἀντίχριστον... (Αἰγίου Οἰκουμένιου σχόλια στὴν Αποκάλυψη, σελ. 179).

Από την ίδια την Αποκάλυψη πάντως γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και άλλο πρόσωπο, **εκτός του Αντιχρίστου**, με το χαρακτηρισμό **ψευδοπροφήτης**, και μάλιστα θα τύχει της αυτής τιμωρίας με το Θηρίο δηλ. τον Αντίχριστο:

«...καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ' αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θεῖῳ ...» (Αποκ. 1θ-20)

Σημ. ΛΜΔ: Αυτά εγράφησαν γιατί κάποιοι απορούν με τον τρόπο που διεξέρχονται οι Άγιοι Πατέρες το θέμα του «Ψευδοπροφήτου», όπως αποκαλείται από την Αποκάλυψη, και ο οποίος διαδραματίζει έντονα καταστροφικό ρόλο για τις ψυχές των ανθρώπων, κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Διότι άλλοτε φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει αν ταυτίζονται και άλλοτε μιλάνε σαν σε διακριτά πρόσωπα. Στην πραγματικότητα όμως ταυτίζουν τις κοινές ιδιότητες των δύο όπως εξηγήθηκε πιο πάνω (διότι και οι δύο είναι ψευδοπροφήτες) και όχι τα πρόσωπα!

Επίσης η αρχική αναφορά του Αγίου Εφραίμ εξηγεί ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, γνώριζε το όνομα του «Θηρίου», ήτοι του Αντιχρίστου. Όμως σε εμάς έδωσε μόνο το άθροισμα των αριθμών των γραμμάτων του ονόματός του, δηλ. το **666**. Ίσως διότι πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου, θα άρχιζαν να ακούγονται πολλά για αυτό το νούμερο!

Μάλιστα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι δεν αναλύεται απλά και θεωρητικά αυτός ο αριθμός, κάτι που γινόταν και σε παλιότερες εποχές, αλλά και άρχισε η εφαρμογή του σαν ένα είδος «συστήματος 666» πλέον, και μάλιστα με ιδιαίτερη φροντίδα από την μεριά της Ευρώπης.

(Για το θέμα αυτό υπάρχει ξεχωριστή διευκρινιστική αναφορά από τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη στο τόμο των Προφητειών υπό ΛΜΔ.)